

DIS- kutabelt

Medlemsblad för DIS SYD



Nr 2, 2011



DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar



Kris... Sommar... Norrköping...

Då har snön äntligen försvunnit för denna säsong och värmen gjort sig påmind. Så var alla årsmöten avverkade, liksom vårt egna i Sölvesborg (Tack Sölvesborgs släktforskarförening!) med en färgstark föredragshållare, antikvariatsägaren Johnny Karlsson, som började sitt föredrag om snapphanar med att berätta att han inte visste något om dem, men han hade tagit med sig några böcker som handlade om snapphanar. Ur dem läste han valda delar på ett fångslande sätt.

Det blev Kris i slutet av årsmötet, eftersom ingen kunde tänka sig vara med i valberedningen. För att kunna avsluta mötet och komma hem blev tvingades vi bordlägga valet till vårt höstmöte. Valberedningens viktiga uppgift är att forma styrelsen och se till att man får en styrelse som fungerar och arbetar bra tillsammans.

Det finns en uppgradering av Disgen 8.2 med tillägget b på gång. Bortsett från många buggrättningar, så är det i huvudsak vår flitiga "kart-Björn" Johansson, Linköping, som varit i farten igen och kommer med nya förbättringar. Tanken är att släppa den nya versionen vid halvårsskiftet. Denna gång skall förhoppningsvis uppgraderingen via programmets uppgraderingstjänst under "Hjälp" sköta det hela på ett smidigt sätt. Det kräver förstås att man har datorn ansluten till Internet för att det skall fungera.

Jag brukar alltid "tjata" om att man skall passa på att visa och berätta om sin forskning för släkten när man träffar den under sommaren. Det är ett utmärkt sätt att få nya uppgifter och framför allt kontrollera dem man har.

I slutet av augusti är det tid för sedvanliga släktforskar dagar, i år i Norrköping. Dessutom fyller Sveriges Släktforskarförbund 25 år vilket man firar med bl. a. en middag på fredagskvällen. Vid släktforskar dagarna medverkar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Kan man hoppas att hon utlovar favörer på samma sätt som dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky gjorde när han invigde släktforskar dagarna i Göteborg. Han lovade och genomförde ett stort digitaliseringsprojekt. Jag måste berätta om en skojig episod som utspann sig på bokmässan året efter släktforskar dagarna i Göteborg. Jag och min Monica sprang på Leif Pagrotsky i trappan upp till andra våningen och jag sa hej till honom och han stannade då upp och tackade för de trevliga minnena från släktforskar dagarna året innan. Han kände igen mig, imponerande!

Ni är naturligtvis välkomna att besöka DIS monter i Norrköping och passa även på att lyssna till alla föredrag och träffa människor från alla andra landsdelar. Ingen som har ännu anmält intresse att arrangera släktforskar dagarna 2012.

Ni får ha en riktigt varm och skön sommar så ses vi till hösten med nya krafter.

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder Ordförande

DISkutabelt

medlemsblad för Föreningen för
Datorhjälp I Släktforskningen,
region syd. DIS Syd.
Utgivningsbevis 21725

Upplaga

3 500 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare

Jan Nilsson

Redaktör och layout

Mats J. Larsson
matsjlarsson@telia.com

Tryck

Kristianstads Boktryckeri AB

DIS Syd

Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
Bg 246-7058
Org.nr 846005-7527
Hemsida:
<http://www.dis-syd.se>

Årsavgift

Helbetalande 50 kr
Familjemedlem 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt krävs:
Helbetalande 150 kr
Familjemedlem 75 kr

Adressändring

Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag i *DISkutabelt*. Kontakta vår redaktör Mats J Larsson på 044-126391 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för nästa nummer är den 5 september 2011.



Omslagsfotot med flickan och skatan, porträtten på Staffan Knös och Christer Thörn samt bilderna på ACS har Jan Nilsson tagit. Jan och redaktören har båda plåtat i Sölvesborg och Karin Sidén står för bilden av Ben Youngs fabrik. Foton i Lomma av EH Olsson.



Redaktörens spalt

Min mormors morfars far Nils Andersson Lundberg är, som jag född i Lund, fast 190 år tidigare eller 1755. (Nu är jag ju egentligen inte född i Lund utan i Uppåkra församling, men i alla register står det Lund). Alltnog nu är det Nils det gäller. Nils Andersson är bosatt i Värpinge när han gifter sig med Johanna Andersdotter i Lunds domkyrka 1794 eller med sin *kära trolovade Hanna* som det står i vigselboken.

Hanna som Johanna ibland kallas var också född i Lund, år 1772. Nils är vargeringskarl, en extrasoldat som skulle rycka in vid den ordinarie soldatens avgång och blir sedermera dragon och husar med soldatnamnet Lundberg. Familjen bor Lund och får tre barn mellan 1795 och 1799. 1801 flyttar de till soldatorpetet i Önnerup och Nils är husar vid Skånska Husarregementet. I Önnerup föds min mormors morfar Måns Nilsson 1803 och två barn till 1805 och 1807.

Nils Lundberg deltar i Napoleonkrigen i Pommern 1805 och får avsked 1806. 1809 flyttar Nils Lundberg med hustru och tre barn till Lund. I flyttsedeln står att; *de läsa väl innantill och utantill i Luthers katekes samt förstå någorlunda salighetsläran. Vid förhören har de varit närvarande och begingo Herrens heliga Nattvard Långfredagen 1808. Till levernet är de välfrägdade. De hafva ej visat qvitto på kronoutsylderna och barnen hafva haft naturliga koppor.*

Efter flyttningen använder Nils inte längre sitt soldatnamn utan kallar sig Nils Andersson. Familjen bor i

Drottens rote vid husförhör 1812-13. I längden antecknas att Nils far är borgaren Anders Trulsson och Hannas far är tornväktaren Anders Månsson. Familjen utökas i Lund med en son 1810 och en dotter 1813. 1816 har familjen flyttat till Krafts rote och vid förhöret betecknas de "utfattiga". Familjen flyttar tillbaka till Drottens rote och deltar i husförhöret 1818. 1824 dör Nils och i dödboken i Lunds stadsförsamling antecknas *Förre Husaren Nils Andersson, fattighjon, 69 år 11 mån, leversot*"

Med detta skulle man sig kunna nöja, om det inte vore för anteckningarna om vilka personer som varit närvarande vid dottern Christina dop i december 1813. *D 19 föddes ersatskarlen Nils Anderssons och dess Hustru Hanna Andersdotters barn, som Christnades den 22dra ejusdem wid namn Christina Sophia. Borgaren Möllers Hustru bar barnet wid dopet, öfwriga faddrar woro Professor Liljewalch, Professor Cedersköld, Adjuncten, Magist Anders Otto Lindfors, Magistrarna Olof och Bengt Boltonéer, adjuncten Magister Hewelin, Cornetten Hans S Cronsiöe, Dess dotter Lisa och Amalia Lilljewalch. Modern 45.*

Det var väldigt vad mycket fint folk som samlades vid Christinas dop bl.a. två professorer. Hur kom det sig? Det rimmar dåligt med att familjen betecknas som utfattig vid husförhöret två år senare och att Nils dog som fattighjon vilket också Hanna gjorde. Hon bodde på fattighuset före sin död 1839. Då hade Christina sedan 1825 övergett Lund för Malmö.

Professorerna var medicinare. Carl Fredrik Liljewalch (1770-1844) var professor i obstetrik (barnförlossningskonst) vid Lunds universitet och professor i kirurgi där 1812-43. Han blev ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1835. Pehr Gustaf Cederschiöld (1782-1848) blev medicine doktor 1809. 1813 utsågs han till extra ordinarie professor i obstetrik vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1822 blev han direktör för Allmänna barnbörds-huset. Han blev även riksdagsman och ledamot i Vetenskapsakademien.

Anders Otto Lindfors (1771-1844), född i Karstorp, docent i pedagogik

och teoretisk filosofi i Lund, avlade hovrättsexamen 1810, blev professor i historia i Lund 1816, prästvigdes 1819 och blev kyrkoherde i Bjershöj och Oxie. Om magistrarna Boltonéer och Hewelin har jag inte lyckats hitta några uppgifter. Cronsiöe hittar jag inte heller, men hans titel är militär.

Vilken mängd av dåtidens kändisar skulle inte Nils och Hanna ha kunnat möta om de spatserade i den "akademiska bondhålan" Lund på 1810-talet. Där vimlade det av professorer. Utan ansträngning hittade jag tolv sådana i husförhörslängden 1810-13, några kända även i nutid. Vad sägs om Esaias Tegnér (1782-1846) professor i grekiska och sedermera biskop i Växjö eller Carl Adolph Agardh (1785-1859) professor i botanik och ekonomi 1812 och 1835 biskop i Karlstad, även initiativtagare till Akademiska föreningen i Lund. De övriga är måhända glömda, men de fanns i Wikipedia.

Akademi var en vanlig förled i yrkestitlarna i dåtida Lund. Den utan jämförelse mest kände var akademifaktmästaren Per Henrik Ling (1776-1839), svenska gymnastikens fader.

Men till saken, åter till lilla Christinas dop 1813. Jag tror att Christinas förlossning var svår eller speciell av någon annan anledning och det kan kanske förklara att två professorer i obstetrik hedrade familjen med sin närvaro vid dopet. Bättre teori, någon?

Ny medarbetare är Ernst H Olsson signaturen Oleg. Vem är han förresten? Trevlig sommar tillönskas alla läsare!

Mats J Larsson

Innehåll

- 2 Ordförandens spalt
- 3 Redaktörens spalt
- 4-5 Årsmöte i Sölvesborg
Valberedning sökes
- 6 Vem är Staffan Knös?
Släktforskarlagarna i Norrköping
- 7 Nytt från Landsarkivet
- 8-9 The Ben Young Story
av Mats J Larsson
- 9 Disbyt-spalten
med Christer Thörn
- 10 Stort intresse för egna släktböcker
av Ernst H Olsson
- 11 Program för DIS Syd hösten 2011
Utbildare sökes
P.S. från Ove
- 12 DIS Syd styrelse och faddrar

Årsmöte i Sölvesborg

Ett sjuttioal medlemmar hade samlats i Sölvesborg en vårvacker aprilsöndag för DIS Syds årsmöte. Föreningens ordförande Jan Nilsson kunde hälsa dagens föredragshållare Johnny Karlsson och medlemmarna välkomna till mötet den 10 april i stadens Folkets Hus. Jan tyckte att det var särskilt trevligt att den nybildade föreningen Sölvesborgs Släktforskare fanns på plats med ordförande Nils Erik Johansson i spetsen.



Ordförande Jan hälsar välkommen till årsmötet

Snapphanar & andra gränsskrigare

Johnny Karlsson, bokhandlare och Olofströmsprofil inledde sitt föredrag med att kasta av sig kavajen och öppna ett fönster på vid gavel. Man skulle ha kunnat tro att dagens ämne "Snapphanar och andra gränsskrigare" fortfarande är hett i gränsbygderna, men det var snarare vårvärmen som fick honom att agera i skjortärmarna och framför öppet fönster. Johnny inledde med att berätta något om sig själv. Han driver Holje bokhandel och har även ett antikvariat i Lyckeby. Holje är ett gammalt namn på

Olofström, en nyttig kunskap för oss tillresta skåningar.

Mycket har skrivits och publicerats om snapphanetiden. Johnny kunde berätta att bara i lilla Olofströms bibliotek finns 180 skrifter, varav 50 fackböcker, om snapphanar och deras tid. Ordet snapphane är äldre än 1600-talet, men nutidsmänniskan förknippar begreppet med den tidsepoken då flera krig fördes mellan svenskar och danskar om landskapen Blekinge, Skåne och Halland. Johnny redogjorde för både nyare och äldre litteratur om snapphanarna. En modern skildring är *Hans Majestäts friskyttar av Danmark* utgiven 2008 av arkeologerna Bo Knarrström och Stefan Larsson. Andra skrifter om tiden är Uno Rön Dahls böcker om "Skånelandsrörelsen", Sixten Svenssons *Sanningen om snapphanelögnen* från 2007 och *Snapphaneboken* av Jan Moen och K Arne Blom som gavs ut 1987.

Snapphanetiden ur ett Blekingeperspektiv beskrivs i *Listers och Sölvesborgs historia* av Hans Milton (2010) som sträcker sig fram till 1658, fortsatte Johnny. Snapphanetiden har också behandlats i romanform av åtskilliga författare. Johnny nämnde bl.a. Carl August Cederborgs (1849-1933) romaner *Göingehövdingen* och *Den siste snapphanen* som gavs ut vid förra sekelskiftet samt Sven-Edvin Saljes (1914-98) trilogi om snapphanetiden. Salje skildrar det s.k. edskrävarbrevet som gränsbönderna fick underteckna och till den svenske befälhavaren Gyllenstierna ge ett löfte om att lämna in sina vapen, lod och krut och hädanefter och för all framtid inte bruka



Johnny Karlsson "in action"

vapen med dödstraff som påföljd. Tolv män från olika Blekingesocknar togs som gisslan till dess bössorna levererades.

Även danska författare har ägnat sig åt snapphanar t.ex. Hanne Sanders och Karit Ellar. Också släktforskare har sysselsatt sig med snapphanetiden som Margareta Granmark i Malmö som har forskat och skrivit om Oluff Pedersen, *Oluff Pedersen i Hollie - en storköpman i 1600-talets Blekinge* från 2003. Oluff Pedersen var född i slutet av 1500-talet och byggde upp en sågverksindustri i Olofström på 1600-talet. Han var en stor virkesexportör till Köpenhamn och leverantör till den danske kungen. Han anklagades för att ha sålt en del av sitt virke till Skottland i stället för att leverera det till den danska kronan. Tinget i Köpenhamn dömde Oluff Pedersen till 4 000 riksdaler i böter, vilket motsvarade värdet av 2 000 svin. Oluff gjorde upp med den danska kronan att betala av böterna med plankor och tim-



Publiken i Sölvesborg lyssnar andäktigt till Johnnys föredrag, första raden fr v Tommy Lilja, Kerstin Olsson, Gunnar Kager, Marie Munke och Caj Nilsson

mer. Han blev senare också dömd för olovlig fällning av ekar i Blekinge. Han blev en centralgestalt i det motstånd mot svenskarna som uppstod i Blekinge efter freden i Roskilde 1658. Redan 42 dagar efter att freden slöts, berättade Johnny, kom de svenska skatteindrivarna till Holje by och det uppstod regelrätta strider mellan ortsbefolkningen och de svenska soldaterna.

Innan Johnny avrundande sitt föredrag med publikfrågor, berättade han om snapphaneledaren Lille Mats flykt från svenskarna ur KA Cederbergs roman *Den siste snapphanen*.

Vi tackar Johnny för en spännande eftermiddag.

Årsmötet

Efter en paus för kaffe eller te med goda smörgåsar tog så årsmötet sin början. I hälsningsanförandet berättade ordförande Jan att han i Skånes hembygdsförbunds nyhetsbrev för april snappat upp att Sveriges Television söker historiker. Det är SVT:s planerade program *Historia pågår* som behöver historiker och arkeologer. Jan meddelade också att Disgen kommer i en ny version 8.2b i början av sommaren. Version 8.2b ska man själv kunna plocka hem från nätet. Håll alltså ögonen öppna och kontrollera på DIS hemsida när den nya versionen kommer och hur ni ska gå tillväga för att installera den.

Inte heller detta år föranledde årsmötet några sensationer. Jan valdes som mötesordförande och Rune Jönsson, styrelsens sekreterare, utsågs till mötessekreterare. Jan redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2010 och kassören Caj Nilsson lade ut texten kring den ekonomiska redovisningen. Årets resultat uppvisade en förlust på knappt 35 000 kr. En delförklaring som Caj framhöll är att de lo-kaler som föreningen hyr för möten och utbildningar blivit ca 10 000 kr dyrare än beräknat och en courtagekostnad för omplacering av 300 000 kr av föreningens kapital.



En nöjd Gunnar Persson drar sig tillbaka

Omplaceringen ger en betydligt högre avkastning än vad vår bank kan erbjuda och courtaget är en engångskostnad. Föreningens revisor Sven-Erik Eliasson redogjorde för revisorernas arbete, tackade kassören för ett gott jobb och tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman beslutade därefter om ansvarsfrihet.

Årsmötet fastställde därpå styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011. Likaså fastställdes styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2012, alltså 50 kr för helbetalande och 25 kr för familjemedlem. Jan Nilsson, Staffanstorp, omvaldes som föreningens ordförande för 2011 och som styrelseledamöter på två år omvaldes Caj Nilsson, Svalöv och Bengt Kjällerström, Lund samt nyvaldes Staffan Knös, Ronneby (som presenterar sig på sidan 6 i tidningen). Bo Lundgren, Kallinge, Kerstin Olsson, Eslöv och Rune Jönsson, Kristianstad kvarstår ett år till i styrelsen. Vid det konstituerande styrelsemötet den 27 april utsågs ånyo Caj Nilsson och Rune Jönsson till föreningens kassör respektive sekreterare. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud



Ordförande Jan avtackar Dorrit och Gunnar Persson

till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2011 i Norrköping. Vid styrelsemötet den 27 april utsågs Jan Nilsson, Caj Nilsson och Rune Jönsson som stämmoombud. Årsmötet valde om revisorerna Sven-Erik Eliasson, Båstad och Tommy Lilja, Hässleholm med Per-Åke Fredriksson, Hässleholm som suppleant. Däremot lyckades inte årsmötet utse en ny valberedning efter Helge Olsson, Anderslöv och Ingrid Böklin, Tjörnarp, som båda hade avböjt omval. Årsmötets beslut blev att en ny valberedning i stället ska utses vid föreningens höstmöte 2011.

Gunnar Persson från Höganäs avtackades vid årsmötet av ordförande Jan med blommor, paketpåse och standar. Gunnar har varit styrelseledamot i föreningen under flera år och varit ansvarig för DIS Syds faddrar. Jan prisade hans mångåriga arbete för vår förening. I tacket inrymdes även Gunnars hustru Dorrit, som också gjort förening stora tjänster. Jan hoppades att Gunnar även i fortsättningen kommer att hjälpa till med våra utbildningar i Höganäs, vilket han lovade under menighetens jubel.

Mats J Larsson

Gör din stämma hörd

Årsmötet i Sölvesborg lyckades inte utse en valberedning inför nästa årsmöte. Valet sköts upp till höstmötet, som kommer att äga rum söndagen den 23 oktober, sannolikt i Hässleholm.

Valberedningen har en viktig funktion i en förening, som vår ordförande Jan Nilsson skriver i sin spalt på sidan 2. Vi vädjar därför till våra medlemmar att göra sina stämmor hörda och lämna förslag på personer som kan vara lämpliga att ingå i vår förening valberedning. Vänd er i så fall till vår ordförande Jan Nilsson. Kontaktuppgifterna finns på sista sidan.

Mats J Larsson

Vem är Staffan Knös?

J a, vem är Staffan Knös? Jo, så heter den färskaste ledamoten i DIS Syds styrelse, sedan årsmötet i Sölvesborg. Så här beskriver han sig själv:



“Jag heter Staffan Knös, och är inbiten släktforskare sedan trettio år.

Jag bor i Ronneby och blev invald i styrelsen vid senaste årsmötet. Tack för förtroendet! Jag har framför allt mina rötter i Västergötland och Småland. För att kartlägga mina anor därifrån och olika ättlingar till dessa har jag lagt ner mycket forskning. Jag har också kartlagt min svärsons anor, som på fädernet helt kommer från den djupa skånska myllan!

Jag har alltid använt Disgen och deltar regelbundet i de DIS Syd-träffar som vi har här i Ronneby. Jag tycker om att delta i diskussionen om hur vi kan förbättra Disgen, dock utan att göra det för komplicerat. Förutom egen forskning försöker jag förmedla vidare min kunskap i släktforskning, som cirkelledare hos ABF och SV i Ronneby”.

Vad finns det mera att säga om Staffan? Han verkar vara en glad figur med huvudet på skaft och kan säkert tillföra styrelsen mycket med sina erfarenheter och sina kunskaper. Han blir folkpensionär i år, men Staffan har åtnjutit garantipension sedan några år. Han vistas gärna och mycket i sin sommarstuga någonstans i Blekinge och därför är det säkrast att nå honom på mobiltelefon (se sista sidan). **DISkutabelt** önskar Staffan välkommen i ledningen för DIS Syd och önskar honom all lycka i sitt nya värv.

Mats J Larsson



Släktforskar- dagarna 2011

NORRKÖPING · 26-28 AUGUSTI · LOUIS DE GEER

Välkommen till Släktforskar- dagarna i Norrköping!

Sveriges Släktforskarförbund firar sitt 25-årsjubileum 2011, vilket sätter en extra feststämning på Riksstämman och dagarna i Norrköping. Släktforskar-
dagarna 2011 kommer att äga rum i centrala Norrköping, mitt i det unika industri-
landskapet utmed Strömmen. Vi kommer att hålla till i konferensanläggningen
Louis De Geer konsert & kongress. I samarbete med Norrköpings kommun och
turistorganisationen “Upplev Norrköping” kommer vi kunna erbjuda ett utbud
av aktiviteter och hjälp med bland annat hotellbokning.

Vårt tema “Norrköping – Staden vid strömmen – industrialismens vagga i Sver-
ige” kommer att återfinnas på olika sätt i föreläsningar, rundvandringar, montrar
och utställningar. Huvudfokus ligger naturligtvis, som alltid, på ämnen som rör
släktforskning. Släktforskar-
dagarna i Norrköping 2011 kommer att erbjuda goda
möjligheter att skapa nya kontakter och intressanta forskningsområden.

Välkommen att göra en spännande forskarresa bakåt i tiden. Tillbaka till dina
ursprungliga rötter. Lär känna dina gamla släktingar. Vilka var dom? Hur levde
dom? Var kom dom ifrån?

Under Släktforskar-
dagarna den 26-28 augusti 2011 i “Louis De Geer kon-
sert & kongress” i Norrköping kommer många släktforskarföreningar från hela
landet och en rad företag att finnas på plats för att ge dig all hjälp att starta just
ditt forskningsprojekt. Är du intresserad, men nybörjare, är du välkommen att
prova på!

Program i korthet

Fredag 26 augusti kl.10-16 Utställarnas monteruppbyggnad, interna konferen-
ser inom Släktforskarförbundet.

Lördag 27 augusti kl.09-17 Invigning, Sveriges Släktforskarförbunds riksstäm-
ma, 25-årsjubileum, Släktforskar-
messa, Föreläsningar, Prova på. Öppet för
allmänheten.

Söndag 28 augusti kl.09-16 Släktforskar-
messa, Föreläsningar, Prova på. Öppet
för allmänheten.

Officiell invigare är landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson. Släkt-
forskar-
mässan består av ett 70-tal utställare i form av släktforskarföreningar från
när och fjärran samt specialinriktade företag.

Under helgen anordnas ett tiotal föredrag med kvalificerade föreläsare. Efter in-
vigningen talar Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om “Ideella verksamheters
betydelse för bevarandet av kulturarvet” och historikern Christopher O’Regan
om “Att beskriva färger för en blind”. Bland övriga föreläsare finns bl.a. Elisabeth
Reuterswärd, Bodil Jönsson och Ted Rosvall. Detaljerat program kommer att
annonseras i lokalpressen och via en särskild tidningsbilaga samt finnas på vår
hemsida (sfd2011.se). Besökare kommer under lördagen och söndagen erbjudas
möjligheter att prova på släktforskning i tio specialladdade datorer under ledning
av erfarna instruktörer. En särskild aktivitet riktad mot unga släktforskare och
skolungdomar har påbörjats efter ett initiativ från Släktforskarna i Norrköping,
SiN. Vi hoppas mycket på detta och avser att följa upp och presentera projektet
närmare under dagarna i Norrköping.



Nytt från Landsarkivet



Bygget på Arkiv Center Syd går stadigt framåt. **DISkutabelts** chefsfotograf Jan Nilsson har för tidningens räkning dokumenterat hur de nya byggnaderna växer fram ur den skånska myllan, som ni kan se i hans bildcollage här. Det nya landsarkivet ska stå klart nästa vår och sommaren 2012 blir det inflyttning om allt går som det ska. **DISkutabelt** önskar lycka till!



The Ben Young Story

Efter förra numrets artikel om emigranter från Habo ljung i Lomma till den nordamerikanska västkusten fick jag ett brev från Tommy Nordström, redaktör för Lomma Museiförenings nyhetsblad. I min artikel hade jag berättat om släktföreningen "Pålsson Reunion" som planerar sin nästa träff i Sverige 2012. Tommy har fått en förfrågan om att visa bilder och berätta om Lomma på släktmötet.

Tommy bad mig läsa nyhetsbladet från 1996, där sjuksköterskan Ester Paulsson berättar om sin första resa från USA till Lomma vid sex års ålder. Jag hade förstås läst Esters artikel redan när den kom, men inte reflekterat över att den indirekt berättade även om mina släktingar "over there". Jag är i viss mån ursäktad av att jag då inte var släktforskare och dessutom bosatt i Sundsvall sedan över 20 år. Jag läste alltså Esters berättelse på nytt.

Esters far Peter August Pålsson var född 1872 i på Habo ljung i Lomma. Han reste till Amerika 1891. Han arbetade sig fram och hamnade så småningom i Vancouver. Där träffade han och gifte sig med Hilda född Kristersson också 1872 på Habo ljung. Hennes föräldrar var torpare under Habo gård. Peter August och Hilda gifte sig 1899. De fick två barn, en son föddes 1904 och så Ester 1906. Ester förblev ogift och berättar i Museibladet om sina tre resor till Sverige 1912, 1957 samt i samband med Lommas 900 års jubileum 1985.

Ester berättar att *den förste som bosatte sig i British Columbia hette Ben Young. Vad han egentligen hette vet jag ej, men han var från Habo ljung i Lomma, därför tog han sig namnet Ljung i det nya landet ... Det gick bra för Ben och han skrev till släktingar och vänner i Sverige. I breven berättade han hur bra det var i British Columbia och därmed startade han vägen av Lommabor som sökte sin lycka i Canada.*

Ben Young tänkte jag. Det var ju mannen som var gift med Sven Pålssons dotter Kerstin Svensdotter från Habo ljung och som bekostade hennes syster



Albin Henriksson 1904

Elnas son Albin Henrikssons resa till Nordamerika 1904 och gav honom arbete där. Jag hade hittills trott att Ben Young, med den stavningen av efternamnet var amerikan, och så påstår Ester att också han härstammar från Habo ljung!

När jag läst så långt erinrar jag mig de papper som jag fick i december av min syster, när hon återvände från sitt besök hos vår amerikanska släkt. Jag byggde min förra artikel främst på vad som berättats om min mors halvsyster Elin i Amerika och hennes man Albin samt de foton som min syster fått av Elins och Albins barnbarn Larry Hendrickson, men jag hade ännu inte studerat det skriftliga materialet. Fanns där kanske något om Ben Young? Och jag börjar bläddra.

Överst låg *The Swedish Immigrants from Lomma to B.C. Compiled for Pålsson Reunion, Astoria Oregon 17-19/8 1984 by Esther Paulsson*. Jag hade alltså Esters egen berättelse i min ägo, men hade inte hunnit läsa den ännu. Nästa dokument hette, och håll i er, *The Ben Young House, Astoria Oregon*. Det är en uppteckning av Mrs Caroline Ogilvies hågkomster från 1960. Caroline var dotter till Ben Young och Kerstin Svensdotter, född 1876 och död vid 96 1/2 års ålder som den sist överlevande medlemmen av originalfamiljen. Och i pappersbunten fanns det mera material från Pålsson Reunions och dagboksanteckningar från Albin Henrikssons resa över Atlanten våren 1904.

Vem var då Ben Young? Ester Paulsson skriver att hon inte vet vad han egentligen hette. Ska det inte finnas något i dottern Carolines hågkomster?

Men tyvärr, inte heller där nämns Ben Youngs svenska namn! Caroline minns att Ben och hans bror Andrew Young var från Habo ljung i Lomma, liksom Bens fästmö och blivande maka Kerstin Svensdotter. Tillbaka till ritbordet eller rättare sagt till källorna!

Min huvudsakliga källa för uppgifter om släkten i USA är *Decendants of Sven Pålsson – Karna Olsdotter, i versionen från juni 1985* (ett dokument från Pålsson Reunion). Där uppges att Kerstin och Ben Young fick åtta barn. Den äldste Johan Young levde mellan 1870 och 1901. Den uppgiften har fått mig att tro att han var född i USA och att hans mor Kerstin Svensdotter emigrerade före 1870. Caroline berättar att familjen kom till Astoria i staten Oregon 1874, när äldsta dottern Clara bara var 3 månader gammal. Hon berättar att Ben själv inte hämtade Kerstin Svensdotter ifrån Sverige, utan det gjorde i stället Bens bror Andrew. Hon minns; *Slutligen hamnade bröderna i San Francisco där de fick bra arbete på Spreckels Sugar Refinery. Farbror Andrew bestämde sig för att till USA hämta den danska flicka som han var förlovad med och pappa övertalade honom att då också hämta mamma. Det var så hon kom till Amerika. De gifte sig i San Francisco och bodde där mer än ett år.*



Sven Pålsson th på Habo ljung 1880-talet

Caroline nämner ingenstans en äldre bror som heter Johan. När jag kontrollerar Kerstin Svensdotters flyttning från Sverige så anges i utflyttningens längden den 30/4 1873 "*Flickan Kjerstin Svensdotter från Ljunghuset till Amerika*" (Lomma B:3 1862-80 bild 53 rad 10). Hon är den enda från Lomma som emigrerar det året. Någon son har inte Kerstin Svensdotter fött i Lomma

1870 eller 1871. Antingen är Johan Young en son som Ben Young har haft före äktenskapet med Kerstin eller så är uppgifterna om Johan i min källa fel, men det fick ju det goda med sig att jag tog reda på att Kerstin emigrerar i april 1873, senare än jag trott.

Ester berättar i Museiföreningens nyhetsblad om Ben att; *han var en orolig själ som hittade på byss. Till sist tröttnade föräldrar och släktingar på hans eskapader. De lät honom mönstra på ett fartyg. Till British Columbia kom han via Australien. Där vid de laxrika farvattnen vid Stillahavskusten startade han så småningom en konserverfabrik.*

Jag söker efter en yngling som lämnade Lomma och Habo ljung på 1850- eller 60-talen. Skulle det gå att hitta Ben Young i kyrkböckerna i Lomma? - Jag tror att jag har gjort det!

I husförhållslängden för Lomma 1976-80 (AI:10 sid 433) hittar jag längst bak under inom socknen obefintliga "Sjömannen Bengt Jönsson född den 6/7 1843 i Lomma". I födelseboken för Lomma finns han med föräldrarna Soldaten Jöns Ljung (!) och hustrun Kerstin Nilsdotter, 1843 bosatta på Vinstorps Sjöhus i Lomma (Lomma C:5 1831-62 bild 60). Enligt husförhör 1839-50 flyttar Jöns Ljung med familj till Habo ljung 1846 (Lomma AI:7 bild 75 och 143). Knytningen till Habo ljung är därmed klar och faderns efternamn är ett annat

indicium på att Bengt Jönsson kan vara mannen jag söker!

Bengt Jönsson flyttar till Fjellie 1857 men återkommer till föräldrahemmet på Habo ljung (Lomma AI:8 1851-65 sid 449). I längden finns en notering om att Bengt är "straffad för bruk av livsfarligt vapen 1863". Denna notering följer honom därefter i Lommas husförhör. Kan det vara den historien som Ester Paulsson menar med orden om "att föräldrarna tröttnade på hans eskapader och lät honom att mönstra på"? Den 1/4 1867 skriver Bengt Jönsson in sig som sjöman i Malmö sjömanshus (Lomma AI:9 1864-76, sid 354 och 448, samt Lomma B:3 1862-80 sid 67 rad 6). Därefter förtecknas Bengt Jönsson i "inom socknen obefintlige" med senaste bostadsort Habo ljung (Lomma AI:10 1876-80 sid 433 och Lomma AI:11 1880-86 sid 328). Först vid det senare förhöret finns det ytterligare en anteckning om sjömannen Bengt Jönsson nämligen; "Utflyttad till Amerika 1873". Det är samma år som Kerstin Svensdotter emigrerade.

Enligt Caroline Ogilvie hämtade Bens bror Andrew Kerstin Svensdotter från Sverige till USA. Bengt Jönsson har en bror med namnet Anders, också han sjöman. Namnet Anders ändras ofta till Andrew vid emigration till Amerika. Anders var sju år yngre än Bengt, född den 15/1 1850 (Lomma AI:8 1864-76 sid 449).

Jag tror att det är sjömannen Bengt Jönsson från Habo ljung som blir Ben Young i Amerika. Han förkortar sitt förnamn och antar efternamnet som både var hans fars soldatnamn och namnet på platsen han växte upp och amerikaniserat det till Young? Dubbel-ljung alltså?



Enligt min syster Karin Sidén ska detta vara platsen för Ben Youngs laxkonserverfabrik

Esther Paulson berättar att Ben Young startade en konserverfabrik 1882 i Canoe Pass i Ladner i British Columbia 1882. Det gick så bra för Ben och hans bror Andrew att de kunde hjälpa släktingar i Sverige med pengar och biljetter för deras emigration. I Esters skrift finns en förteckning på 31 immigranter från Lomma till British Columbia under åren 1880-90, men mer om dem en annan gång.

Mats J Larsson

Disbyt-spalten

Christer Thörn

kontaktuppgifter
på sista sidan



Det har blivit avlösning på posten som Disbyt-ombud i DIS-Syd. I juni efterträdde Christer Thörn Ronnie Thomasson, som har haft uppdraget i drygt två år. Ronnie hälsar "att han efter moget övervägande har bestämt sig för att sluta som Disbytombud. Uppdraget har varit lärorikt, men det tar för mycket tid i en period av mitt

liv, där för lite tid finns. Det blev ett större projekt än vad jag trodde och under sommaren och hösten 2011 kommer jag att vara bortrest ganska mycket". Ronnie hälsar till sina gamla Disbytkunder och DISkutabelts läsare, tackar för sig och önskar Christer lycka till.

Christer Thörn är 64 år och driver på tolfte året ett företag i Malmö som säljer kontorsmöbler. Han har släktforskat i snart tjugo år, men endast de senaste tio med hjälp av dataprogram. Christer använder Disgen och Min släkt. Han menar att det kan bli lite för mycket av AD-Online, Geline, SVAR och andra databaser på nätet. Han tycker det är mycket roligare

att forska på Landsarkivet, men för det har han f.n. för lite tid.

Christer härstammar från Munkarp och Fågeltofta på sin fars och mors sida. När han inte släktforskar ägnar han fritiden åt jakt, golf och resor. Han har en Wachtelhund, en hane som älskar att stoppa i sig konstiga saker och i april hade det så när kostat hundens livet.

Christer anmälde sig som Disbytombud för att få en chans att lära sig mer och förhoppningsvis vara till nytta. Han ser fram emot sitt nya uppdrag, om än med en viss bävan.

DISkutabelt tackar Ronnie för hans medverkan i tidningen och önskar Christer lycka till.

Mats J Larsson

Stort intresse för egna släktböcker

Det finns ett stort intresse bland släktforskare att göra egna inbundna släktböcker. Många av oss har under lång tid samlat på oss mängder uppgifter om vår släkt och om våra anor – de står där i hyllor och skåp, och är tillgängliga och till glädje endast för oss själva. Låt andra ta del av materialet – gör en liten släktbok, som släkt och vänner kan ha glädje av.



Det var budskapet från föredragshållarna, till medlemmar från Lomma-Burlovs Släkt- och folklivsforskare som den 26 april hade samlats i föreningens lokal i Lomma Folkets hus, för att lära sig hur man gör en egen släktbok.

Rubriken var, *Gör en egen liten släktbok, från idé till färdig inbunden bok*. Programmet löd i korthet;

* När Du börjar, lägg inte ribban för högt, börja med en liten bok, - t.ex. 25 sidor, - öka successivt till 50, 75, 100 sidor och när du blir varm i kläderna, 500 sidor eller rent av 1000 sidor.

* Komponera en släktbok i ett släktforskningsprogram, t.ex. Disgen 8, Min Släkt eller Reunion 9. Skapa en antavla eller släkttavla eller eventuellt kombinera släkt- och antavlor.

* Skapa en RTF-fil. Importera och bearbeta filen i Word. Sidlayout, teckensnitt och storlek, en eller två spalter och linjer mellan spalter.

* Infoga bilder. Spara som en PDF-fil. Olika bokformat. Olika tryckalternativ - print on demand - tryck efter behov.

* Inbindning av boken i inbindningsmaskinen Leitz.

Det var Anders Larsson och Helge Olsson som var kvällens föredragshållare. Helge började föredraget med att konstatera att när man skall göra en släktbok finns det en del frågor som dyker upp och som måste besvaras.

Vem ska läsa boken, vad ska den innehålla, ska det vara en släkttavla eller antavla eller kanske en kombination, vem ska vara proband, hur många



Anders Larsson

sidor, vilket format och utförande, ska den innehålla bilder, vilka program ska vi använda och hur trycker vi, etcetera?

Svaren på frågorna för kvällens bok blev följande;

* boken ska vända sig till släkt och vänner

* den ska innehålla mina egna anor

* den ska vara en antavla, kombinationen släkt- och antavla får vänta tills vi blir varma i kläderna

* jag är själv proband

* innehåll 25 - 50 sidor

* A4-format och lätt glättat 100 g papper

* bilder i gråskala och omslag i färg

* vi använder Reunion, Disgen och Word

* tryck – vi trycker efter behov

Sedan två exempel på släktbok hade komponerats i släktforskningsprogrammen Disgen 8 och Reunion 9 och sparats som en RTF-fil och importerats i Word, började behandlingen med att välja teckensnitt, infoga bildobjekt från bildmapp. När önskat antal bilder var infogade, fortsatte redigeringen med att under Format välja, två spalter med linje mellan, att justera bilder, rad- och sidbrytning, etc.



Publiken i Lomma Folkets hus

Informationen om hur man skapar Rubriker som t.ex. Innehållsförteckning, Förord, Namnregister och Källförteckning. Vi fortsatte med att skriva texter under de olika rubrikerna

När du är färdig för Innehållsförteckning enligt Word, ställ markören på raden under Innehållsförteckning, med Normal för tecken markerat. I menyraden under Infoga, välj Referens-Index och förteckningar. Välj fliken Innehållsförteckningar, välj Format t. ex. Formellt. Under Förhandsgranska visas, Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik. Visa Nivåer 3. Ändra till Visa Nivåer 2 om Du endast har 2 nivåer på Rubrikerna, klicka OK.

Sedan är det viktigt att en sista gång korrekturläsa, granska, justera rad- och sidbrytning och kontrollera att t.ex. registrets sidhänvisning stämmer. När man är nöjd med resultatet, väljer man Skriv och spara som PDF.

Ett omslag med trevlig färgbild och en klatschig titel, som beskriver innehållet i "Din lilla släktbok." blir grädd på moset. Lägg PDF-filen på ett USB-minne eller bränn den på en CD. Lämna den till tryckeriet och beställ önskat antal böcker efter behov (Print on demand). Med de orden avslutades föredraget. Sedan följde demonstration av inbindningsmaskinen Leitz som hade lånats från SGF och DIS Syd. Maskinen finns på SGF/DIS Syds kontor på ACS på Gastelyckan i Lund.

Den som vill fördjupa sig i att skapa släktbok i Word kan gå in på Ingrid Gottfries hemsida <http://hem.bredband/gottfries>. Där finns två utförliga beskrivningar som gratis kan laddas hem, *Handledning för tillverkning av släktbok* (27 sid pdf-format) och *Göra släktbok, instruktioner och erfarenheter* (58 sid pdf-format). De beskriver tillverkning av en Släktbok med hjälp av Disgen och Word. Dessa beskrivningar är mycket användbara även för andra släktforskningsprogram.

Ernst H Olsson
oleg@telia.com

PS. Föredraget går i repris bl. a. i Kävlinge i början på november 2011. Håll ett öga på Föreningarnas Kalendarier. DS

Program för DIS Syd hösten 2011

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

HÖSTMÖTE DIS Syd

2011-10-23
Plats: Hässleholm (prel)
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson Jan Nilsson
jan@dis-syd.se

2011-10-29
DISGEN-träff
Tema: Kartan i Disgen

Cirklarna riktar sig till nybörjare.
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika,
obligatorisk föranmälan

ARKIVENS DAG

2011-11-14
Plats: på olika orter i landet & ACS
Kontaktperson din lokala släktforskar-
förening

2011-11-26
DISGEN-träff
Tema: Egna utdrag, konvertering till
Disgenorter

2011-09-07
DIS-cirkel
Tema: Vad är DIS och Disgen, grunder-
na i Disgen, orter, källor

BLEKINGE

Vi planerar för utbildningar i Sölves-
borg, Ronneby och Olofström. Utbild-
ningarna publiceras på hemsidan [www.
dis-syd.se](http://www.dis-syd.se) när planeringen är klar.
Kontaktperson: Bo Lundgren [bo@
dis-syd.se](mailto:bo@dis-syd.se). 0730-656748 efter kl. 16
vardagar

2011-12-03
DISGEN-träff
Tema: Vi svarar på frågor som skickats
i förväg till kerstin@dis-syd.se

2011-10-05
DIS-cirkel
Tema: Backup, dubletter

HÖGANÄS

Plats: Kullabygdens Släktforskarens
lokal, Linnégatan 15, Höganäs
Tid: 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Gunnar Persson
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen
anmälan

2011-11-09
DIS-cirkel
Tema: Disbyt-utdrag, kartor, porträtt

LUND

Plats: Medborgarskolan, Bangatan 6
Tid: Exakta tider bestäms i september,
fem tillfällen per cirkel, dagtid
Kontaktperson: Bengt Kjällerström
bengt@dis-syd.se

ESLÖV

Plats: Karidal, Tröskevägen 2, buss 2
från stationen 3 gånger/timme, parker-
ing på Föreningstorget
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson: Kerstin Olsson [ker-
stin@dis-syd.se](mailto:kerstin@dis-syd.se)
Kostnad 30 kr inkl. fika

2011-09-17
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning och
funktioner i Disgen

Kom igång med Disgen
Studiecirkel i släktforskning med da-
torsn hjälps, Disgen och kyrkböckerna
på Internet. Du använder egen dator.

2011-09-03
DISGEN-träff
Tema: Endast för nybörjare

2011-10-22
DISGEN-träff
Tema: Bildhantering från kamera till
presentation i Disgen

Gör en släktbok till dina barnbarn
Fortsättningscirkel i släktforskning
med dator. Vi gör släktbok för webben,
CD och på papper.

2011-09-24
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter

2011-11-19
DISGEN-träff
Tema: Släktbok i Disgen och Word

Bearbeta digitala bilder
En studiecirkel om hur man hanterar
digitala bilder och använder dem i sin
släktforskning.

2011-10-01
för Mac och PC-användare
Tema: Enkel bildhantering

KRISTIANSTAD

Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
Tid: 18.00 - 20.30
Kontaktperson: Rune Jönsson
rune@dis-syd.se, 044-245217

Fler utbildningar kan komma att ord-
nas på andra orter inom DIS Syds om-
råde hösten 2011. Håll dig uppdaterad
på vår hemsida www.dis-syd.se.

Utbildare sökes

DIS Syd vill ha utbildningar i
Disgen på fler orter i Blekinge,
Skåne och södra Halland än vad vi har
nu. Men då måste vi få fler utbildare i
föreningen.

Du som gillar att jobba med studie-
cirkel eller som lärare och känner
dig duktig på Disgen är välkommen
i vårt utbildargång. Vi erbjuder dig

utbildning om Disgen förstås, men
även i lärarutbildning om du anser att du
behöver det. För mera information
kontakta vår ordförande Jan Nilsson
eller Bengt Kjällerström. Kontaktuppgif-
terna finns på sista sidan.

Mats J Larsson

P.S. från Ove

Från Halland meddelar Ove Billing
att han har uppdaterat sin artikel
på vår hemsida om släktbok på CD.
Gå alltså till www.dissyd.se under Hjälps
till medlemmar/Disgen och vidare till
rubriken Utskrifter och publicering.
Mer i ämnet lovar Ove och Bengt
Kjällerström i nästa *DISkutabelt*.

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B



Nu är vi fler än 3 000!

DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen om, förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.

När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i ditt närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.

DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen. Vi samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar även är medlemmar i DIS Syd.

DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de ca tjugo lokala släktforskarföreningar som finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.

Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående sida. Vi har förstås en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan.

Föreningens medlemsblad, *DISkutabelt*, kommer ut fyra gånger per år med användarefarenheter, tips, programnyheter och föreningsnytt.

Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

Kom med du också och se vad vi har att erbjuda!

Styrelse:

Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	Ordförande
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	Kassör
Bengt Kjällström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	Webmaster
Bo Lundgren	Avenboksvägen 3	372 52	Kallinge	0457-24413	bo@dis-syd.se	Ledamot
Rune Jönsson	Orienteringsgatan 4	291 66	Kristianstad	044-245217	rune@dis-syd.se	Sekreterare
Kerstin Olsson	Östra Ströö 2602	241 91	Eslöv	0413-31025	kerstin@dis-syd.se	Mac-ansvarig
Staffan Knös	Kyrkogatan 5	372 30	Ronneby	070-5951338	staffan@dis-syd.se	Ledamot

Faddrar:

Anders Larsson	Storgatan 17	233 31	Svedala		anders@dis-syd.se	PC-fadder
Arne Sörlöv	Norra Alnaryd 216	370 33	Tving	0455-70304	arne.s@dis-syd.se	PC-fadder
Bengt Kjällström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	PC-fadder
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	PC-fadder
Holger Andersson	Remmaregränd 1	226 51	Lund	046-248069	holger@dis-syd.se	PC-fadder
Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	PC-fadder
Ove Billing	Torngatan 13	312 31	Laholm	0430-14120	od@laholmo.net	PC-fadder
Rune Jönsson	Orienteringsgatan 4	291 66	Kristianstad	044-245217	rune@dis-syd.se	PC-fadder
Helge Olsson	Västergatan 28	231 70	Anderslöv	0410-20002	helge@dis-syd.se	Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson	Östra Ströö 2602	241 91	Eslöv	0413-31025	kerstin@dis-syd.se	Mac-fadder
Georg Aagerby	Gildshøj 86 DK-2605	Brøndby	Danmark	+45-43965337	g.agerby@jubii.dk	PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud

Christer Thörn	Trulstorps gård 2	241 91	Eslöv	0709-967687	disbyt@dis-syd.se	Disbyt-ombud
----------------	-------------------	--------	-------	-------------	-------------------	--------------

VAR MED I DIS SYD

VAR MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN

VAR MED OCH HJÄLP DINA SLÄKTFORSKARKAMRATER DÄR DU KAN

