



Hur en oäkta Skånepåg blev en äkta Brigadgeneral

sid. 8-9



Hjälp med Ny hemsida, sommar, Gävle....

Så har vi klarat av alla årsmötena och börjar närma oss den varmare perioden. Värmen sitter långt inne, bakslagen har följt efter varandra. Ett par varma dagar för att följas av kyla och snålblåst, men vi får hoppas på bättring!

Som Ni kanske märkt så är vår hemsida rörig, tråkig och den känns gammalmodig. Vi har behov att ta fram en ny hemsida, men mannen som anmälde sig för att hjälpa till när vi annonserade i förra numret av tidningen anser sig inte ha kunskapen att bygga en hemsida från grunden. Men han vill gärna hjälpa till att underhålla den sedan.

Känner Du för att hjälpa till och har kunskap för att bygga upp en ny hemsida får Du gärna höra av Dig till mig (kontaktuppgifter finns på baksidan av tidningen). Min tanke är att bygga upp den i WordPress.

Släktforskar dagarna avlöper på högskolan i Gävle den 25 – 26 augusti. Temat är "Varthän – Resor i tid och rum" (se annons på sidan 6). Ni är välkomna dit till DIS monter där vi visar Disgen 8.2d med den nya kartfunktionen och även förbättringarna i DISPOS. En applikation som används alldeles för lite med tanke på all hjälp man med den får att hitta ingångar till olika arkivhandlingar.

Skånes Genealogiska förbund firar sitt 75-års jubileum i höst. Lördagen den 13 oktober ska man ha en utställning med föredrag på Arkivcentrum Syd mellan kl. 10.00 och 13.00. Skriv in detta datum i era kalendrar.

Likaså blir det spännande på Arkivens dag på samma ställe den 10 november med bl. a. rundvandring i de nya arkivbyggnaderna. Vi får bara hoppas att upphandlingen av de nya arkivhyllorna löser sig så att man kan börja flytta alla arkiven. Man beräknar att det kommer att ta ca sex månader att flytta alla handlingar och först därefter lämna den gamla Landsarkivbyggnaden på Arkivgatan.

Jag brukar tjata om att Ni skall passa på att hälsa på era släktingar under sommaren och visa upp er forskning om släkten och kanske då fylla på med nyttillkomna släktingar.

Ha nu en riktigt skön sommar och passa på att ladda upp batterierna inför höstens forskning och "mullvadande" i arkiven.

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson

Eder Ordförande

DISkutabelt

medlemsblad för Föreningen för
Datorhjälp I Släktforskningen,
region syd. DIS Syd.
Utgivningsbevis 21725

Upplaga

3 700 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare

Jan Nilsson

Redaktör och layout

Mats J Larsson
mats@dis-syd.se

Tryck

GL Tryck AB Kristianstad

DIS Syd

Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
Bg 246-7058
Org.nr 846005-7527
Hemsida:
<http://www.dis-syd.se>

Årsavgift

Helbetalande 50 kr
Familjemedlem 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt krävs:
Helbetalande 150 kr
Familjemedlem 75 kr

Adressändring

Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping
dis@dis.se

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag i *DISkutabelt*. Kontakta vår redaktör Mats J Larsson på 044-126391 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för nästa nummer är den 3 september 2012.



Jan Nilsson och Bo Lundgren tog bilderna på årsmötet sid. 6 - 8. Var bilderna i Bo Nordenfors artikel på sid. 3 och 4 kommer ifrån anges där. Illustrationerna i Tomas Risbeckers föredrag liksom omslagsbilden är hämtade ur hans bok. Fotot på Össjö kyrka har Ivar Björklund tagit.



Redaktörens spalt

Våren är förhoppningarnas tid och samtidigt utfärdernas och avslutningarnas tid. Så är det för min hustru Marianne och mig och för våra barnbarn. Vi pigga pensionärer slutar våra kurser och åker på vårutflykt i det blå och de sju barnbarnen, åtminstone de fyra som börjat skolan längtar efter sin skolavslutning. Om man fortfarande gör skolutfärder vet jag inte, men jag minns min skolutflykt i första klass i Hjerups byskola. Vår fröken Ingrid Hansson tog med oss till Uppåkra järnvägsstation. Jag vet att hållplatsen heter Hjerup nu, men då hette den Uppåkra. Jag kunde se stationsskylten från köksfönstret. Vi åkte en hållplats till Åkarp och sedan gick vi till slottsparken i Alnarp där vi tittade på träd, djur och hus och åt vår matsäck. Äventyr i början femtiotalet!

Körens majutflykt gick till Blekinge, med besök i Hälleviks Fiskemuseum (rekommenderas), via lunch på Kajutan i Hörviken och guidad tur i S:t Nicolai kyrkan i Sölvesborg, (värd mer än ett besök), samt slutade med eftermiddagskaffe på Bella, ett motell i femtiotalstak utmed E22-an. Det blev en dag med mycket sång, dragspel och skratt. Körsångare har kul!

Vi planerar för en pingsträff nu. Sedan tio år träffas Mariannes syskon och tre barndomsvänner varje pingst för att umgås, prata, sjunga och bilda sig, och vi några ingifta får hänga på. Vi firar även annandag pingst trots att överheten bestämt att den inte är helgdag längre. Det struntar vi i!

DISkutabelt 2012-2

Våra vänner kan inte undgå att se den planerade förödelse som nu pågår i vår vackra renässansstad. Av Rådhuskvarteret återstår bara fasader. I det renoverade Rådhuset ska sedan både Kristianstads och region Skånes administrativa ledning rymmas när staden firar sitt 400 års jubileum om två år. Till yttermera visso breddas broar, byggs rondeller, läggs om buslinjer och gatorna runt rådhuskvarter, kyrka och järnvägsstation grävs upp och arkeologer hittar lik efter lik. Som om detta inte vore nog så talas det om en total ombyggnad av Östra Centrum samt ett nytt köpcentrum i Hammar. Men varför först nu och allt på en gång? Man har ju vetat i fyrahundra år när staden ska jubilera!

I *DISkutabelt* medverkar, som så ofta, tidningens förre redaktör Bo Nordenfors. Tack Bo för din beredvilighet att ställa pennan till förfogande. På årsmötet berättade Tomas Risbecker om sin biografi om Carl Johan Ståhlbrand. Boken har jag fått låna av vårt snälla Disbytbud Christer Thörn. Därigenom får ni ett fylligare referat av föredraget än vad jag skulle ha åstadkommit endast med hjälp av mina minnesanteckningar. På tal om biografier kan jag rekommendera Henrik Berggrens om Olof Palme, som jag kom över på årets bokrea. Den heter *Underbara dagar framför oss*. Berggrens bok handlar om mer än Palme och ger läsaren dessutom en välskrivna samtids-historia från 1940- till 1980-tal.

Jag inspirerades av Bos speceriestalg och skrev ned de butiker som fanns i Lomma i mitten av femtiotalet när min familj flyttade dit. På Idrottsvägen, där vi bodde, fanns två fiskhandlare, John Andersson och Tage Nilsson. Längs Strandvägen, som då var rikstväan och som samhället vuxit kring, låg massor av affärer från Strandhusen i söder till Brohus i norr; Mjölkkaffären, Solidar Strandvik (livs), Nilssons Bageri, Swärds (livs), Alrik Perssons Cigarraffär, Lomma Saltsjöbad (servering), Folkets Hus Korvbar (med jukebox), M Mårtenssons Eftr (livs, finns kvar), Truedssons Fiskaffär, Conditori Ritz, JM Jönsson (radio, sport), Almkvists Skoaffär, kiosken vid busstationen,

Törners Conditori, Engströms Tobak, Arne Olssons (livs), Måleribolaget, Justus Öbergs Fotoaffär, Rut Jönssons (livs), Scan, Kemikalieaffären, Solidar (kvar som Coop), Sjöbergs kiosk, Dagners Cykel (sedermera även skor), Brobergs hörna även kallad *Blodiga Yxan* (servering), Scherstens Tobak, Gusten U Larsson Eftr (Sneckanders livs), Henrikskällaren (servering) samt Solidar Brohus. På Strandvägen låg dessutom fyra herrfrisersalonger; Konrad Karlssons, Åke Anderssons, Bror Olssons och Bror Perssons.

Och det fanns fler butiker. I Lilla Lomma låg en Solidarbutik och Nancy Lings (livs) och på Prästbergavägen fanns skrothandlare Lindström (nu Lindströms i Lomma), en livsmedelsaffär till dit Nancy Ling så småningom flyttade och Albin Olssons Radioaffär. På andra gator i byn låg fler specerieraffärer; Solidar Slättäng, som ersattes av en ny Solidarbutik i Lommas stolthet, Sjuvåningshuset, Burles, Borgströms, Malmborgs och Dinessons köttaffär. Dessutom fanns Lomma Hembageri, Bååths trävaruaffär, Fredins Järn, Georg Månssons herrekipering och Skräddare Lindqvist, Svenssons El och Bosättningsaffären. Och så fanns Järnvägs- och Allékioskerna. Som om utbudet inte förslog åt Lommas 4 000 invånare så fanns det två blomsteraffärer, Bengtssons och Haga, två banker, urmakare Lundquist, bilverkstad, skomakare och ett antal damfriseringar som jag aldrig har haft koll på. Puh, det var svettigt med Lommaaffärsnostalgi!

Trevlig sommar önskar jag alla!

Mats J Larsson

Innehåll

- 2 Ordförandens spalt
- 3 Redaktörens spalt
- 4 Speceriestalg från Kristianstad av Bo Nordenfors
- 5 Släktforskningsnotiser
- 6 Släktforskar dagarna i Gävle 2012
- 6 Distansutbildning om Disgen
- 7 Årsmötet 2012 referat av Mats J Larsson
- 8 Tack General! referat av Mats J Larsson
- 10 Mac-spalten med Helge Olsson
- 10 Svenska Släktkalendern & Svenska Ättartavlor Jan Jutefors
- 10 Ny fadder i DIS Syd
- 11 Program DIS Syd hösten 2012
- 12 DIS Syd styrelse och faddrar

Speceri-nostalgi från Kristianstad

Finlands pilsner var oundgängligt för min pappa. Tungt att släpa på i glasflaskor, men lokalproducerat. Finlands Bryggeri i Kristianstad lades ner 1963 efter nära nog hundra års verksamhet. Men mamma behövde för sin del gryn, mjöl, salt och annat i speceriväg. Då lyftes telefonluren på den svarta *sorgtelefonen* och mamma snurrade fingerskivan några varv och plötsligt var kontakten etablerad med Hennels Eft. 500 meter fågelvägen från vårt hem. När beställningen var slutförd var det bara att vänta ett par timmar, plocka fram tomglasen och börsen.

Bud med hipsakärria

Så stod han i farstun, budet som kommit på vad vi kallade *hipsakärria*, stavningen kan vara si och så, alltså en budcykel med rymligt lastutrymme fram. Allt detta var verklighet på 1950-talet i Kristianstad. Så Linas matkasse och dina gelikar, ni är inte först på scenen, jo det enda nya är ju recepten! De hade mamma själv inpräntade i skallen. Budet fick med sig tomflaskor och betalning för det hela. Kanske någon slant i dricks, om allt var till belåtenhet. Specerier i min barndom var lika med Hennels Eft. Vilka som var efterträdarna? Jo, bröderna Möller, Erik och Folke tror jag det var.

Det fanns fler i speceribranschen men inte inom så kort avstånd från vår bostad där på Kanalgatan. Uppe i sta'n fanns ju Falkengrens och Bertil Olssons, men de hade i vår familjs tycke båda en air av överklass.

Hennels Eft.

Var låg Hennels? Jo, i hörnet Södra Kaserngatan och Östra Boulevarden. Hela kvarteret Riksens Ständer i sitt forna utseende är borta och i minnet hos mig avtecknar sig Betelkapell, bilverkstad, stenhuggeri och allt vad det var. I Betels källare spelade jag bordtennis med klasskamrater. Inne på en gård bodde – ovanpå Hennels – en



Hennels speceriaffär, fotot är i privat ägo

städerska, som jag kallade för *Tant Sopa* – idag hade man säkert blivit anmäld för diskriminering om man hade vågat yppa något sådant vedernamn. Men hon städade litet slarvigt.

Den där bilverkstaden och stenhuggeriet låg söderut i kvarteret och var väl synliga för oss som gick på Södra Skolan i mitten av 50-talet. Det var spännande för småpojken att titta på bilarna, som slussades in i och ut ifrån bilverkstaden. Vår Ford Anglia var ofta gäst på lyftarna därinne. Chefen hette Hallberg, tror jag. Gravstenstillverkning- en bredvid var mindre spännande.

Åter till Hennels! Jag känner fortfarande doften av kaffe, bananer och apelsiner. På den tiden hängde bananerna på krokarna i skylten, de hanterades inte som slagpåsar i likhet med vad vi ser idag i snabbköpen. Godis fanns i glasbehållare och köptes hektovis. Geléhallonen och de krispiga spånen – vad de nu hette – var så härliga. Här handlade man över disk och självbetjäningen och självscannandet var något man inte ens hört talas om.



Per Hennel, fotot har hans sonson Martin Hennel lånat ut

Vem var Hennel?

Jo, han hette Per och var född i Nyadal under Bro Håkansgård, Linneryd (G) den 29 januari 1887 och fadern Peter Johan Carlsson, f. 1849 i Torpa (G) var också affärsman. Pers mor var Johanna Olivia Gustafsdotter Qvist, f. 1856 i Södra Sandsjö (G). Per var sjätte barnet i den Carlssonska familjen, men fick även yngre syskon.

Pers och Stinas dotter Birgitta Lindén f. Hennel, berättar: *"Jag föddes i det lilla glasbrukssambället Skruv i Ljuders församling i Småland. Här hade min farfar byggt upp en lanthandel. Hit kom man från landsorten runtom för att handla allt som hörde till livets nödortf. Till lanthandeln kom Vilhelm Moberg för att sälja sina soldatdikter. När min far som skolpojke kom till Växjö fick han övernatta hos familjen Lagerkvist. "Kryper i soffan hos Pär", manade värdfolket och där låg min far skaffötes med den blivande författaren Pär Lagerkvist. Kanske spred sig en författarsmitta över till min far som i sin tur förde den vidare till mig".*

Hennels dotter Birgitta

Birgitta Lindén har gett ut en bok nu i mogen ålder, hon är runt de 90. I december 2008 kom en roman med utgångspunkt från Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Hennes bok heter *Jag, Helga Gregorius*. Den handlar om pastor Gregorius hustru.

Lindén har av och till i miljöskildringar från Kristianstad, beskrivit stadens boulevarder, Teaterrestauranten,

kyrkan med mera. Den på sin tid kände konstnären Ove Zerge figurerar i något kapitel.

Affärsbanan började för Per Hennel i Skruv, där han var biträde hos P.J. Karlssons Söner med början 1905. Senare blev han delägare i firman. 1929 övertog Per en affär i Kristianstad, firma Axel Ljungbergs Specerier, som låg vid Östra Boulevarden.

Per Hennel blev gammal, dog i Angelstads församling, Ljungby, 1982. Hans hustru hette Stina, född Lindblad, bördig från Linneryd hon också.

Artikelförfattaren har haft förmånen att en tid få vara arbetskamrat med en son till Per och Stina, och dessutom haft kontakt med de två ännu i livet varande döttrarna. Fotot på Per har vänligt nog ställts till mitt förfogande, liksom det på affären.

Om affären i Kristianstad minns Birgitta Lindén: "... far sålde sill och

lutfisk och hade tunnor för att förvara våtvaror, han hade andra anställda - Nilsson och Petterson - men de "drog mycket" från affären. En anonym person kontaktade far och berättade att de släpade mycket varor från butiken sen far gått hem och själv kom jag på en av dem. Han fick sparken sedan far upptäckt att han stulit ur kassan. Fastigheten ägdes av Hyléns."

Rykten om von Döbeln

Vi släktforskare har ibland stor nytta av hembygdsföreningarna. Jag hade sådan tur att 2010 hade Birgitta Lindén skrivit en artikel i Ljuders Hembygdsbok om sin farfars affärsrörelse i Skruv. Där får man sig även litet släkthistoria till livs. Författaren berättar om sin farfar, Per Johan Carlsson, som föddes 1849 i Torpa (G) – kommen ur enkla förhållanden, men tog sig fram här i världen, med stor lanthandel i Skruv. Sin fru träffade han på en marknad

i Södra Sandsjö. Hon hette Johanna Olivia Gustafsdotter Kvist och enligt en släktskröna var hennes far i rakt nedstigande led ättling till generallöjtnanten Georg Carl von Döbeln, som vi äldre kanske minns från Runebergs *Fänriks Ståls sägner*, traggad i skolan. Birgitta Lindén säger att von Döbeln lär ha haft rykte om sig att ha varit en riktig kvinnokarl med ett antal barn vid sidan om.

Affärsmannen Per Hennel i Kristianstad var som nämnts gift med Stina Lindblad. I hennes släkt finns många intressanta familjer, prästsläkten Pontén och den från Mecklenburg invandrade slakten Grapengiesser. Jag hoppas Birgitta Lindén vill berätta mer om detta en annan gång. Just nu filar hon på en ny roman.

Vykort och böcker om Kristianstad

Har man anknytning till Kristianstad bör man kolla in gamla vykort från stan med omnejd på http://www.kristianstadvykort.se/butiker_foretag/affarsrorelser.htm.

Om kvarteret Rikens ständer kan ni läsa i Björn Rosenbergs bok *Gamla Kristianstad och Åhus*, men ni kan också ta del av boken via Internet: <http://www.kristianstad.se/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Hus-i-gamla-Kristianstad-och-Åhus/>.

Den, som önskar ta del av Per Hennels och hans hustrus anor får gärna mejla! Detsamma om ni har mer att berätta om affären!

Bo Nordenfors

bo.nordenfors@gmail.com



Hörnhuset i kvarteret Rikens ständer utan affär, foto Regionmuseet i Kristianstad

Ny omgång av *Allt för Sverige*

Vi läser i Aftonbladet att en av fjolårets största tv-succéer *Allt för Sverige* får en fortsättning. Snart kommer nya amerikaner hit för att söka sina rötter. Programmet tog både tittarna och SVT

med storm. Tio amerikaner som söker sina svenska rötter, en blandningen av släktforskning och dokusåpa som ingen visste ingen vad det skulle bli av det. Finalen sågs av nästan en och en halv miljon människor.



17 miljoner nya anledningar att besöka rikssarkivet

Riksarkivet meddelar på sin hemsida att nu finns fastighetsböcker för hela Sverige på nätet. Materialet omfattar *DISkutabelt 2012-2*



ca 17 miljoner dokument. I Lagfartsboken och Fastighetsboken kan man följa fastigheters ägarförhållanden från

1870-talet och under nästan hela 1900-talet. Man kan även hitta olika former av rättigheter som belastar fastigheten, i form av vedbrand, mulbete, vägar, brunnar, lån, utmätningar med mera. Mer att läsa finns på www.svar.ra.se.



Släktforskarlagarna i Gävle

Årets släktforskarlagar äger rum i Gävle den 25-26 augusti. Det är vår systerregionförening DIS Mitt som är arrangör av detta evenemang som presenterar allt som släktforskningen idag kan erbjuda en intresserad allmänhet. Vi önskar våra kollegor i DIS Mitt lycka till med arrangemanget.

I annonsen intill kan ni se hur arrangörerna presenterar släktforskarlagarna. Invigning står landshövdingen i Gävleborgs län Barbro Holmberg för. På programmet finns många intressanta föreläsningar, här ett axplock; *Om konsten att uppfinna sina föräldrar* med Maja Hagerman, *I spåren av utvandrarerna* med Anneli Andersson och Anna-Lena Hultman och *Vad kan gamla släktbilder* berätta med Gösta Carlestam. Det fullständiga programmet finns på www.sfd2012.se. Spara sidan som favorit!

En mängd utställare presenterar produkter och verksamhet. DIS har förstås en egen monter. Under dagarna håller Sveriges Släktforskarförbund årsmöte. Från DIS Syd deltar Jan Nilsson, Cay Nilsson och Bengt Kjällerström. Redaktören kommer också att vara på plats för att rapportera om evenemangen för *DISkutabelts* läsare. Om det även i år blir samäkning med kassören utlovas en reseberättelse. 2013 ordnas släktforskarlagarna i Köping.

Mats J Larsson

Lär Disgen på distans

I flera år har Bengt Kjällerström haft välbesökta studiecirkel om Disgen i Lund. Det har både varit cirkel för nybörjare, *Kom igång med Disgen* och fortsättningscirkel *Gör en släktbok för dina barnbarn*. För ett år sedan bidrog Bengt med sina erfarenheter i en distansutbildning i Karlstad.

Det gav blodad tand och han har tagit ett steg vidare och startade nu i våras en studiecirkel i Disgen på distans. Den har 16 deltagare från Haparanda till Trelleborg. I en distanscirkel kan deltagarna studera på tider som de själva väljer och i egen takt.

Varthän - Resor i tid och rum

Släktforskarlagarna i Gävle 25-26 augusti



Det har alltid funnits människor som drömmer om något annat, som har en önskan att resa bort, att se världen eller kanske bara närmaste stad. Att resa är temat för Släktforskarlagarna 2012, med tåg, med hästskjuts, med båt eller på annat sätt. Oavsett vilket färdssätt, alltid mot ett nytt mål i vilken tid det än skedde.

Lördag kl 9.00-17.00

Invigning kl 10.30
Huvudtalare Maja Hagerman
"Om konsten att uppfinna sina förfäder"

Stämmomiddag på Sveriges Järnvägmuseum
bland lok och vagnar - en kväll utöver det vanliga
Gävle Big Band underhåller

Söndag kl 9.30-16.00
Plats: Högsolan

Läs mer på
www.sfd2012.se
Sidan uppdateras löpande

Huvudsponsor



Arrangörer är DIS MITT i samarbete med
Sveriges Släktforskarförbund



Släktforskarlagarna är som vanligt en mötesplats - fylld av utställare och föredrag. Fullständig information finns på Släktforskarlagarnas hemsida - www.sfd2012.se

Under släktforskarlagarna presenteras Sveriges Släktforskarförbunds fjärde handbok - *Soldatforskning* - något som berör nästan alla släktforskare.

Man arbetar med sin egen släkt och kan kontakta kursledaren för hjälp när man behöver. Kursledaren använder telefon, e-post eller programmet Teamviewer för kontakt med eleverna.

Det här lär man sig på kursen;

- * *Programmet Disgen*
- * *Lägga in ansedlar för familjen*
- * *Använda din familjebild*
- * *Skriva ut antavlor*
- * *Något om kyrkböckerna*
- * *Källor för släktforskningen*
- * *Söka efter din släkt i Disbyt*
- * *Söka efter källorna via Dispos*

Utbildningen består av fem moduler; powerpoint- och videodemonstrationer, lösningsuppgifter i Disgen som

man gör på egna datorn, diskussionsuppgifter på blogg samt uppföljning och utvärdering med webbenkäter.

Cirkeln avslutas med att deltagarna får skriva ut en egen antavla med bilder på anorna.

Kursen kostar 300 kr och en tryckt handledning ingår.

Med erfarenheterna från vårens cirkel erbjuds en reviderad distanscirkel under hösten 2012. Man kan anmäla sig på www.kj2.se/distans12b. På den sidan finns mera information om cirkeln.

Mats J Larsson

Årsmötet 2012

Sjuttio medlemmar samlades i Hässleholm söndagen den 15 april för DIS Syds årsmöte. Vi höll till i Senioren och Per-Åke Fredriksson, revisorsuppleant i DIS Syd och dessutom ordförande på stället, hälsade oss välkomna och berättade om verksamheten på Senioren. Därefter tog vår ordförande Jan Nilsson över och hälsade oss välkomna till årsmötet innan han lämnade vidare till dagens föredragshållare Tomas Risbecker. Tomas talade om sin bok Tack General!, som handlar om en oäkta Skånepåg och en äkta brigadgeneral – Carl Johan Ståhlbrand och hans släkt, men mer om föredraget och boken på följande sidor.

Efter paus för kaffe och te med fantastiskt goda smörgåsar blev det årsmöte. Inte heller i år blev det sensationer. Jan valdes som mötesordförande och Rune Jönsson, styrelsens sekreterare, utsågs till mötessekreterare. Jan redogjorde för verksamhetsberättelsen 2011 och kassören Caj Nilsson lämnade den ekonomiska redovisningen. Årets resultat gav ett överskott på knappt 28 000 kr. Revisorsuppleanten Per-Åke föredrog därpå revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011 och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet fastställde därpå styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012. Likaså fastställdes styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2013, alltså 50 kr för helbetalande och 25 kr för familjemedlem. Jan Nilsson, Staffanstorp, valdes om som föreningens ordförande för 2012 och som styrelseledamöter på två år omvaldes Bo Lundgren, Kallinge, Kerstin Olsson, Eslöv och Rune Jönsson, Kristianstad. (Caj

Nilsson, Svalöv och Bengt Kjällerström, Lund samt Staffan Knös, Ronneby har ett år kvar i styrelsen). Vid styrelsemötet den 2 maj utsågs på nytt Caj Nilsson och Rune Jönsson som föreningens kassör respektive sekreterare.



Styrelsens Caj & Staffan svarade på medlemsfrågor

DISkutabelt 2012-2



Publiken i Senioren väntar på att årsmötet ska börja

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2012 i Gävle. Den 2 maj utsåg styrelsen Jan och Caj Nilsson samt Bengt Kjällerström till ombud. Årsmötet valde om revisorerna Sven-Erik Eliasson, Båstad och Tommy Lilja, Hässleholm med Per-Åke Fredriksson, Hässleholm som suppleant. Årsmötet lyckades denna gång till skillnad mot ifjol utse en ny valberedning och gav förnyat förtroende till Christer Thörn, Perstorp (sammankallande) och Inger Björklund, Veberöd, som valdes av det extra årsmötet på fjolårets höstmöte i Glemmingebro.

Under övriga frågor diskuterades om föreningens tidning *DISkutabelt* i framtiden ska vara en papperstidning eller om det också ska vara möjligt att kunna beställa den som elektronisk publikation. Styrelsen åtog sig att utreda förutsättningarna för detta. Den 2 maj beslöt styrelsen att skjuta upp utredandet till DIS har bestämt sig för ett nytt medlemsregister. Med DIS nya medlemsregister hoppas styrelsen att det blir möjligt för medlemmarna att själva bestämma om man vill ha tidningen elektroniskt eller på papper.

Styrelsen bestämde också att undersöka läsekreterns åsikter om med hur stor stil tidningen ska tryckas. Några tycker att den nuvarande stilen på "brödtexten" (10 punkter per tum) är för liten. Läsbarheten ökar med större stil. Vi gör därför ett prov i detta nummer där denna sida trycks med 12 punkter per tum och i två spalter jämfört med resten av tidningen som liksom hittills trycks i tre spalter med 10 tecken per tum. En effekt med en ökning av stilstorleken är att man då bör öka antalet sidor i tidningen för att få utrymme med lika många artiklar, information, bilder och illustrationer. Reagera gärna per e-post till undertecknad om vilken variant ni föredrar.

Mats J Larsson
mats@dis-syd.se

Tack General!

Det är titeln på Tomas Risbeckers bok om Carl Johan Ståhlbrand med underrubriken - den sagolika historien om hur en oäkta Skånepåg blev en äkta brigadgeneral i det amerikanska inbördeskriget. Vår ordförande Jan Nilsson hade lyckats engagera Tomas som föreläsare vid årsmötet.

Tomas Risbecker är född och uppvuxen i Stockholmsförorten Södra Ängby och började efter universitetstudier en karriär inom UD. 1972 blev han försäljnings- och marknadsdirektör inom Grand Hotelkoncernen och startade 1977 sitt företag Risbecker International AB. Tills nyligen var Tomas ordförande i Sveriges äldsta släktforskarförening, Genealogiska Föreningen.

I förordet skriver författaren att USA alltid fascinerat honom sedan han hade en svensk-amerikansk familj som grannar. Hur kom det sig att hans intresse väcktes för den blivande generalen Stolbrand? Han skriver själv att det var hans svärmor som frågade; *Du som så ofta är i USA kunde väl söka upp den där generalen som vi är släkt med?* Vilken general? frågade Tomas, utan att få ett konkret svar. Senare fick han veta att generalen, som levde på 1800-talet varit bror till svärmors farfar. Så startade på mitten av 1970-talet forskningen om Carl Johan Mueller Ståhlbrands levnadsöde.

Uppväxt

Till vårt årsmöte kom Tomas närmast från Össjö, en mil öster om Ängelholm, där han också berättat om



Ståhlbrand. Össjö förknippas med bokens huvudperson eftersom han är född där. Carl Johan Möllers far hette Adolf Tornérhielm (1768-1852) och var säteriägare i Össjö sedan 1811. Modern var kammarpiga och hette Christina Möller (ömsom stavat Mueller 1798-1876). Föräldrarna hade nio barn tillsammans utan att vara gifta. Den äldste sonen Karl Johan (1821-94), uppkallad efter Kungen, döptes i Össjö kyrka i maj 1821. Författaren visar att adelsmannen – baronen – med säkerhet var gossens far och även far till hans yngre syskon, bl.a. refereras gåvobrev och städjobrev från baronen till modern.

Adolf Tornérhielm var gift med Erica von Engeström och de fick fyra söner och en dotter. Erica blev svårt sjuk i mitten av 1810-talet och dog 1821. Risbecker skriver att deras äktenskap börjat trassla redan 1803 och han har funnit att baronen blivit far till en utomäktenskaplig son Jöns Petter samma år. Denne son blev känd under namnet Johan Peter Cronhamn (1803-86) och professor vid Kungliga musikaliska akademien.

Författaren skriver att det är mycket ovanligt och anmärkningsvärt att baron Tornérhielm själv uppfostrade de barn han fick med Christina Möller, födda mellan 1821 och 1835, fem söner och fyra döttrar. Ett tvillingpar – flickor – dog några dagar gamla 1829. Baronen som var änkeman med fem barn och hade att sörja för många barn utom äktenskapet fick ekonomiska problem 1827 och tvingades året därpå sälja Össjö. En av Carl Johans halvbröder Carl Gustaf Tornérhielm (f 1809) blev militär och emigrerade till Amerika 1839. Han tänkte engagera sig i kriget mot Mexico, men fortsatte av något skäl till Venezuela där han avled. Blev han den som satte *amerikamyror* i huvudet på sin halvbror Carl Johan, frågar sig författaren?

Artillerist

1839 vid 18 års ålder enrolleras Carl Johan Möller sig i Wendes Artilleriregemente i Kristianstad. Att han blir artillerist skulle komma att tjäna honom väl i hans militära karriär i Amerika,



skriver författaren. När han enrollerats passar han på att byta sitt efternamn till Ståhlbrand. Vid mönstringen var Ståhlbrand ogift och mätte 5 fot och 7 tum, men 1843 hade han växt till 5 fot och 9 tum eller 171 cm. 1847 reser Carl Johan till Stockholm för att förkovra sig inom lantmäteriet.

Ståhlbrand deltog i det dansk-tyska kriget och anmälde sig, för att få erfarenhet av aktiv krigstjänst, i den nordskånska fältbataljonen som organiserades 1849. Tjänstgöringen i Danmark varade i knappt ett år utan någon krigskontakt. Hans befäl gav honom goda vitsord. I kapitlet uppger författaren *att dessa erfarenheter (från det dansk-tyska kriget) stärkte Ståhlbrand i hans tro på sig själv som militär och ledarämne, liksom det stärkte honom i hans uppfattning om de begränsade möjligheterna (till officerskarriär) i hemlandet.*

Emigranten

1850 emigrerar Carl Johan Ståhlbrand med s/s Janet till Amerika tillsammans med sin hustru Maria Sofia Pettersson (1825-92) dotter till Carl Johans befäl vid Wendes, styckjunkaren Carl Ludvig Pettersson. Hustruns bror Otto som var officerskadett emigrerade i mitten av 1840-talet. Carl Johan och Maria Sofia hade gift sig 1845 och fått två söner, båda födda 1845 men inte tvillingar som bägge dog som spädbarn samt en dotter som föddes och dog 1850. Med på resan var Carl Johans och Marias son Adolph (1847-81), namngiven efter Carl Johans biologiske far, samt en av

Carl Johans bröder Christiern Lambert (1826-1924). Denne bror, som vistades fem år i New York och Chicago, återvände därefter till Sverige och kallade sig Fredrik Lambert-Mueller, har stort utrymme i boken eftersom hans dagböcker 1843 och 1844 återges i sin helhet där.

Stolbrand, som familjen kom att kalla sig i Amerika, anlände till New York 1850 där de stannar i två år för att därifrån fortsätta till Chicago. Vid den tiden fanns det ca 750 svenskar i New York och drygt 3 500 i hela landet. Dottern Fanny (1851-1935) föds i New York medan sonen Fabian (1855-62), dottern Alma (1858-1911) och yngste sonen Vasa Edvard (1859-1951) är födda i Chicago. Sitt ovanliga förnamn fick han för att hans far påstått att det fanns Vasablod i familjen! Vasa kom in på den mycket välrenommerade militärhögskolan West Point och blev militär som fadern.

Stolbrand försörjde sig på 1850-talet med olika affärsverksamheter som försäljning av *säd, mjöl, specerier och varjehanda föremål som kunna åt honom anförtros* som det står i en annons i den *Swenske Republikanen*. Stolbrand var tidningens ende agent i Chicagoområdet. Innan inbördeskriget bröt ut befann Stolbrand sig i Illinois där han arbetade med lantmäteriuppgifter något som han även gjort i Chicago. Han var delägare och vd i ett bolag som köptes upp av staden när kriget bröt ut. Det var den förtjänsten som la grunden till senare husköp.

Inbördeskriget

Stolbrand, som hade stött Abraham Lincolns presidentkandidatur, fick, när Lincoln inkallade trupper 1861, tillstånd av Illinois guvernör att rekrytera ett lätt artilleribatteri. Kompaniet mönstrades in oktober samma år med Stolbrand som kapten och han befordrades hösten 1862 till major. Stolbrand och hans mannar ingick i den 17:e armékåren där Stolbrand var befälhavare för artilleriet. Enligt författaren *hade Stolbrand grundlagt mycket goda artillerikunskaper i Sverige och under inbördeskriget vidareutvecklade han dem skickligt och kom att spela*

in betydande roll för sin nya hemmanation och deras krigsframgångar. I boken beskrivs Stolbrands insatser i de olika drabbningar och slag han deltog i och som det inte är möjligt att återge i ett referat och inte heller den bakgrund till kriget som författaren förtjänstfullt tecknar. Efter sina insatser i slaget vid Vicksburg 1863 gavs han tillnamnet *Stolbrand – The Berserker*. Han var en tid fånge hos sydstatsarmén men utväxlades hösten 1864.

Många andra artilleribefälhavare i nordstatsarmén hade högre grad än Stolbrand, överstar eller brigadgeneraler. Eftersom han inte befordrades valde Stolbrand att lämna nordstatsarmén när hans kontrakt gick ut i slutet av 1864. Hans dåvarande chef general Sherman, som verkat för Stolbrands befordran, bad honom stanna kvar på sin post ett tag till så att man skulle finna en ersättare. Två veckor senare biföll Sherman hans begäran om avsked, men bad honom först att resa till Washington för att överlämna försändelser till krigsministern och presidenten. Vad Stolbrand inte visste var att brevet till president Lincoln innehöll en rekommendation om hans befordran under-tecknad av general Sherman och flera andra generaler.

Brigadgeneral

Mötet med presidenten utföll enligt författaren såhär: *Presidenten öppnade brevet, läste, tittade på Stolbrand och utbrast - Tack general! Nej herr president, svarade Stolbrand, jag är ej general blott major*. Presidenten svarade att Stolbrand nu var brigadgeneral och han fick order att, efter ledighet med sin familj, återinställa sig i tjänst för att *hjälpa våra män att vinna kriget*.

Efter krigsslutet etablerade sig brigadgeneral Stolbrand i Cook County, Chicago där han tidigare köpt mark och



fastighet. Han hade varit ordförande i föreningen Svea där och svenskarna i Chicago förärade honom som tack en specialgjord sabel med *vederbörliga ingraveringar*. Hans krigsinsatser och hans utnämning uppmärksammades även i Sverige. År 1868 utsågs han till Riddare av Svärdsorden av kung Carl XV. Brigadgeneralen som dog 1894 är begravd på Arlingtonkyrkogården utanför Washington.



Under inbördeskriget fanns det 45 utlandsfödda generaler i Nordstatsarmén, men endast en svensk – Carl Johan Stolbrand eller Carlos Stolbrand som han ibland kallas. Svensken Ernst von Vegesack utnämndes också till brigadgeneral, men det skedde först sedan han återvänt till Sverige 1863. Boken innehåller förtjänstfulla uppgifter om många svenskar som tjänstgjorde på båda sidor i det amerikanska inbördeskriget. Högst i rang var uppfinnaren John A. Dahlgren, som emigrerat till Philadelphia redan 1806, och som blev amiral i Nordstatsflottan.

Boken innehåller många uppgifter om brigadgeneralens barn och syskon som inte ryms i ett referat. Stahlbrands mor Christina Möller är begravd på kyrkogården i Össjö. Författaren berättade att kyrkorådet bestämt att ge hennes gravkors en bättre placering invid kyrkan. Han hade föreslagit församlingen att de borde anordna en Stahlbrandsdag – såsom ordnas för andra bemärkta personer på andra orter och avslutade med att rekommendera åhörarna att göra ett besök i Össjö kyrka.

Mats J Larsson

ISBN 978-91-7517-041-1
Recito Förlag AB, 442 sidor
Össjö kyrka har fotograferats av Ivar Björklund. Tomas Risbecker har Bo Lundgren fotograferat. Övriga illustrationer liksom bilden på första sidan är hämtade ur boken Tack General!



Macspalten

Reunion 10 är här

Nu är den engelska versionen av Reunion 10 här. Den svenska lokaliseringen *översättningen* kan vara klar kring årsskiftet. Det finns ett femtiotal nya funktioner i Reunion 10. Här följer några av nyheterna;

- * Ny helt omgjord *familjevvy* med olika klickbara valmöjligheter direkt i sidofält till höger och vänster på skärmen och inte som förut i separata fönster
- * Ny iPad-liknande kraftigt utökad *trädvy* i timglasformat
- * *Multimedia* (bilder, filmer, ljud etc.) placeras i vilken box som helst
- * Sidofält *Platser* med matchning till Googles kartor
- * Betydligt utökade *layoutval*
- * Websökning på diverse släktforskningsidor
- * Flera nya rapporter
- * Fler drag-släpp-funktioner



Reunion TEN



Platser

Nya funktioner som inkluderar kartläggning av *platser* i Google eller Bing, införande av geografiskt kodade platser (automatisk eller manuell). En intern platsdatabas som spårar alla dina platsposter (visas till vänster).

På <http://www.leisterpro.com/doc/version10/newfeatures/newfeatures.php> finns mera information om de nya funktionerna.

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder

helge@dis-syd.se

Svensk Släktkalender och Svenska ättartal

Viktor Örnbergs klassiska samlingsverk utkom i 14 delar mellan 1885 och 1908. Dessa böcker har alltid varit besvärliga att få tag i. Delar har man kunnat komma över på antikvariat, men det har alltid saknats någon eller ett par delar. Nu har Föreningen Svenska Släktkalendern skannat in samtliga delar på en DVD. På denna skiva finns också personregistret som

gjordes 1939 och som nytrycktes av Genealogiska Föreningen 1976. Dessutom finns Ursprungslistan, en geografiskt ordnad förteckning över äldsta kända ursprung för släkter införda i Svensk Släktkalender, Svenska Ättartal och Svenska Släktkalendern. 2008 års upplaga, med uppdateringar t.o.m. augusti 2011.

Kalendrarna och personregistret 1885-1908 är i jpeg-bilder och alltså inte sökbara, men det finns ett släktnamnsregister som sträcker sig från 1885-2010 och det är en sökbar pdf-fil,

och det är likadant med Ursprungslistan. Kanske någon gång så kommer man att göra allt sökbart, men det är ändå bra gjort. Det är lika lätt att hitta på DVD-skivan som i böckerna.

Priset för denna DVD är 695 kronor i Släktforskarförbundets bokhandel. Kan tyckas vara lite högt pris, men det är ju inte så stor skillnad på denna och t.ex. dödbokens pris. Priset blir betydligt högre för att anskaffa alla böckerna.

Jan Jutefors

Ny fadder i DIS Syd

Torgny Larsson från Malmö är ny fadder i DIS Syd. Han behärskar både Min Släkt och Disgen. Torgny vill främst ha kontakt med medlemmarna per e-post. Adressen är t.larsson@tele2.se.

DISkutabelt hälsar Torgny välkommen i gänget och önskar honom lycka till i sin viktiga uppgift.



25,3 miljoner

Så många poster fanns det i Disbytdatabasen per den 10 maj i år.

DIS ordförande Daniel Berglund skriver på DIS websida att Disbytdatabasen nu åter är uppdaterat med bidrag från gamla och nya medlemmar. Daniel uppskattar att mer än hälften av alla födda i Sverige mellan år 1700 och 1900 finns med i databasen.

Program för DIS Syd hösten 2012

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

ARKIVENS DAG

2012-11-10

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund och på andra orter i vårt område

Tid och program: se din släktforskarförenings hemsida

Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen anmälan.

2012-09-22

DISGEN-träff

Tema: Grunderna i Disgen

Bearbeta digitala bilder: En studie-cirkel om hur man hanterar digitala bilder och använder dem i släktforskning. Prel. start 2012-09-13 kl. 09.00

HÖSTMÖTE DIS Syd

2012-11-17

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

Tid: 13.00 -16.00

2012-10-20

DISGEN-träff

Tema: Flytta/koppla, dubblettsökning

RONNEBY

Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2 i Ronneby, tema bestäms senare

Tid: 10.00 - 14.00

Kontaktperson: Bo Lundgren

bo@elmedia.se 0457-244 13

Fika till självkostnadspris

ESLÖV

Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6

Tid: 13.00 -16.00

Kontaktperson: Kerstin Olsson

kerstin@dis-syd.se, 070-93 75 914

Kostnad 30 kr inkl. fika

2012-11-17

DISGEN-träff

Tema: Utskrifter från Disgen

2012-09-01

DIS-träff

KRISTIANSTAD

Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B

Tid: 18.00 - 20.30

Kontaktperson: Rune Jönsson

rune@dis-syd.se, 044-245217

Cirkelarna riktar sig till nybörjare

Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, anmälan, vi använder Disgen vers 8.2c

2012-10-06

DIS-träff

2012-11-24

DIS-träff

2012-09-01

DISGEN-träff

Tema: Hjälp till Disgennybörjare med att komma igång, Anders Larsson

2012-12-08

DIS-träff

2012-09-29

DISGEN-träff

Tema: Utskrifter efter behov, Anders L.

2012-09-19

DIS-cirkel

Tema: Grunderna i Disgen, att registrera personer, orter och källor. Disbyt

SÖLVESBORG

Plats: ABF:s lokaler på Hamngatan 6 B i Sölvesborg, tema bestäms senare

Tid: 16.00 - 19.00

Kontaktperson: Bo Lundgren

bo@elmedia.se 0457-244 13

Fika till självkostnadspris

2012-10-06

DISGEN-träff

Tema: Disgenorter, konvertering och inmatning av platser, Anders L

2012-10-10

DIS-cirkel

Tema: Ansedel, antavla, stamtavla med inställningar. Vi gör back-up

2012-09-09

DIS-träff

2012-10-27

DISGEN-träff

Tema: Enkel bildhantering, Nya versionen av Reunion, Helge Olsson

2012-11-07

DIS-cirkel

Tema: Kartans användningsområde och verktyg. Vi gör Disbytutdrag

2012-10-14

DIS-träff

2012-11-24

DISGEN-träff

Tema: Sockenforskning med Disgen, Lars-Åke Stenemo

LUND

Plats: Medborgarskolan, Bangatan 6

Tid: Exakta tider bestäms i september, fem tillfällen per cirkel dagtid

Kontaktperson: Bengt Kjällerström, bengt@dis-syd.se

2012-11-25

DIS-träff

2012-12-09

DIS-träff

2012-12-01

DISGEN-träff

Tema: Patrik Hansson svarar på in-skickade frågor

Nybörjarkurs: Kom igång med Disgen, studie-cirkel i släktforskning med dator, Disgen och kyrkböckerna på Internet med egen dator. Prel. start 2012-09-12 kl 9.00

Disgenkurser i Blekinge

I **Ronneby** planerar DIS Syd att i samarbete med ABF genomföra en Disgen grundkurs på fem träffar. Tidpunkt är ännu inte bestämd. Anmälan till ABF 0457-17 090 Lena Nilsson. Även i **Sölvesborg** planeras nybörjarcirkel i Disgen om intresse finns. Anmälan till ABF tel. ovan eller bo@elmedia.se.

HÖGANÄS

Plats: Kullabygdens Släktforskarens lokal, Linnégatan 15, Höganäs

Tid: 13.00 - 16.00

Kontaktperson: Gunnar Persson

gunnar@dis-syd.se

Fortställningscirkel: Gör en släktbok för dina barnbarn. En släktbok för webben, CD och papper. Prel. start 2012-09-12 kl. 13.00.

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B



Nu är vi fler än 3 000!

DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen om, förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.

När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i ditt närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.

DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen. Vi samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar även är medlemmar i DIS Syd.

DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de ca tjugo lokala släktforskarföreningar som finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.

Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående sida. Vi har förstås en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan.

Föreningens medlemsblad, *DISkutabelt*, kommer ut fyra gånger per år med användarefarenheter, tips, programnyheter och föreningsnytt.

Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

Kom med du också och se vad vi har att erbjuda!

Styrelse:

Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	Ordförande
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	Kassör
Bengt Kjällerström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	Ledamot
Bo Lundgren	Avenboksvägen 3	372 52	Kallinge	0457-24413	bo@dis-syd.se	Ledamot
Rune Jönsson	Orienteringsgatan 4	291 66	Kristianstad	044-245217	rune@dis-syd.se	Sekreterare
Kerstin Olsson	Östra Ströo 2602	241 91	Eslöv	070-9375914	kerstin@dis-syd.se	Mac-ansvarig
Staffan Knös	Kyrkogatan 5	372 30	Ronneby	070-5951338	staffan@dis-syd.se	Ledamot

Faddrar:

Anders Larsson	Mellang 3 A lgh 1103	233 32	Svedala		anders@dis-syd.se	PC-fadder
Arne Sörlöv	Norra Alnaryd 216	370 33	Tving	0455-70304	arne.s@dis-syd.se	PC-fadder
Bengt Kjällerström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	PC-fadder
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	PC-fadder
Gunnar Persson	Långarödsvägen 8	263 32	Höganäs	042-330515	gunnar@dis-syd.se	PC-fadder
Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	PC-fadder
Ove Billing	Torngatan 13	312 31	Laholm	0430-14120	od@laholmo.net	PC-fadder
Rune Jönsson	Orienteringsgatan 4	291 66	Kristianstad	044-245217	rune@dis-syd.se	PC-fadder
Torgny Larsson	Östra Hyllievägen 17	216 21	Malmö		t.larsson@tele2.se	Min Släkt & Disgen
Helge Olsson	Västergatan 28	231 70	Anderslöv	0410-20002	helge@dis-syd.se	Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson	Östra Ströo 2602	241 91	Eslöv	070-9375914	kerstin@dis-syd.se	Mac-fadder
Georg Aagerby	Gildshøj 86 DK-2605	Brøndby	Danmark	+45-43965337	g.aagerby@jubii.dk	PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud

Christer Thörn	Perstorp 405	284 92	Perstorp	0709-967687	disbyt@dis-syd.se	Disbyt-ombud, valberedn. ordf.
----------------	--------------	--------	----------	-------------	-------------------	--------------------------------

VAR MED I DIS SYD

VAR MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN

VAR MED OCH HJÄLP DINA SLÄKTFORSKARKAMRATER DÄR DU KAN

