

DIS- kutabelt

Medlemsblad för DIS Syd



Nr 2, 2014



*Skåne é ett harlet lann
Våra gula rapsfält ger löften om en fin sommar
och en sådan önskar DIS-syd
alla sina medlemmar*



Sommar och släktforskar dagar...

I förra tidningen efterlyste jag solen och värmen, och nu i slutet av maj så är sommarvärmen här. Man får tacka för förtroendet att vara er ordförande ett år till, vid valet på vårt årsmöte i Hässleholm i april. Enda förändringen i styrelsen var att Rune Jönsson avgick efter många års slit med våra protokoll. Jag vill framföra ett varmt tack till honom och hustrun Bitte för allt jobb under åren både som sekreterare och fadder.

Vi planerar att ha vårt höstmöte på ACS i Lund den 22 november på samma sätt som ifjor, dvs. först ett föredrag och därefter möjlighet att träffa en fadder för att diskutera eventuella frågor eller problem. I nästa nummer av *DISkutabelt* kommer vi att presentera föredragshållare och ge er närmare information om programmet. Landsarkivet är öppet som en vanlig lördag, så det kommer också att erbjudas möjlighet till egen forskning.

Årets Släktforskar dagar skall på nytt vara i Karlstad. Förra gången det begav sig var inte vädergudarna med oss, utan det regnade alla dagarna så att man nästan slet upp paraplyet. Vi får denna gång hoppas på den ryktbara sola i Karlstad!

I dagens SDS (24/5) fanns en trevlig artikel med överskriften *Vägra ladda upp appar!* Enligt skribenten skulle man vägra för att undvika att få en mängd reklam och annan onödig text. Det är bättre att man tar fram funktionella hemsidor som är anpassade till s.k. smarta telefoner. Det är absolut att föredra istället för alla dessa appar.

Georg Aagerby, vår fadder i Danmark, och jag pratade med varandra för en tid sedan och sa båda att vi längtade tillbaka till den tiden när vi jobbade med Disgen 6, en DOS-baserad version för registrering och inget annat. Back to basic! Inga appar eller dylikt! Vi sa att vi kanske borde starta föreningen *RetroDIS* för "gamla" funktionärer.

Jag blev ledsen när släktforskarförbundets informationsblad *Angeläget* damp ner i veckan och det stod att Peter Wallenskog hoppat av Släktforskarförbundets styrelse och även kandidaturen som ordförande i förbundet. Jag hade sett fram mot detta. Peter skulle ha blivit en förträfflig ordförande, entreprenör som han är!

Kom och besök oss i DIS monter i Karlstad sista helgen i augusti.

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder ordförande



DISkutabelt,
*medlemsblad för Föreningen för
Datorhjälp i släktforskningen,
region syd. DIS Syd.
Utgivningsbevis 21725*

Upplaga
3 500 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare
Jan Nilsson

Redaktör
*Mats J. Larsson
matsjlarsson@dis-syd.se*

Tryck
GL Tryck AB Kristianstad

DIS Syd
*Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
Bg 246-7058*

Org.nr 846005-7527
Hemsida:
<http://www.dis-syd.se>

Årsavgift
*Helbetalande 50 kr
Famijemedlemskap 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt erfordras.
Helbetalande 150 kr
Famijemedlemskap 75 kr*

Adressändring
*Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping*
dis@dis.se



Redaktörens spalt

Spalten skriver jag några dagar innan staden jag lever i – Kristianstad – ska fira att den grundades för fyra-hundra år sedan av Kong Christian 4. Staden fejas nu inför jubileum och kungabesök. Vi får se om festyran infinner sig med det vackra vädret som just kommit. Själv är jag med på ett litet hörn av festligheterna. Kören från Nosaby, som hustrun och jag är med i, ska sjunga på fredagskvällen tillsammans med flera körer i staden under namnet Vocal 400. Vi blir 394 körsångare som uppträder med sånggruppen Vocal Six. Det blir spännande.

Våren kom till våra trakter med påsken och snart är det sommar igen. I maj är det full fart. Alla kurser och andra aktiviteter ska avslutas för terminen. Det är utflykter och avslutningskalas av för hela slanten i maj. Allt ska man hinna. Karneval i Lund och som sagt jubileum i Kristianstad. Sonen fyller år och dagen före fyller svågern 70. Och så är det examina som ska firas för barn och barnbarn och i mitt fall syskonbarn. Min hustrus syskon och barndomsvänner och några ingifta träffas varje pingst sedan 2002, så ock i år, i Falsterbo. Detta är förstås kära besvär. Men det är klart att det inte blir mycket tid över för släktforskning på våren, särskilt inte i maj. Det får man ta igen under sommaren och den dystra hösten, fast inte i december som påminner om maj, när det gäller konkurrerande aktiviteter för den inbitne släktforskaren.

I min förra spalt skrev jag om de problem jag hade med datorn som jag gör tidningen på. Nu är den pensionerad och för tillfället placerad i en garderob på andra våningen i vårt hus i avvaktan på förpassning till de sällna jaktmarkerna, ett förråd som DIS-Syd hyr i Staffanstorp. Vår generöse kassör Caj anbefalldes prompt vilken dator som skulle köpas in till föreningens redaktör och såg dessutom till att det blev en separat stor skärm och en hårddisk för back-up. Heder åt den

mannen, men nog med beröm nu. Operativsystemet som följde med maskinen var Windows 8, trots att jag skulle föredragit Sjuan. Men det visade sig inte vara möjligt att köpa en dator med Windows 7 i min stad, till ett belopp som kassören kunde godta. Det var bara att ta skeden i vacker hand och lära om. Därför var det tacknämligt att vår fadder Torgny Larsson skrivit en artikel om Windows 8, som påpassligt publicerades i förra numret av *DISkutabelt*. Det gick galant att följa Torgnys instruktioner och jag kommer säkert att vänja mig vid Åttan så småningom.

Att tidningens sommarnummer ska erbjuda varierad läsning hoppas jag. En kär bekant, Ernst H Olsson, skriver åter i vår tidning, denna gång en vittnesmål om hur han började släktforska. Vår flitige medarbetare Bengt Kjöllnerström lämnar på Disgen-spalten tips om hur man flyttar bilder i Disgen. Ledamoten i DIS styrelse Staffan Knös berättar om styrelsearbetet. Jag själv bidrar med ett referat från årsmötet i Hässleholm samt en betraktelse över ett fotografi och så finns som vanligt Helge Olsson med Mac-spalten.

Jag har fått två fina bilder att illustrera årets vår i Skåne med. Jans foto av rapsfält vid Staffanstorp, som ni ser på första sidan. Och dessutom hustruns foto av Magnolian i vår trädgård vid påsktid på sidan 2. Med den bilden jag önskar alla läsare en *trevlig sommar* varthelst ni tänker fira den; i sta'n, på landet, i sommarstugan, husvagnen, hängmattan eller på stranden. Själv ska vi umgås en vecka i juli med våra barn och barnbarn på Öland innan vi en vecka i augusti far till det fagra Hällevik i Blekinge med besök på traktens Tradjazzfestival.

Kanske ses vi i Karlstad? Trevlig sommar!

Mats J Larsson

Innehåll

- 2 Ordförandens spalt
- 3 Redaktörens spalt
- 4 Vem tror du att du är? *av Ernst H Olsson*
- 6 Årsmötet 2014 *av Mats J Larsson*
- 7 Släktforskardagarna i Karlstad
- 8 Staffan styrelseledamot i DIS *av Staffan Knös*
- 8 Släkthistoria, ny tidskrift om släktforskning
- 9 Flytta bilder till Disgen *av Bengt Kjöllnerström*
- 10 Ett fotografi berättar *av Mats J Larsson*
- 12 Saxade notiser och tips
Seminarium om upphovsrätt, annons
- 13 Mac-spalten *med Helge Olsson*
- 14 Program DIS Syd hösten 2014
- 15 Distanscirklar med Disgen
Foton i detta nummer
Nästa nummer av *DISkutabelt*
- 16 DIS Syd styrelse och faddrar

Vem tror du att du är?

Tv-programmet *Vem tror Du att Du är?* med kändisarna – Helena Bergström, Magnus Härenstam, Charlotte Perelli, Lotta Ramel, Christer Sjögren, Lotta Engberg, Dogge Doggelo, Rikard Wolff, Caroline af Ugglas, Thorsten Flinck, Camilla Läckberg och Petra Mede – har ökat intresset för släktforskning. Allt fler vill ha reda på var man kommer ifrån och har börjat leta efter sina anor.

När jag började släktforska 1985 var det originalböckerna och mormonernas filmer på arkiven, som stod till buds för släktforskarna. Filmerna kunde också lånas på biblioteken, bl. a. på Malmö Stadsbibliotek och i biblioteket på Kirseberg, där jag lånade dem. Filmerna läste man sedan i en *Vidiolog*, som är en läsapparat för rullfilm, som jag lånade hos Söderslättis Släkt- och Hembygdsforskarförening. Så småningom ersattes filmerna av mikrokort. Det var materialet från mormonernas filmer som hade överförts till mikrokorten. Kortens läsbarhet varierade efter filmernas kvalitet. Släktforskning i dag kan i stor utsträckning bedrivas hemifrån framför datorskärmen. Mycket av kyrkboksmaterialet är fotograferat och digitaliserat och tillgängligt på Internet.

Varför började då jag att släktforska? – Jo, så här började det 1985. Snack på fikarasterna på jobbet, TFF och IFK, käbbel om fotboll och så en mamsell som hette Iréne som pratade släktforskning. De flesta var trötta på hennes tjat om släktforskning, men jag lyssnade hellre på det än på fotbollssnacket. En dag frågade hon mig – *Varför släktforskar inte du – vet du vad din mormor och morfar hette?* Eftersom min mor var adoptivbarn hade hon träffat sin far bara en gång, när hon var tio år, och jag hade bara hört talas om honom och min mormor.

Iréne hjälper mig att hitta min mormor i Domkyrkoförsamlingens arkiv i Lund. Min mormor hette Annette Bergenklint, ett ovanligt efternamn. – Varför hette hon så? – Spännande! – Nu blev jag intresserad!

Det tog 20 år att få reda på vem som var far till min mormor Annette Bergenklint. I 20 år var en Per Gustaf Bergenklint misstakt för att vara Anettes far. Per Gustaf var läkare och blev så småningom provinsialläkare i Askersund. Han studerade till läkare i Lund på 1830-

talet och var klasskamrat till en Biskop Bring, där min mors mormor Anna Andersdotter arbetat som piga. Jag utredde Per Gustaf Bergenklint från vaggan till gravan, läste hans bouppteckning och testamente, men kunde inte binda honom vid faderskapet.

När CD-skivan, *The Swedish Census 1890* (Sveriges befolkning 1890) kom ut 2005 fick jag ett telefonsamtal från Anders Berg på Scangen, som visste från en tidigare kontakt, när jag skrev boken *Trenne Släkter*, att jag letade efter en Bergenklint, som kunde vara far till min mormor. – Anders hade hittat en Johan Magnus Bergenklint, född den 25 november 1835 i Lunds Domkyrkoförsamling. Hans mor hette Petronella Pehrsdotter Leigman, en fiskaredotter från Barsebäck. Johan Magnus hade en tvillingbror, som hette Per August och som dog som barn, endast några veckor gammal. Den blivande läkaren Per Gustaf Bergenklint utövade tydligen en del privata anatomiska studier, bland Lunds yngre kvinnor, när han studerade till läkare i Lund på 1830-talet. Petronella jobbade på Akademiska Föreningens restaurang, och träffade där Per Gustaf. Petronella blev med barn, och allt tyder på att Per Gustaf är far till tvillingarna Per August och Johan Magnus. Johan Magnus, är far till min mormor Annette. Provinsial-

läkaren Per Gustaf Bergenklint, som jag i mer än 20 år var misstänkt vara far till Annette, var istället Annettes farfar!

Una Hansboken - tre års arbete - 3,5 kg - 22 000 namn

När jag 1993 hade publicerat min fars anor i Söderslättis Släkt- och Hembygdsforskarföreningens publikation, *Söderslättisanor nr 6* fick jag besök av Jörgen T, som var Una Hansare. Han hade läst min fars anor i Söderslättisanor och upptäckt att vi var släkt. Jag fick ta del av hans forskning och köpte en kopia av Nils Ottossons första upplaga av *Una Hans-slakten från Trelleborg 300 år* – där min fars släkt är utredd tillbaka till slutet på 1500-talet – tala om tur! På uppdrag av Skånes Genealogiska Förbund, börjar jag, på våren 1995, tillsammans med fem andra forskare att samla in uppgifter och kompletteringar till en andra upplaga av boken *Una Hans-slakten från Trelleborg 300 år* (ättlingar till Una Mårtensdotter och Hans Jönsson). I boken finns en del kända namn – Jan Troell, Lena Olin, Jacques



Min vän sjuvern Helge Olsson som understundom skriver under pseudonymen Ernst H Olsson

Werup, Anna Godenius, Christina Odenberg, Bodil Jönsson och Wilhelm Agrell, för att nämna några. De tiotusen namnen i den första upplagan av boken skrev vi in i ett släktforskningsprogram, tillsammans med ca tolv tusen nya insamlade namnuppgifter. I september 1998 trycktes boken i 1 000 exemplar. I dag finns bara ett fåtal böcker kvar.

Veberödssläkten - allt fanns i Veberödsboken

I början på 1990-talet sitter jag på Landsarkivet i Lund och tittar på mikrokort när släktforskaren Gert P kommer och ställer sig bakom mig och tittar över axeln på texten i mikrokortsläsaren. Efter en stund går han och så kommer han tillbaka med en uppslagen bok, som han lägger framför mig och säger; – *Här har du dom allihopa*. Sen går han igen. Det var Veberödsboken och där fanns min morfars släkt. – Tala om tur, ytterligare en gång – här fanns morfars släkt utredd tillbaka till 1600-talet – det var bara att skriva in uppgifterna i släktforskningsprogrammet!

DIS datorhjälp i släktforskningen

Jag hade nu samlat på mig en massa uppgifter som jag hade svårt att hålla reda på – pappershögar och pärmar svällde ut – alla som släktforskar vet vad jag talar om. Det var tid att skaffa dator och ett program för att få ordning på alla insamlade uppgifter. Det blev en *Macintosh-dator* – varför undrar ni? – Jo vår grabb Håkan jobbade på Tetra Pak i Lund, och där man använde man Macintosh-datorer. Därför blev det en Mac – och



det har jag inte ångrat! (Den första Macintosh-datorn i Sverige kom till Lunds Universitet 1984). Vi har ett bygdemuseum i Anderslöv, ett Macintoshmuseum med 42 Macar; maskiner som har skänkts till museet istället för att lämnas till återvinning (Se artikel *Elektronikskrot* i Anderslövposten nr 3, juli 2010). En av de museemaskinerna är min första Mac från 1990, och den fungerar fortfarande, tala om kvalitet!

Mitt första släktforskningsprogram för att hålla ordning på alla insamlade uppgifter, hette Disgen 4.5. Programmet fungerade bra i några år och var lätt att jobba med. Programmet uppdaterades inte, så efter en tid gick det inte att starta programmet i moderna datorer med Ram-minne större än 16 MB. Datorer i dag har Ram-minne på 8 GB. Utvecklingen går framåt!

Släktböcker, Hemsidor, Anträd och Släkträd

Det har under dessa år blivit en del publikationer, bl. a. sex släktböcker;

- o *Elsas ättlingar*, 24 sidor, 20-tal bilder, tryckt 2000
- o *Våra anor*, 46 sidor, 20-tal bilder, tryckt 2000
- o *Una-Hansboken* 1040 sidor, ca 150 bilder
- o *Trenne Släkter*, 75 sidor, 50-tal bilder, tryckt 2002
- o *Från nutid till 1500-tal*, 97 sidor, 50-tal bilder, tryckt 2005
- o *Anna. Ett kvinnoöde i Lund vid förra sekelskiftet*, 32 sidor, 20-tal bilder, utkom 2007

Och det har blivit hemsidor och kontakter i USA och Danmark och det har blivit Släkträd och Anträd.

Ernst H Olsson



Årsmötet 2014

Omkring sextio medlemmar samlades i Hässleholm söndagen den 6 april för DIS Syds årsmöte. Vi höll till i en lokal som heter Senioren mitt i staden, som förresten fyller jämt 100 år i år. DIS Syds ordförande Jan Nilsson hälsade oss välkomna till årsmötet innan han lämnade över ordet till dagens föredragshållare Charlotte Börjesson, mångårig styrelseledamot i DIS och DIS Väst, uppdrag som hon nu lämnat.

SweGen Tour

Charlotte Börjesson har deltagit i samtliga resor som DIS och Släktforskarförbundet har genomfört till de nordamerikanska svenskbygderna under de senaste femton åren. Om dessa resor och äventyr – SweGen Tour – underhöll Charlotte auditoriet under en dryg timme.

Den första resan för att *sälja in* svensk släktforskning i det stora landet i väster skulle bli av år 2001. De kom emellertid bara till Paris den gången. De hade valt fel resdag; nämligen den 11/9 2001! De gjorde ett nytt försök året därpå till Ontario utanför Los Angeles och till Salt Lake City med Family Historie Library. I alla resorna har förutom Charlotte, Anna-Lena Hultman och Anneli Andersson deltagit. Anna-Lena är mångårig medarbetare på Sveriges släktforskarförbund och projektledare för Namn åt de döda och Gravstensinventeringen. Anneli förestår släktforskningsverksamheten på Melleruds Museum sedan 20 år. I några av resorna har bland många andra Olof Cronberg, tidigare ordförande i DIS och Ted Rosvall, Släktforskarförbundets förre ordförande, också deltagit.

Det främsta syftet med resorna är föreläsungsverksamhet i olika städer, för föreningar och institutioner, resten är bara *bonus* sade Charlotte. Det krävs långa förberedelser inför resorna och själva resorna mellan olika delar av USA och Canada är också långa. Släktforskarförbundet har inte som organisation medverkat



Charlotte Börjesson berättar om SweGen Tour

i alla resorna. 2008 bekostade svenska ambassaden i Washington deltagarnas resa och uppehälle för två dagars föreläsningar, men annars betalar deltagarna sina resor själva.

Utrymmet räcker inte för att återge allt som Charlotte berättade om, men det finns fiffigt nog en webbsida www.swedgen.se där man kan läsa om resorna, vilka platser som har besökts och vilka kyrkböcker och kyrkogårdar som har fotograferats.

Charlotte berättade engagerat och målade om sina resor och sin kärlek till emigrationsforskning. Några saker fastnade. Efter sina föreläsningar träffade de alltid svenskättlingar *one on one*, d.v.s. en forskare och en frågeställare. Man kan föreställa sig att de arrangemangen tog sin tid. Dessutom ledde slumpen till att Charlotte vid någon av resorna själv fick kontakt med egna för henne nya släktingar och emigrantättlingar.

Nästa resa går redan i år bl.a. till Chicago. Numera har SwedGen-resenärerna naturligtvis också en blogg www.swedgentour.blogg.se där ni kan följa deras äventyr. *DISkutabelt* önskar deltagarna i årets SwedGenTour lycka till!

Årsmötet

Efter föredraget bjöd föreningen årsmötesdeltagarna på kaffe, te och smörgåsar. Därpå tog årsmötet sin början.

Jan valdes som mötesordförande och undertecknad utsågs till mötessekreterare. Jan redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 och kassören Caj Nilsson föredrog den ekonomiska redovisningen. Året hade gett ett underskott på drygt 38 000 kr. Revisorn Tommy Lilja läste därpå upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman beslutade att fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för 2013 och beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Årsmötet fastställde därpå styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014. Likaså



Auditoriet lyssnar till Charlottes föredrag

fastställdes oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2015, alltså 50 kr för helbetalande och 25 kr för familjemedlem. Jan Nilsson, Staffanstorp, valdes för sjuttonde året, om som föreningens ordförande för 2014. Som styrelseledamöter på två år omvaldes Kerstin Olsson, Eslöv och Bo Lundgren, Kallinge. Rune Jönsson, Kristianstad, föreningens mångårige sekreterare, hade meddelat valberedningen att han inte stod till förfogande för omval. (Caj Nilsson, Svalöv, Staffan Knös, Ronneby, samt Bengt Kjöllersström och Anders Lindeberg, båda Lund, har ett år kvar i styrelsen).

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2014 i Karlstad, som äger rum fredagen den 29 augusti. Årsmötet valde vidare om revisorerna Sven-Erik Eliasson, Båstad och Tommy Lilja, Eslöv samt utsåg Helge Olsson, Anderslöv till revisorssuppleant. Årsmötet valde om Christer Thörn, Perstorp som sammankallande i valberedningen och utsåg Gunnar Persson Höganäs som ledamot.

Vid styrelsemötet den 13 maj utsåg styrelsen på nytt Caj Nilsson till kassör i föreningen och bestämde att uppdraget som protokollsekreterare i fortsättningen ska rotera bland dem som deltar på styrelsemötena. Då utsåg styrelsen också Jan och Caj Nilsson samt Mats

J Larsson till föreningens ombud vid Släktforskarförbundets årsstämma.

Under övriga frågor beslutades att uppdra åt styrelsen att lämna förslag till kommande höstmöte om ändrad lydelse av 5 § i föreningens stadgar om kallelse och handlingar till årsmöte.



Mötet avslutades med att ordförande Jan med blommor och present avtackade föreningens sekreterare Rune Jönsson, som nu lämnade styrelsen efter många förtjänstfulla år.

Mats J Larsson



Sveriges Släktforskarförbund har anordnat Släktforskar dagarna varje år sedan 1987 på olika platser i landet. Värmlands Släktforskarförening, som är arrangör år 2014, är med 1500 medlemmar en av Sveriges största släktforskarföreningar. Medarrangörer till årets släktforskar dagar är Svenska Migrationscentret och Arkivcentrum Värmland. Huvudsponsor är Arkiv Digital.

Välkomna till Karlstad

Värmlands Släktforskarförening hälsar välkommen till Karlstad och Släktforskar dagarna den 30 - 31 augusti 2014. Mässan, som anordnas i Karlstad Congress Culture Centre, adress Tage Erlander gatan 8A, har temat ***Migration - dåtid, nutid och framtid.***

Föreläsare

På lördagen öppnas utsällningarna för allmänheten. Några av de som kommer att föreläsa under Släktforskar dagarna är Christopher O'Regan, som tar oss till 1700-talet, Eva Kaijser om Fröken Frimans krig, Per Erik Thell om Brasiliensvenskarna och andra argentinare, Kristin Mikalsen om Norges roll i den svenska

utvandrarnhistorien och Annika Sandén om Missdådare - brott och människoöden i Sverige omkring 1600. Läs om fler föreläsare på släktforskar dagarnas hemsida www.sfd2014.se.

Program

Fredag 29/8 Släktforskarförbundets stämma
Lördag 30/8 kl. 09 - 17 Utställning och föreläsningar kl. 10 Invi gning av landshövding Kenneth Johansson
Söndag 31/8 kl. 09 - 16 Utställning och föreläsningar

Priser

Entrén kostar 50 kr/dag och programkatalogen 20 kr.

Staffan - styrelseledamot i DIS

Jag har nu varit ledamot i DIS styrelse i två år och blev på årsmötet i Täby i mars 2014 omvald för ytterligare två år. Att sitta i styrelsen för en så stor förening som DIS medför både resor och många möten, både via Skype och på plats i Linköping, där vi har vårt kansli. Styrelsen har möten i stort sett varje månad, varannan månad via Skype och varannan månad på plats i Linköping. Styrelsemötena via Skype brukar begränsas till några timmar, medan mötena i Linköping varar över en lördag-söndag. Vi är tio personer i styrelsen, men till styrelsemötena adjungeras också ordförandena från regionföreningarna, så det blir ganska stor grupp. På styrelsemöten, för föreningar som är så stora som DIS med mer än 25 000 medlemmar, behandlas förstås en mängd föreningstekniska frågor som ekonomi, stadgar, kanslifrågor och andra praktiska frågor och som största medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund, blir det en del frågor kring det också.

Vid våra styrelsemöten är en återkommande fråga hur vi skall samverka med och mellan regionföreningarna. En huvudfråga är alltid att ge *medlemsvärde*, och skapa produkter och aktiviteter som dels ska attrahera nya medlemmar och dels ge befintliga medlemmar valuta för medlemsavgiften, genom att tillhandahålla bra **Datorstöd I Släktforskningen**, och därtill bra utbildning och bra support från fadderorganisationen.

Styrelsearbetet drivs ofta i arbetsgrupper, permanenta eller projektstyrda. *Marknadsgruppen* är exempel på en permanent arbetsgrupp som jobbar med frågor som rör marknadsföring av föreningen och regionföreningarna, annonseringar, logotype m.m. *Montergruppen* arbetar med att utforma montern till släktforskarlagarna, i år i Karlstad, och *Kartgruppen* vidareutvecklar nya kartor.

Till styrelsen hör också ett antal styrgrupper t.ex. *Produktrådet* som sysslar med utvecklingen av nästa version av Disgen, ett arbete som i huvudsak är inriktat på att byta databas och programmeringsspråk, inte så upphetsande för oss användare, men ett måste



för framtida utveckling. Samtidigt hoppas vi hinna få med några nya spännande önskade utvecklingar av Disgen i nästa version. Vi får se vad som hinns med. Vidare finns styrgrupper för DISBYT, som syftar till att utveckla och förbättra vår produkt och för RGD (Rikstäckande Genealogisk Databas) som syftar till att skapa ett gigantiskt *korrekt* släktträd för hela Sveriges befolkning. Härifrån kan vi få andra intressanta delprojekt som t.ex. att skapa en *komplett ortsdatabas*. Ett nytt efterlängtat område som vi börjat arbeta med är *Appar* för smarta telefoner och läsplattor.

Jag tycker det är spännande att få delta i detta arbete och att få vara med att påverka utvecklingen. Alla dessa aktiviteter och projekt kräver dock mycket resurser och arbete.

DIS är en ideell förening som har begränsade resurser och vi är helt beroende av att medlemmar vill arbeta ideellt. Utan några få verkliga eldsjälar, som *jobbar både natt och dag* skulle vi inte klara verksamheten. Det känns ibland svårt att möta alla önskemål, av krav på support och utveckling av nya produkter m.m. som medlemmar ställer, men vi gör vårt bästa.

Staffan Knös

Ledamot i DIS och DIS-Syds styrelse

Staffan@dis-syd.se

Ny tidskrift om släktforskning

Släkthistoria - ny tidskrift för släktforskare - har kommit ut med sitt andra nummer. Så här presenterar den sig hemsidan, <http://Slakthistoria.se/>; *Släkthistoria är den nya tidningen för alla släktforskare och historieintresserade. Här hittar du berättelser om livet förr, spännande människoöden och bortglömda yrken. Våra experter svarar på frågor och ger många bra tips. Vi skriver om hembygden och den lokala historien. Vi skildrar vardag och fest, livet på landet och i stan, invandring och utvandring - allt för att förklara det samhälle våra förfäder levde i.*

I nummer 2 finns bl.a. en granskning av emigrationen till USA, artiklar om Finnmarkens folk, Spanska sjukan, August Strindbergs förfäder och en pratstund med Maja Hagerman om svensk rasforskning. Dessutom lämnar expertpanelen svar på läsarförfrågor.

Mats J Larsson



Flytta bilder till Disgen

Instruktion och film om hur du kopierar eller flyttar bilder till Disgens bildmapp

av Bengt Kjällerström
E-post: bengt@kj2.se

Kurs.dis.se



Kom igång med Disgen 1

© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Förberedelse

Innan du lägger in bilder i Disgens datamapp DgPic bör du i en bildbehandlare:

1. Beskära
2. Förbättra
3. Välja storlek
4. Spara bilderna i en mapp tex **Bearbetade bilder**



Kom igång med Disgen 2

© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Välj bilder att kopiera/flytta

För att kopiera/flytta bilder använder vi Utforskaren som du öppnar med

Win + E

Nu visas ett fönster med dina diskar.

Välj den disk där bilderna finns och klicka dig fram till mappen där du sparade dina bearbetade bilder.

Markera första bilden du vill flytta/kopiera

För att markera en följd av bilder markerar du första bilden. **Håll sedan ner Shift** och klicka på den sista så



© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Kopiera/flytta

- Högerklicka på de markerade bilderna och välj antingen

- Kopiera
- Flytta till

- I utforskaren går du sedan till Disgens datamapp och undermappen DgPic.



Kom igång med Disgen4

© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Klistra in bilderna i DgPic

- Välj den mapp där du vill lägga in bilderna dvs Disgens datamapp och där DgPic
- Högerklicka och välj **Klistra in**
- Nu kommer bildfilerna in i DgPic



Kom igång med Disgen5

© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Visa bilden i Disgen

- Öppna Disgen och aktuell person
- Välj **Ändra personnotiser** eller **F5**
- Välj fliken **Porträtt** och där **Hämta in**



Kom igång med Disgen 6

© Bengt Kjällerström

2014-05-08

Bengt Kjällerström
Disgenfadder
Bengt@dis-syd.se

Ett fotografi berättar

Förr några veckor sedan hade min släktforskande släkting i Ystad, Peter Norrström, sökt mig så hustrun. Vi har pratats vid några gånger per telefon om våra gemensamma anor och bytt uppgifter. Både Peter och jag har vuxit upp nära byn Hjerup i Uppåkra socken. Närmare bestämt på Hjerup 4, i den klunga ensamma hus som på 1950-talet låg på västra sidan om södra stambanan räknat från Uppåkra järnvägstation. Numera heter hållplatsen Hjerup. Där vi växte upp Peter och jag ligger nu Jakriborg, Hansastaden på slätten. Peter är yngre än mig så vi träffades knappast som barn, eftersom min familj flyttade från Hjerup till Lomma hösten 1954 och då var Peter inte ens två år fyllda.

Hur är vi då släkt? Jo, Peters mor Carmen och jag är nästkusiner. Min farfar Johan och Peters morfars mor Emilia var syskon, båda barn till Lars Svensson och Hanna Persdotter på Hjerup 4. Min första kontakt med Peter för en del år sedan handlade just om Hanna Persdotters anor i Flackarp, grannbyn. Vad kunde Peter tänkas vilja mig denna gång?

När Peter ringde igen samma kväll berättade han att nu hade han tagit pension och gått i land. Han är sjöingenjör och har använt många frivakter till släktforskning. Nu kan han dagligen besöka sin snart 90-åriga mor, som också bor Ystad. Peter undrade om jag hade sett ett fotografi som föreställde Lars Svensson – min farfars far – med barn och barnbarn möjligen? Jag har i min ägo två fotografier som föreställer Lars Svensson, bröllopsfotot från 1869 och ett kort där han står i ett betstycke utanför sitt hus på Hjerup 4. I bakgrunden ses Uppåkra järnvägsstation med ett ånglok som ankommer söderifrån. Peter har tidigare berättat att den bilden är ur en artikel i en veckotidning från 1922, det år då Lars Svensson fylldes 90 år.

Nej, det fotografiet har jag inte sett! svarade jag. Eftersom Lars Svensson levde till 1926 så hade min far egna minnen av sin farfar. Min far Ture (1912-2000) bodde med sina föräldrar och syskon grannar med Lars Svensson. Men det blev aldrig av att jag frågade far om Lars Svensson. Mitt släktforskningsintresse startade inte förrän mina föräldrar var döda. Något jag beklagat många gånger.

Nu ville Peter ha min hjälp med att identifiera personerna på fotografiet. Peter trodde att kortet var från slutet av 1800-talet och möjligen taget vid någon bemärkelsedag och kanske utanför huset på Svarte Hjerup nr 6 där Lars Svensson med familj då bodde. Han hade också kopia på bouppteckningen efter fars faster Augusta, om jag var intresserad? Klart att jag var! Faster Augusta var Lars Svenssons yngsta dotter och hon hade hushållat för Lars så länge han levde och sedan övertagit hans hus. Faster Augusta minns jag från

barndomen. Far och farfar hade byggt vårt hus intill farfars ställe 1943 så faster Augusta var vår granne. På den tiden såg hon precis ut som gumman på Mildas margarinpaket med schalet och runda hornbågade glasögon. Peter skulle skicka kortet och bouppteckningen med e-post om ett tag. Medan vi väntar på fotot kan jag berätta om Lars Svensson.



Lars Svensson 1922

Lars föddes 1832 i grannbyn Åkarp i Burlövs socken. I Sveriges befolkning 1880 står det att han är född i Södra Åkarp och rättningen av det felet har jag vidarebefordrat till SVAR, som gett ut skivan. Han var femte och yngsta barnet till Sven Månsson och Hanna Hansdotter på Åkarp No 7, ½ skattearbetshemman. Sven Månsson var åbo och född i Bjärshögs socken 1782, när kungen hette Gustaf III. Sven hade flyttat från Bjärshög till Åkarp i samband med vigseln hösten 1816. Hustrun Hanna var född i Burlöv 1796 och hennes föräldrar Hans Larsson (1757-1837) och Sissa Bengtsdotter (1767-1842) var åbor på Åkarp 7 när Hanna föddes. Även Hannas yngre bror Bengt med familj bodde på Åkarp 7 när Lars föddes.

Något hände när Lars var fyra år. Det året 1836 flyttade Sven Månsson med familj från Åkarp till Östra Torn i Lunds landsförsamling. Med familjen flyttade Lars mormor Sissa medan Lars morfar Hans och morbror Bengt med familj flyttade till Kyrkheddinge året efter. Med morfar Hans flyttade också Lars äldre bror Måns (född 1820). Varför delade man på den äldre generationen? Sannolikt var morfar Hans sjuk och barnbarnet Måns flyttade med för att hjälpa till med hans vård. Efter Hans Larsson död 1838 flyttar också Måns till Östra Torn. Sven Månsson blir åbo på Östra Torn 12. Svens yngre bror Jöns (1785-1866) var också åbo på Östra Torn, på nr 13 sedan 1834. Det kan kanske förklara varför flytten gick till Östra Torn. Där lever Sven Månsson till sin död 1854.

Lars Svensson blev dräng i S:t Peters Klosters församling 1852, och han arbetade som dräng på Östra Torn och i Nöbbelöv på 1850-talet. Han var bosatt hos sin mor Hanna på Östra Torn 12 till moderns död 1868. I februari 1869, två dagar före vigseln med Hanna Persdotter flyttar Lars till Hjerup 4 i Uppåkra socken. Hanna Persdotter var född i Flackarp i Uppåkra 1841. Hennes föräldrar var Pehr Jonsson (1806-68) och Else Nilsson (1809-1877). Pehr flyttade från Flackarp till Uppåkra 1834 och när han gifte sig med Else 1836 bodde de först på Hjerup 8 och från 1853 på Hjerup

4 och Pehr blir åbo på en gård på 1/40 mantal eller 6 1/3 tunnland.

Lars efterträder sin svärfar som åbo på Hjerup 4. Hans och Hannas sex barn, tre flickor och tre pojkar föds där mellan 1870 och 1881. Efter den yngsta dottern Augustas födelse i augusti 1881 flyttade familjen några kilometer norrut till Svarte Hjerup 6 där Lars blev arrendator av ett akademihemman på 45 tunnland. Gården ägdes av Lunds Universitet. Svarte Hjerup ligger mellan Trollebergs gods och gården Vragrup, nära landsvägen mellan Lomma och Lund. Hustrun Hanna dog på Svarte Hjerup sommaren 1894. Lars Svensson flyttar därifrån i oktober 1899 med de tre yngsta barnen. Flyttningen går tillbaka till Hjerup 4 där den äldste sonen Johan (1872-1948), min farfar, bodde som åbo efter att ha gift sig med Ida Persdotter (1876-1930) 1898. Och här lever och bor Lars till sin död 96 år och två dagar gammal 1926. En son och två döttrar fanns i närheten. De bodde också på Hjerup 4 med sina familjer och dessutom hushållade yngsta dottern Augusta (1881-1974) för honom till hans död.

Men fotografiet då? Jo, det kom med en zip-fil framemot kvällen. Jag skickade det vidare till min syster och tillsammans försökte vi hjälpa Peter med att lista ut vem de 17 personerna på fotot var.

Fotot föreställer Lars Svensson med sina sex barn, deras makar och några barnbarn och är troligen taget utanför Lars hus på Svarte Hjerup nr 6 i slutet av 1800-talet, kanske sommaren 1899, rent av på med dottern Augustas födelsedag i augusti. Lagg märke till cykeln som står lutad mot huset.

Lars sitter mitt i bilden med sin rundkulliga hatt i handen omgiven av tio vuxna och sex barn. Jag och min syster såg direkt att vår farmor och farfar står till höger i den bakre raden. Dem känner vi igen från våra föräldrars fotoalbum. Kan de andra vuxna vara farfars syskon? Och vem hör barnen ihop med? Av de vuxna

har jag som barn träffat farfars systrar Emelia (1878-1963) och Augusta och hans bror Nils (1876-1964). Den äldsta systemen Hanna (1870-47) har jag inget minne av och brodern Sven (1873-1968) har jag aldrig träffat, trots att han bodde i Lund hela sitt liv.

Då kom min forskning och Disgen väl till pass. Vilka av Lars Svensson barnbarn var födda senast 1899? Jo - äldsta dottern Hanna hade fött fem barn, fyra flickor och en gosse, mellan 1888 och 1899. Fyra av dem hade jag träffat som barn, men det hjälpte mig inte nu - och vem var det sjätte barnet? Jo - sonen Sven hade gift sig 1898 och fått en son samma år. Nu visste vi både vilka föräldrarna och barnen var. Men vem var vem? Lars Svenssons söner var lättast och peka ut - vilka stiliga pågar! Farfar Johan kände vi igen och då måste det vara Sven som sitter längst till höger intill en kvinna med en gosse i knäet. Gossen hette John (född 1898) och skulle få sex syskon och själv sedermera emigrera till Amerika. Allt detta fick jag reda på genom faster Augustas bouppteckning! Hustrur och män sitter eller står intill varandra och i bakre raden i mitten står de då ogifta döttrarna Augusta och Emelie. Augusta gifte sig aldrig, men det gjorde Emelie och fick tre barn, bl.a. Peters morfar Emil Norrström. Så återstod det att namnge dottern Hannas fem barn. Det blev att ta dem i storleksordning Anna 11 år, Ester 7 år, Hedvig 5 år och i mors knä Selma ca 5 månader och slutligen gossen Oscar 3 år.

Efter detta detektivarbete kände jag och min syster oss mer än nöjda och kunde e-posta uppgifterna till Peter om vad som fotografiet hade berättat för oss. Och därtill ett hjärtligt tack till Peter för fotot. Och jag själv fortsätter att leta fler uppgifter om farfars brors Svens ättlingar. Hans sju barn kan innebära att jag har nya okända nästkusiner, eventuellt även i USA.

Mats J Larsson

Främre raden från höger sonen Sven Larsson med hustrun Elise Jonsson med deras son John f 1898 i knät, Ester, Hanna Larsdotters dotter f 1892, Lars Svensson själv med Hannas dotter Hedvig f 1894, dottern Hanna Larsdotter med dottern Selma f 1899 i knäet, Hannas son Oscar f 1896 och hennes man Olof Larsson. Bakre raden från höger sonen Johan Larsson, Ida Persdotter (min farfar och farmor), dottern Emilia, dottern Augusta, och något framför Augusta står Anna f 1888 Hannas dotter, Karolina Jönsson intill sin man sonen Nils Larsson.





Saxade notiser & tips



Handbok om resande kommer i juni

Snart finns Sveriges Släktforskarförbunds nya handbok *Anor från landsvägen – Hur jag finner mina förfäder bland resandefolket* i Rötterbokhandeln. Författare är Bo Lindwall som har ägnat sig åt släktforskning och lokalhistoria i över 40 års tid. 2007 blev han belönad med Victor Örnbergs hederspris för sitt skrivande om släktforskning.

Att forska på sina anor bland resandefolket har länge ansetts svårt. Bland de resande fanns många som aldrig blev kyrkskrivna och därför finns de inte heller med i det källmaterial där släktforskare vanligtvis söker. Det är en utmaning, men långtifrån omöjligt att ta reda på mer om sina förfäder bland resandefolket. Bo Lindwall presenterar i sin bok de talrika källor som trots allt finns och ger tips och råd om hur man bäst kan komma runt de problem som dyker upp i forskningen.

Den nya handboken kommer att finnas i Rötterbokhandeln i juni.



Fler besöker Rötter

Webbplatsen Rötter är mer välbesökt än någonsin. Under det senaste halvåret har Rötter i genomsnitt haft 42 500 unika besökare i månaden. Sedan lanseringen av nya Rötter i oktober 2013 har antalet besökare ökat med i genomsnitt 68 procent, jämfört med samma tidsperiod föregående år. Antalet sidvisningar har ökat med hela 117 procent.

Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera att den nya webbplatsen har mottagits med så stort intresse, säger Britta Lepp, kanslichef på Sveriges Släktforskarförbund. Hon konstaterar att en innehållsrik webbplats

som Rötter är under ständig utveckling och det gäller att hela tiden förbättra befintliga funktioner. Sedan nylanseringen av sidan, som har funnits sedan 1996, har finslipningar av nya och gamla funktioner pågått kontinuerligt. En blogg har skapats på sidan och arbetet att flytta material från ”gamla” Rötter pågår ännu.

Föreläsarbanken på Rötter

Ett helt nytt tillskott på Rötter är Föreläsarbanken. I Föreläsarbanken finns föreläsare inom släktforskning eller anknytande ämnen samlade. I en meny är det möjligt att välja bland ämnen och snabbt få en överblick av vilka som föreläser inom just det området. Förhoppningen är att fler föreläsare ska ansluta sig och att Föreläsarbanken ska bli en praktisk kontaktförmedling mellan föreläsare och föreningar.

Fri tillgång till digitala bilder

Folkbibliotek, skolväsendet, universitet och högskolor kommer från den 1 juli 2014 att få fri tillgång till Riksarkivets digitala bilder.

Regeringen har beslutat om en ny instruktion för Riksarkivet. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2014 och innebär bland annat att folkbibliotek, skolväsendet, universitet och högskolor ges fri tillgång till Riksarkivets digitala bilder via Internet.

Den här dagen har vi längtat efter. Vårt viktigaste strategiska mål är en ökad användning av arkiven. Vi arbetar för fri tillgång för alla, detta är definitivt ett steg i rätt riktning. Jag är stolt och glad att vi kommit så här långt, säger riksarkivarie Björn Jordell. Vi räknar med att intresset är stort och att användarna kan anslutas successivt under hösten.

Släktforskarnas årsbok

Till sommaren kommer årets utgåva av Släktforskarnas årsbok. Den innehåller 22 olika artiklar. De flesta är person- eller släkthistoriska och flera är facktexter skrivna av professionella forskare och arkivarier. Artiklarna spänner över en lång tid, från 1500-talet till 1900-talet, och över stora delar av Sverige.

Seminarium om upphovsrätt

Hur och när får man använda texter, mönster, inventeringar, teckningar, foton, filmer med mera?

Seminarier arrangeras av Skånes Hembygdsförbund, Skånes Arkivförbund, Skånes Genealogiska Förbund och Skånes Hemslöjdsförbund *lördagen den 20 september* kl. 09.30-15.30 på Arkiventrum Syd, Porfyrvägen 19 i Lund.

Medverkande sakkunnig är Catharina Ekdahl, jurist med upphovsrätt, avtalsrätt och integritetsskyddslagstiftning som specialitet.

Deltagaravgift 300 kr. Lunch bekostas av var och en. Mera information på SGFs hemsida. Anmälan görs senast den 25 augusti till Marie Munke, SGF, marie@munke.se.



Macspalten

Från Reunion till MinSläkt

Det här trevliga brevet från Bertil i Strängnäs får bli inledning till dagens Macspalt.

För cirka ett år sedan satt jag och gick igenom vilka äldre släktingar som levde. Med äldre menar jag lika gamla (75) eller äldre än jag själv. Jag upptäckte då Leif, en syssling, som skulle fylla 80 år bara några dagar senare. Det var cirka 65 år sedan jag senast hade haft någon kontakt med Leif, men jag beslöt att ringa och gratulera honom på 80-årsdagen, vilket också skedde.

Leif blev mycket glad och uppskattade att jag hört av mig. Vi hade ett långt och givande samtal och jag fick även veta att hans yngsta dotter hade släktforskat, men att forskningen låg nere sedan några år tillbaka.

För cirka en månad sedan hörde jag åter av mig till Leif och berättade att vi skulle göra ett besök i Skåne under påskveckan. Jag föreslog att vi skulle träffas. Leif tyckte att det var en bra idé och vi bestämde tid. Leif berättade då också att forskningen låg på en iMac och han föreslog att jag skulle spara informationen på en USB. Eftersom jag inte ville komma oförberedd plockade jag fram senaste Diskulogen och letade fram och tog kontakt med faddrar för Reunion respektive Min Släkt. Efter den kontakten fick jag värdefulla tips och trodde mig kunna klara av överföringen när jag var på plats hos Leif. Nu visade det sig inte vara så enkelt. Redan då jag stoppade USB-stickan i iMacen började svårigheterna.



Bertil hade kontaktat mig per telefon i veckan och vi hade i Reunion 7 programmet i iMacen skapat en Gedcom-fil anpassad till Windows och programmet MinSläkt

Bertil dyker upp hos mig i Anderslöv på Skärtorsdagen, släpande på den gamla iMacen och jag kommer åter in i bilden.



Den gamla iMacen

Operativsystemet 8.2 i iMacen accepterar inte USB-stickorna. Frågan är då hur vi får Gedcom-filen vidare till andra datorer och till släktforskningsprogrammet MinSläkt? En del olika förslag diskuterades, bl. a. att skicka uppgifterna som bifogad fil, men iMacen var inte utrustad med Internet- och mailprogram. Vi plockade fram en diskettstation och en 3 1/2" diskett. Gedcom-filen innehöll 5185 personer, 110 sidor text och var 760 KB stor och fick fint plats på disketten, som rymmer ca 1,5 MB.

För säkerhets skull testar jag Gedcom-filen i Disgen 8.2d, och där ser det fint ut.

Nu kunde vi via min MacBookPro lägga över uppgifterna på två USB-stickor, för vidare befordran till Bertils syssling Leif och till Bertils MinSläkt-program.

Allt var frid och fröjd! Vi kunde med gott samvete fira Påsk!

Några dagar efter påsk meddelar Bertil att uppgifterna från Reunion 7 nu finns i hans Min Släkt-program.

Helge Olsson
Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se



Program för DIS Syd hösten 2014

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se



HÖSTMÖTE DIS Syd

2014-11-22

Plats ArkivCentrum Syd Porfyrvägen 20 Lund

Föredragshållare: inte bestämt ännu

Tid: 10.00 -13.00

ARKIVENS DAG

2014-11-08

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

Dessutom på flera andra orter i Blekinge och Skåne.

Se vad din lokala släktforskarförening kan erbjuda

ESLÖV

Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6

Tid: 13.00 -16.30

Kontaktperson: Kerstin Olsson, kerstin@dis-syd.se, 0709-375914

Föranmälan: Obligatorisk

Kostnad: 30 kr inklusive kaffe och smörgås

2014-09-05

DIS-träff

Tema: Anders Larsson hjälper nybörjare i Disgen att komma igång

2014-09-27

DIS-träff

Tema: Vårt Disbytombud Christer Thörn visar hur man gör Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt. Ta gärna med egna utdrag att använda som exempel

2014-10-04

DIS-träff

Tema: Patrik Hansson visar den kommande versionen av Disgen

2014-11-29

DISGEN-träff

Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. Frågorna ska skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se

HÖGANÄS

Plats: Kullabygdens Släktforskarens lokal, Linnégatan 15, Höganäs

Tid: 13.00 - 16.00

Kontaktperson: Gunnar Persson, gunnar@dis-syd.se

Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen anmälan.

2014-09-21

DIS-träff

Tema: Vad är DIS och Disgen samt grundläggande in- matning i Disgen

2014-10-25

DIS-träff

Tema: Utdrag från Disgen och konvertering till Disgenorter på Marknadslördag i Höganäs

2014-11-22

DISGEN-träff

Tema: Från kamera till presentation i Disgen, bildhantering

KRISTIANSTAD

Om intresse finns startar en studiecirkel för nybörjare i Disgen.

Plats: Lekholms väg 4 Kristianstad

Tid: 18.00 - 20.30, start i september, fem träffar om tre lektionstimmar.

Kontaktperson: Mats J Larsson, mats@dis-syd.se, 044-12 63 91

Kostnad: 30 kr per gång inklusive fika

Anmälan: Obligatorisk

Vi använder Disgen version 8.2d och ni har med er egen dator.

LUND

Kom igång med Disgen

Studiecirkel i släktforskning med datorns hjälp, Disgen och kyrkböckerna på Internet. Du använder egen dator och registrerar din egen släkt. Cirkeln avslutas med att du skriver ut din egen antavla.

Gör en släktbok med Disgen

Fortsättningscirkel i släktforskning med dator. Deltagarna får göra en modern eller traditionell släktbok.

Plats: ännu inte bestämd

Tid: Start vecka 37, fem gånger

Anmälan: Kursledare Bengt Kjollerström bengt@kj2.se

RONNEBY

Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2

Tid: 10.00 - 14.00

Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@elmedia.se, 057-244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.

2014-08-30

DIS-träff

Höstprogrammet fortsätter på nästa sida

2014-09-27

DIS-träff

2014-10-18

DIS-träff

2014-11-29

DIS-träff

DISGEN, grund

Såväl studiecirkel Disgen grund (5 gånger) som Släktforskning för nybörjare erbjuds av ABF i Ronneby. För information kontakta Staffan Knös 070-5951338 eller Lena Nilsson ABF 0457-17178

SVALÖV

Plats: Sloffs lokal på Svalöfs bibliotek
Tid: tid 9-12 alt 19-21 efter deltagarnas intresse
Kontaktperson: Caj Nilsson 0418-668324, caj@dis-syd.se. Obligatorisk anmälan. Startdatum är inte bestämt.

DIS-cirkel

Grunderna i Disgen 8.2 d, för nybörjare, tre gånger

SÖLVESBORG

Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@elmedia.se, 057-244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.

2014-09-07

DIS-träff

2014-10-05

DIS-träff

2014-11-09

DIS-träff

2014-12-07

DIS-träff



Distanscirklar med Disgen

I distansutbildningar arbetar du vid din egen dator och på tider som passar dig och i den takt som du väljer själv. DIS erbjuder i höst två distanscirklar;

Kom igång med Disgen (för nybörjare)

Gör en släktbok med Disgen

Distanscirkelarna startar den 15 augusti den 15 oktober. Bengt Kjällerström är kursledare. Du finner information om cirkelarna på kurs.dis.se. På den platsen kan du också anmäla dig. Där kan du titta på cirkelarnas innehåll och uppläggning.



Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag i DISkutabelt. Kontakta vår redaktör Mats J Larsson på 044-126391 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för nästa nummer är den 10 september 2013.



Fotografer i detta nummer av DISkutabelt är Jan Nilsson, Marianne Larsson och redaktören. Helge Olsson har bidragit med illustrationerna till sina artiklar. Peter Norrström har tillhandahållit bilden till artikeln Ett fotografi berättar. Bilden av tidningen Släkthistoria har hämtats på tidningens hemsida. Disbytbilden har hämtats från DIS hemsida. Illustrationen till Släktforskardagarna har hämtats från deras hemsida.

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B



Hjärtligt välkommen som medlem i DIS Syd

DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen om, förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.

När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i ditt närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.

DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen. Vi samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar även är medlemmar i DIS Syd.

DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de ca tjugo lokala släktforskarföreningar som finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.

Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående sida. Vi har förstås en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan.

Föreningens medlemsblad, *DISkutabelt*, kommer ut fyra gånger per år med användarerfarenheter, tips, programnyheter och föreningsnytt.

Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

Kom med du också och se vad vi har att erbjuda!

Styrelse:

Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	Ordförande
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	Kassör
Bengt Kjällerström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	Ledamot
Bo Lundgren	Avenboksvägen 3	372 52	Kallinge	0457-24413	bo@dis-syd.se	Ledamot
Kerstin Olsson	Östra Ströö 2602	241 91	Eslöv	070-9375914	kerstin@dis-syd.se	Mac-ansvarig
Staffan Knös	Gångbrogatan 2	372 37	Ronneby	070-5951338	staffan@dis-syd.se	Ledamot
Anders Lindberg	Luzernvägen 1 D	227 38	Lund	0708-397908	anders.lindberg@dis-syd.se	Ledamot

Faddrar:

Anders Larsson	Mellang 3 A lgh 1103	233 32	Svedala		anders@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Arne Sörlöv	Norra Alnaryd 216	370 33	Tving	0455-70304	arne.s@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Bo Lundgren	Avenboksvägen 3	372 52	Kallinge	0457-24413	bo@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Bengt Kjällerström	Östra Vallgatan 41	223 61	Lund	046-126018	bengt@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Caj Nilsson	Herrevadsgatan 20	268 31	Svalöv	0418-668324	caj@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Jan Nilsson	Lagerlöfs väg 14	245 32	Staffanstorp	046-255788	jan@dis-syd.se	Disgen PC-användare
Torgny Larsson	Östra Hyllievägen 17	216 21	Malmö	040-510766	t.larsson@tele2.se	Min Släkt & Disgen PC
Lotta Sörensen	Nexövägen 27 C	294 35	Sölvesborg	0704-407436	lotta.1957@gmail.com	Min Släkt PC-användare
Helge Olsson	Västergatan 28	231 70	Anderslöv	0410-20002	helge@dis-syd.se	Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson	Östra Ströö 2602	241 91	Eslöv	070-9375914	kerstin@dis-syd.se	Disgen Mac-användare
Georg Aagerby	Gildshøj 86 DK-2605	Brøndby	Danmark	+45-43965337	g.agerby@jubii.dk	PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud

Christer Thörn	Perstorp 405	284 92	Perstorp	0709-967687	disbyt@dis-syd.se	Disbytombud, valberdn. ordf
----------------	--------------	--------	----------	-------------	-------------------	-----------------------------

VAR MED I DIS SYD

VAR MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN

VAR MED OCH HJÄLP DINA SLÄKTFORSKARKAMRATER DÅR DU KAN

