



DISkutabelt

Medlemsblad för DIS Syd

Nr 1 2020



**Välkommen till DIS Syds årsmöte
söndagen den 29 mars i Hässleholm**

DISkutabelt

medlemsblad för Föreningen för Datorhjälp i släktforskningen, region syd. DIS Syd.
Utgivningsbevis 21725

Upplaga

2 700 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare

Staffan Knös

Redaktör

Mats J Larsson, mats@dis-syd.se

Tryck

Detta nummer endast som PDF-fil

DIS Syd

Porfyrvägen 20, 224 78 Lund

Org.nr 846005-7527

Facebook: <https://www.facebook.com/>

ForeningenDISSyd/

Hemsida: <http://www.dis-syd.se>

E-post: info@dis-syd.se

Årsavgift

Helbetalande 70 kr

Familjemedlemskap 35 kr

Medlemsskap i DIS centralt fordras.

Helbetalande 190 kr

Familjemedlemskap 95 kr

Adressändring

Anmäls alltid av medlemmar via:

<http://www.dis.se/sjalvservice> - medlemmar.

Annon priser

Helsida 2 000 kr

Halvsida 1 000 kr

Kvartsida 800 kr

Åttondelsida 400 kr

Innehåll i Diskutabelt

- 3 Ordförandens spalt
- 4 Redaktörens spalt
- 5 DIS Årsmöte i Hässleholm den 29 mars
- 6 Ståndsprivilegier, vänskap och kärlek i en by för 300 år sedan av Lars-Åke Stenemo
- 8 Mormonerna i Kyrkheddinge av Mats J Larsson
- 11 Annons Släktforskarvecka i Skåne den 6-11 juli 2020
- 12 Berättelsen om mormors farmor av Lena Nerud Franzén
- 13 Disbyt på webben
- 14 DIS Syds program vårterminen 2020
- 15 programmet fortsätter, distansutbildning Disgen, DISkutabelt som Pdf, Annons Hallands släktforskarförening
- 16 DIS Syds styrelse, faddrar och övriga funktionärer

Välkommen till DIS Syd

Vi gör din släktforskning enklare

Vi erbjuder våra medlemmar i Skåne, Blekinge och södra Halland:

- Hjälp och stöd med att använda datorn i släktforskning från vår supportorganisation (faddrar)
- Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos och Kartor på flera orter i DIS Syd
- Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter
- DISkutabelt är föreningens medlemsblad som innehåller erfarenheter, tips och föreningsnytt och kommer ut fyra gånger om året
- DIS Syd skickar varje månad ett nyhetsbrev om aktuella frågor och kommande träffar eller utbildningar i regionen.

När du blivit medlem i föreningen DIS så bjuds du på första årets medlemskap i DIS Syd. Vi hoppas att du ska fortsätta vara medlem hos oss.

Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar 70 kr per år, 35 kr för familjemedlemmar och förutsätter att du även är medlem i riksföreningen DIS.

Vår och årsmötetider

Hej alla medlemmar! Dags för mig att skriva en ny ledare. Vintern uteblev helt här i södra Sverige, hittills i februari har vi inte haft några vinterdagar alls. Vi får hoppas på en lång härlig vår istället, men med tid för släktforskning.

DIS Syd erbjuder en mängd olika aktiviteter i form av Disgenträffar och kartkvällar under våren på olika orter i regionen. Passa på att besöka någon eller några av dessa, för att få tips och idéer, samt för att knyta kontakter med andra släktforskare. Vårt vårprogram finns på sidorna 14 och 15. Dessutom erbjuder DIS Syd distansutbildningen i Disgen för de medlemmar som inte kan komma till våra träffar. Välkommen!

Ett tips, kolla i DIS webbshop, där finns det många bra och spännande böcker, som också kan vara till hjälp i din forskning. Vidare kan du i webbshopen köpa DIS historiska kartor, som är anpassade för Disgen som kan ge en extra dimension till din forskning.

Jag måste berätta om projektet *Namn åt de döda* som Sveriges Släktforskarförbund driver. Sveriges dödbok 8 (Sdb8) ska omfatta alla döda från 1830 till 2019 och är planerad att ges ut 2021. Vidare har förbundsstyrelsen beslutat att Sdb8 skall följas

av utgåvorna SDb9 och SDb10, så att ett *komplett* register ska komma att finnas för alla döda i Sverige från och med tiden 1800 fram till våra dagar - i ett och samma register! Det kan verkligen bli en guldgruva för oss släktforskare! Arbetet med SDb8 framskrider planerligt, med drygt 55 procent poster färdiga och ytterligare ca 15 procent är under bearbetning.

Vid DIS årsmöte och 40-årsjubileum i Linköping den 7 mars, kommer DIS Syd att representeras av Magnus Hellblom. Det drar också ihop sig till vårt eget årsmöte. Kallelse och program hittar du på sidan 5 i tidningen. Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar ska vi ta andra beslutet av två, om ändring av § 6 i våra stadgar.

Vår valberedning med Magnus Hellblom och Anders Lindberg vill gärna ha förslag på funktionärer till styrelsen. Vi söker också personer som vill hjälpa till vid utbildningar, ett jättetrevligt jobb som uppskattas av våra *kunskapstörstande* och *hjälp-sökande* medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller att hjälpa till som funktionär eller handledare vid medlemsträffar, eller känner du någon som är lämplig, tveka inte att tipsa vår valbered-



ning (kontaktpuppgifterna finns på sista sidan).

Jag hoppas att vi ses på DIS Syds årsmöte på Seniorens i Hässleholm den 29 mars. Vi erbjuder några intressanta föredrag och där får du också tillgång till vårt fadderbord och vårt disbytbord för frågor och svar.

*Väl mött på vårt årsmöte!
Välkomna! Önskar er ordförande
Staffan E:son Knös*

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag i **DISkutabelt**. Kontakta i så fall vår redaktör Mats J Larsson på 070-372 75 01 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för årets andra nummer är den 11 maj 2020.

Material kan skickas till redaktören. Författarna får granska artiklarna före tryckning. Citat ur **DISkutabelt** får göras om källan anges. För återgivning av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av författaren, illustratören eller fotografen.



Bilden på första sidan av fiskgjusen med näbbgäddan har tagits av Bo Lundgren. Övriga fotografier är Hans Bjernevik, Jan Nilsson, Sven Kylefors och redaktören. Lars-Åke Stenemo har lämnat illustrationerna till sin artikel liksom Lena Nerud-Franzén gjort till sin.

Redaktörens spalt

Nu är det dags igen för er redaktör att få ihop en spalt. Som vanligt är hela detta nummer av tidningen färdigt – det är bara min spalt som saknas. Varför ska det vara så, varje gång? Nåväl – det är bara att sätta igång! Det är lättare sagt än gjort! Denna den första söndagen i mars är det Vasaloppet på TV. Varför ska det alltid sändas vintersport på TV när årets första nummer av **DISkutabelt** ska skrivas? Det är inte så lätt för en sportfane till redaktör att då slita sig från Dumburken. (Kan man fortfarande kalla våra numera platta och tunna TV-apparater för dumburk?).

Hur som helst så är det en norrmann som vinner – som vanligt. Jag är dock mer intresserad av hur det går för min systerson Per, som åker sitt första Vasalopp. Grabben, som är född och uppvuxen i Halland och som studerat i Lund, är numera bosatt i Linköping. Träningsmöjligheterna för skidåkare har varit begränsade den här vintern, eller vad vi ska kalla årstiden som nu pågår. Så ock i Östergötland och för övrigt i stora delar av landet. Jag träffade



Den 28 januari fanns Sven Kylefors och Sonja Månsson på plats i Stadsarkivets lokaler i Helsingborg. 8 medlemmar i DIS Syd och HSBF fick hjälp med sina problem, antingen genom att få svar på frågor eller att handgripligen åtgärda Disgen-installationen.

Per i januari och han berättade då att sin enda träning på snö hade han fått vid ett besök i värmländska Torsby, där det finns en tunnel som erbjuder skidåkning på konstsnö inomhus. Min syster berättade för mig i veckan att det också hade blivit skidåkning på natursnö under deras sportlovsvecka i norra Dalarna. För övrigt använde min syster samma ord om disciplinen som utförs i vasaloppsspåren, som min mor gjorde på 50-talet – köra skidor. Hur det gick för Per vet jag inte i skrivande stund? Om han ärvt sin fars skidåkargener och geist så kommer det att gå lysande. Fadern är nämligen uppväxt jämtländska Offerdal, ett landskap med skidlöparanor.

I förra spalten berättade jag om missödet med min dator. Jag uttryckte en viss optimism om datorns tillfrisknade efter Bo Lundgrens besök. Han tog ju datorn med sig hem för att se om han fick igång *eländet*. Efter en timme ringde Bo från Nymölla och berättade att datorn gick, men han ville behålla den ett tag för att kontrollera att den uppförde sig ordentligt. Jag blev så glad och berömde Bosse i min spalt! Men säg den lycka som varar beständigt? Efter några veckor ringde Bosse igen och berättade att han hade gett upp försöken att få datorn att fungera stabilt. Han hade emellertid lyckats att rädda mina filer, bl.a. alla årgångar av **DISkutabelt** i datorn samt tidningens bildarkiv. Jag håller fast vid mitt omdöme i förra spalten om Bosse – vilken fadder! Styrelsen beslöt att jag fick köpa en ny dator att göra tidningen i. Den använder jag nu och filerna från den gamla finns i den nya. Den gamla datorn befinner sig i datorernas himmel.

Bosse är en duktig naturfotograf. Ett prov på det kan ni se på bilden på första sidan. Fågeln är en Fiskgjuse och fisken är en Näbbgädda eller som den också heter Horngädda. Bilden är tagen på Oxholmen i Nymölla i början på maj ifjol, berättar Bosse.



Och så några ord om DIS Syds omfattande utbildningsverksamhet. Bo har tagit initiativ till ett samarbete med Bromölla Släktforskarförening där han kommer att medverka med Disgenhjälp i vår. Till vänster nederst på sidan finns en bild som jag har fått från vår fadder i Helsingborg, Sven Kylefors, när DIS-Syd anordnade en liknande träff i Helsingborg i januari. Vårprogrammet hittar ni på sidorna 14 och 15.

I detta nummer finner ni en artikel av vår nästan ständige medarbetare Lars-Åke Stenemo från Malmö. Även denna gång handlar artikeln om Småland, *Ståndsprivilegier, vänskap och kärlek i en by för 300 år sedan*. Än en gång tack till Lars-Åke! Han får gärna fortsätta att skriva.

Lena Nerud-Franzén har också medverkat i tidningen tidigare. Då med en recension av boken *Malmö – då och nu* som fanns i **DISkutabelt** 2-2019. Nu återkommer Lena med en berättelse om sin mormors farmor Anna Christina Lindström. Hon är f.ö. elev i min kurs Mats frågelåda på pensionärsuniversitetet i Kristianstad. Även Lena är förstås välkommen med nya artiklar.

Själv bidrar jag med en artikel om *Mormonerna i Kyrkheddinge* som emigrerade till Amerika 1854-62. Nöjsam läsning!

Mats J Larsson

Välkommen till Årsmötet 2020

**Söndagen den 29 mars kl. 13.00 - 16.00
på Senioren i Hässleholm**

DIS Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 29 mars kl. 13.
I år äger årsmötet rum på Senioren i Hässleholm, Tingshusgatan 2

Vid årsmötet erbjuder vi medlemmarna två föredrag



Olof Cronberg tidigare ordförande i DIS och läkare berättar om *Gyllenåder, saltfluss och moderpassion - Gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa?*

Kerstin Vikner docent vid historiska institutionen vid Lunds universitet berättar om *Skånska Gatehus - Landsbygdens glömda miljöer.*



Program för Årsmötet

- Olof Cronbergs föredrag *Gyllenåder, saltfluss och moderpassion - Gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa?*
- Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna med val till styrelse m.m. , beslut om medlemsavgift 2021 samt behandling av förslag till ändrad lydelse av föreningens stadgar § 6 (andra gången). Dagordning, årsberättelse och valberedningens förslag samt förslag till stadgeändring finns på hemsidan
- Övrig information och frågor från medlemmar
- Föreningen bjuder på kaffe eller te och smörgås
- Kerstin Vikners föredrag om *Skånska Gatehus - Landsbygdens glömda miljöer*
- Fadderbord är öppet i pauser och efter föredragen. Ta gärna med ditt Disbyttutdrag på USB-sticka eller ta med dig datorn.



Adress: Tingshusgatan 2, Hässleholm
på bekvämt promenadavstånd ca 100 m
från järnvägsstationen. Från stationen
tar ni till vänster på Järnvägsgatan och
tar därefter första gatan till höger som är
Tingshusgatan.
GPS: WGS 84, N56°9 551', E13° 45 894'.

**Välkommen till årsmötet och påverka verksamheten i din förening
eller bara umgås en stund med likasinnade**

Ståndsprivilegier, vänskap och kärlek i en by för 300 år sedan

Hur var livet i Kråkenäs by, Gårdsby socken för 300 år sedan? Vem hade makt, status och inflytande i byn 1700-1721 medan stora nordiska kriget pågick i omvärlden? Närliggande Blekinge drabbades av pesten 1710 som utplånade hela byar. Kyrkböcker och domböcker väcker många tankar när man börjar ta del av detaljerna.



Herrgården Kråkenäs säteri som flyttats till Växjö

Säteri och gårdar i Kråkenäs by

Under 1600-talet hade ett säteri skapats av delar av byn. Den ståndsmissiga byggnad som då uppfördes hade något unikt, glasfönster. Det var nymodighet som sedan spreds till böndernas hus under 1700-talet. Byggnaden flyttades till Växjö när en ännu mera ståndsmissig byggnad uppfördes på 1800-talet. I början på 1700-talet var ägaren löjtnanten vid Kronobergs Regemente, Johan Stråle af Ekna (1664-1749). (Åtten af Eknas vapensköld ses till höger). Han var en ättling till Johan III:s ståthållare på Kronobergs slott. Löjtnanten var ståndsmissigt gift, svärmor var avlägset släkt, född Stråle af Ekna. Men dottern Marta valde kärleken före rang och gifte sig med en bondson från socknen.

I byn fanns förutom herrgården tre gårdar, Östregård (Brossagård), Lillgård och Södergården. Det slumpade det sig så att två av häradets tolv nämndemän, den tidens starka män, hade var sin gård i just denna by. I Lillgården bodde släktingar. I Brossagården fanns Brodd Jönsson (1632-1717) som avlagt domared 1682. Han efterträddes av sin son Nils Broddson (1677-1764), nämndeman mellan 1704-1734. Nils farfar hade köpt



gården 1621, sju år efter Kalmарkriget där danskarna bränt ner bland annat Växjö och ett stort antal byar däromkring.

I Södregård fanns Jon Månsson Ulf (1646-1722). Hans far hade varit nämndeman i Friherreskapet Kronoberg fram till sin död 1680, vilket råkade sammanfalla med att friherreskapet upplöstes genom Karl XI:s reduktion. Jon Ulf var nämndeman i 33 år, efter avlagd ed, 1689-1721.

Jon Ulf och Nils Broddsson kom att få ett flertal uppdrag av tingsrätten. Man gjorde brottsplatsundersökningar tillsammans med länsman, bilade tvister, och gjorde *syner*, det vill säga värdering av skador och andra uppgifter som idag ingår i en förundersökning. För 300 år sedan fanns inga skickligare på detta än nämndemännen. Lång tjänstgöring gav nödvändig erfarenhet. Det fanns för övrigt inga alternativ. Men vad betydde detta i deras sociala roll i Kråkenäs?

En intressant person i byn är ryttaren Erik Ryman (1681-1751). Enligt generalmönstringsrullan kan han *läsa i bok* och uppges komma från Höreda nära Eksjö. Han tillhörde 1709-1712 Växjö skvadron av Smålands husarregemente. Han ingick i de nyrekryterade trupper som slog tillbaka det danska angreppet 1709 som slutade med svensk seger i slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Hans häst, troligen skadad i slaget, dog den 4 mars i fältlägret.

Relationer vid denna tid

Intressanta upplysningar om relationer vid denna tid ger föräldrarnas val av dopfaddrar till sina barn. Om Johan Stråles barn finns endast uppgifter om de yngsta, tvillingparet Carl och Margareta. Faddrar vid deras dop 1707 var befallningsmannen Per Svensson i Helgaryd (dog 1711, 89 år gammal), den f.d. nämndemannen Brodd Jönsson och nämndemannen Jon Månsson Ulf och en Per Persson som inte låter sig identifieras, kanske son till Per Svensson. Kvinnorna representerades av en syster till modern, Elisabeth Sabelsköld, en hustru Maria i Helgaryd (möjligen hustru till Per Svensson), en hustru Kerstin Olsdotter (trol. i Södregård) samt en piga Maria från Gasslanda.

Johan Stråle var också fadder till andras barn. Det finns belägg för åtta barn mellan 1707-1723. Ett är sonen till den bonde som brukade jorden i Kråkenäs säteri. Pojkarna Johan och Måns Jonsson i torpet Trälshult är troligen sonsöner till förre befallningsmannen Per Svensson. Flickorna Ring och Schlow är båda döttrar till officerskollegier boende i Gårdsby Herrgård i kyrkbyn.

Och så Magdalena!

Flickebarnet Magdalena Larsdotter väcker tankar. Båtsmannen Lars Callerman och hustru Estrid Jönsdotter fick två kända levande födda barn, Nils och Magdalena. De bodde i *löjtnant Stråles stuga vid kyrkomuren*, en backstuga i Gårdsby kyrkby. När Nils döptes 1713 representerades familjen Stråle av *jungfru Anna Stråle i Kråkenäs*. Kanske befann sig Johan Stråle själv i fält. Andra faddrar var befallningsmannen och landbofogden för frälsejorden i Gårdsby, Anders Stockenström. Han skulle senare bli kronolänsman i Allbo härad. Här fanns klockaren Håkan Persson i Klockargården.

Vid Magdalenas dop 1717 deltog alla potentater (se notisen nedan *Gårdsby C:1a s. 125, 1717-11-19*). Förutom Johan Stråle fanns löjtnanten Carl Svinhufvud, redan då svårt bleserad och skulle komma att få tillbringa sina sista år på Krigsmanshuset i Vadstena. Här fanns de båda nämndemännen Jon Ulf och Nils Broddsson, jungfru Elisabet Gyllenax, Stråhles dotter Elisabet, klockarens dotter pigan Anna Brita och drängen Måns Nilsson i Finnagård. Men också hustru Elin Månsdotter i *fattigmansstufvan* vars make Jon kallades ryttare. Vad förde dessa samman? Fadern Lars Calleman måste ha betytt något särskilt. Kanske tillhörde Stråle den halva av Kronobergs regemente som 1711 blev kommenderade till örlogsflottan? Det var krig och vad gör man kanske inte för den som räddat ens liv? Det fanns uppenbarligen starka vänskapsband.



Magdalena gifte sig redan i december 1731, blott 14 år och 1 månad gammal. Första barnet skulle dröja nästan fem år. Hon blev dryg 83 år gammal. De sista noteringarna om fadern Lars finns 1729-30 i Norrvinge härads dombok; *Cronans länsman J. L. Isenberg anklagar salpedersjudaren Per Johansson i Sandsjö, för det han sistlidne skärtorsdag skolat uti en backstuga vid Gårdsby gjort hemgång hos skepparen Lars Callerman och honom med hugg och slag överfallit, samt oförlikt begått Herrens högvärdiga nattvard påskdagen därefter.*

Faddrar med många fadderbarn

Nämndemännen var uppskattade faddrar. Jon Ulf hade sexton fadderbarn. Brodd Jönsson två, båda till Stråles

tvillingar, sonen Nils Broddsson var fadder till elva. Men födelsebok för åren 1708-1713 saknas! Nils var bland annat fadder 1721 till kapten Gustaf Bråkenhielms son. Nämndemännens egna barn är födda år då kyrkböcker saknas med ett undantag och då var Elisabets Bures landbofogde Trotte Holm i Gårdsby och andra närstående dopvittnen.

Ryttare Ryman var fadder till arton barn och hans hustru till åtta. Inga av dessa barn tillhörde släkten Stråle eller nämndemännen. Men dessa och Ryman träffades som faddrar till rusthållarens barn. Bland faddrarna till Rydmans egna barn fanns den i grannbyn Tveta nyinflyttade kaptenen Gustaf Bråkenhielm. Denne hade varit kapten i den polske konungen Stanislavs tjänst!

Biskop David Lund köper Kråkenäs säteri

År 1728 säljer Johan Stråle Kråkenäs säteri till biskopen David Lund och dennes son Johan Ehrenlund. De var en av de omkring 250 nya ätter som efter Karl XII:s död, åren 1719-1720, adlades av drottning Ulrika Eleonora. Biskop Lund hade 1710 flytt från Viborg när ryssarna tagit staden och blivit biskop året därpå i Växjö. Bara adelsmän fick äga säterier och genom sonen uppfylldes detta



krav. David Lund

som studerat i Åbo, Uppsala, i Tyskland och Holland var en höglärd och en mycket produktiv vetenskapsman - som genom två äktenskap fått arton (18) barn, varav nio dog som barn. Biskop David Lunds *rökmössa* ses ovan.

Löjtnant Stråle af Ekna flyttar till Asa men äldsta dottern Marta blir kvar i socknen. Hon vigdes omkring 1712 med bonden Gudmund Jonsson i Gasslanda Södergård. Knappast ett resonemangsäktenskap, men var accepterat av familjen. De fick sex barn före 1728 då maken dör. Vid minst två av barndopen fanns en Stråle bland faddrarna.

Marta blev gammal. Hon dog 1780 hos sonsonen i Gasslanda, omkring 90 år gammal.

Trots ståndsprivilegier, krig och fara för pesten fanns utrymme för vänskap och kärlek mellan invånarna i Kråkenäs.

PS. Och Marta Johansdotter Stråles ättlingar är säkert i den tron att alla deras förfäder är fattiga bönder och torpare? Och är faddrar något släktforskare skall ägna sig åt?

Lars Åke Stenemo

Mormonerna i Kyrkheddinge

Min första artikel i DISkutabelt 2-2006 skrev jag om mordet på min farmors morfar Anders Jönsson i Uppåkra i februari 1886. Han hade en syster Karna Jönsdotter som visade sig varit mormon. Karna var äldre än brodern Anders och föddes 1804 i Önnestöv i Bonderups socken. På Disbyt hade jag funnit en uppgift om att Karna dött i Salt Lake City i staten Utah i USA - mormonstaden. Det väckte förstås mitt intresse.

Karna flyttade tillsammans med sina föräldrar från Bonderup till Trullstorp i Esarp 1809. Hennes far Jöns Tykesson Lund var dragon, soldat vid Skånska Dragonregementet. Han antogs 1809 på rusthållet Lunnarp 5 i Bonderup, men redan samma år förflyttades Jöns till Trulstorp i Esarp. Därifrån förflyttades han 1832 till Nevishög nr 2. 1835 begär Jöns och får avsked, *tjänt väl*. Han deltog i Napoleonkrigen 1813-14.

Karna Jönsdotters familj

Karna lämnade föräldrahemmet någon gång mellan 1819 och 1824. Husförhören för Esarp 1819-24 saknas. Enligt nästa längd bor Karna inte hos föräldrarna. Den första utflyttningslängden för Esarp är daterad 1825.

Enligt dopboken för Esarp (1824-61) föds sonen Jöns 1833. Föräldrarna heter Jöns Jönsson och Karna Jönsdotter. Jöns Jönsson är husman på Alberta nr 2 i Esarp. En andra son Gustaf föds 1834 också på gården Alberta 2 i Esarp. När den tredje sonen Anders föds 1836 har familjen flyttat till Kyrkheddinge. Husförhör för Esarp 1830-38 saknas.

Enligt födelseboken för Kyrkheddinge vid sonen Anders dop är föräldrarna skolmästare Jöns Jönsson och Karna Jönsdotter bosatta på Vallby nr 3. Senare flyttar de till Vallby nr 1 där de bor till 1861.

Sonen Gustaf, som är mormon, emigrerar till Amerika i början av 1857 tillsammans med sina systrar Bengta och Anna och sju andra Vallbybor. Karna och hennes man Jöns Jönsson är också mormoner och emigrerar till USA i april 1861. Enligt husförhörlängden för Kyrkheddinge, där hon antecknas vara Mormon, är hon examinerad barnmorska.

Karna dör i Salt Lake City Utah redan fyra år senare 1865. De amerikanska registren (Familysearch) innehåller hennes födelseuppgifter men även uppgifter om Karnas föräldrar Jöns Tykesson Lund och Bengta Pålsdotter, båda döda i Sverige 1842. Sannolikt åkte Karna och hennes man Jöns från Sverige till Salt Lake City där åtminstone hennes son Gustaf bodde vid den tiden. Han gifte sig i Salt Lake City hösten 1862. Maken Jöns Jönsson, den f.d. skolmästaren i Vallby dör 1887 också i Salt Lake City. Fem av Karnas och Jöns sex barn var mormoner och kom att emigrera till Amerika.



Under mitt forskningsarbete uppmärksammade jag att många personer, både vuxna och barn, som uppgetts vara mormoner, enligt kyrkoböckerna i Kyrkheddinge, hade emigrerat till Amerika mellan 1854-65. Se där ett forskningsområde! skrev jag i DISkutabelt 4-2006. Efter femton år har jag återupptagit forskningen om mormonerna i Kyrkheddinge.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagens Heliga

Mormonrörelsen, som egentligen heter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagens Heliga, har sitt ursprung i Amerika. Joseph Smith var deras profet och grundare, född 1805 i Vermont, USA. Han fick, efter grubblerier om vilken kyrka han skulle ansluta sig till, besök i en syn av två personer som sa till honom att han inte skulle ansluta sig till några av de existerande kyrkorna. 1823 fick Joseph besök av ängeln Moroni som berättade att det fanns en gömd bok, skriven på guldplåtar, som innehöll en berättelse om amerikanska kontinentens forna invånare och deras ursprung. Översättningen av plåtarna kommer att bli Mormons bok. T. ex. berättas det i Mormons bok om en viss judisk släkt som skulle ha utvandrat till de amerikanska kontinenterna och bildat en kultur där. Inga definitiva arkeologiska fynd eller historiska dokument har kunnat bevisa detta påstående. Mormons bok översattes till svenska först 1878.

1850 kom den första missionären från Mormonkyrkan i Amerika till Sverige. Han hette John E Forsgren och var född i Gävle. Forsgren bildade en mormonförsamling i Gävle 1850. Mormonkyrkan var verksam i Södra Sverige redan 1853.

Mormonerna kommer till Kyrkheddinge

Det första belägget att det fanns mormoner i Kyrkheddinge finns utflyttningslängden för 1854, datumet är den 7 november. Enklingen och torparen Per Christenson och hans två döttrar Elna och Hanna Persdotter från No 10 Vallby antecknas vara mormoner och avser flytta till Amerika. Per var född 1814 och döttrarna 1839 och 1842. De hade nummer 49, 50 och 51 i utflyttningslängden och efter dem med nummer 52, 53, 54 och 55 antecknades arbetaren Nils Svensson född 1821 med hustru Johanna Jönsdotter född 1824 samt sönerna Sven och Nils födda 1850 och 1852. Denna familj från Kyrkheddinge No 2 var också mormoner och de ämnade sig till Danmark.

Hur kunde det komma sig att det fanns anhängare till mormonkyrkan, som bildats 25 år tidigare på andra sidan Atlanten, i lilla Kyrkheddinge? Det var dessutom bara året efter det att mormonkyrkan kommit till södra Sverige. Då var rörelsens grundare Joseph Smith död sedan länge. Han

dog 1844 i Cartahage Illinois. Joseph Smith och hans bror Hyrum hade häktats i Illinois i samband med en tvist inom organisationen. I väntan på rättegång blev de attackerade i häktet av en antimormonsk folkhop och blev ihjälskjutna i tumultet.

Konventikelplakatet

Konventikelplakatet från 1726 förbjöd konventiklar, bönemöten i andra lokaler än i kyrkan, till exempel i hemmet med undantag för familjeandakter. Konventikelplakatet riktade sig närmast mot den pietistiska rörelsen, för att slå vakt om *enhet i religionen* som enligt den tidens uppfattning var nödvändig för samhällets bestånd. Brott mot förordningen kunde resultera i stränga straff. Den som dristade sig att leda en sådan sammankomst för tredje gången förvisades ur landet på två år.

Under 1800-talet användes konventikelplakatet mot den begynnande frikyrkorörelsen. Många vägrade att finna sig i lagen, och föredrog att utvandra - de flesta till Nordamerika. Den första stora emigrationsvågen på 1840- och 1850-talen berodde till en del på konventikelplakatet. Erik Jansarna i Uppland, som förföljts av överheten utvandrade vid den tiden och bildade sin koloni Bishop Hill i det nya landet. Wilhelm Mobergs utvandrarsvit behandlar samma tema. Kristinas morbror Daniel ordnade privata gudstjänster i sitt hem och valde att följa med Karl-Oskar och Kristina till Amerika efter att han trakasserats av både församlingspräst, kyrkvård och länsman. 1858 upphävdes plakatet efter det att frågan behandlades vid flera riksdagar. En ny något mildare lag kom i dess ställe.

Präster i Kyrkheddinge

Kyrkheddinge socken bestod av byarna Kyrkheddinge, Kornheddinge, Hermestorp och Vallby. Kyrkoherde var Carl Fredrik Adrian, född i Farhult (M) 1777. I husförhörslängden AI:7 (1854-58) finns ingen notering om att Per Chistensson med döttrar skulle vara mormoner, endast en notering om att de var försedlade till Amerika 1854. I utflyttningslängden B:3 (1854-60) har noterats om Per Christenssons och Per Svenssons familjer, som begärde flyttningsbetyg samtidigt (7/11 1854), att de tillhörde mormonsekten. Under rubriken *Leverne* har det noterats *oklandrad* om familjerna. Adrian dog emellertid i juli 1854, alltså innan de första mormonemigranterna noterades i utflyttningslängden i november samma år.

Det verkar som kyrkoherde Adrian inte noterade de mormoner som fanns i hans församling. Adrian efterträddes 1856 som kyrkoherde och prost av Magnus Borgström (1796-1865). Han var född i Gammalstorp (K) och kom närmast från Nosaby (L) där han varit pastor. (Honom har jag stött på tidigare och använt brev som han skrivit



1843 som övningsexempel i mina kurser i släktforskning. Jag är därför bekant med Borgströms handstil). Det är prosten Borgström som antecknat ordet *mormon* i Kyrkheddinges husförhörslängder och utflyttningslängder fr.o.m. 1856.

Mormoner i husförhören

I husförhörslängderna AI:7 (1854-58), AI:8 (1858-60) och AI:9 (1861-65) finns det anteckningar om att 27, 13 respektive 12 personer i Kyrkheddinge är mormoner (män, kvinnor och barn). En del av personerna är naturligtvis noterade i mer än en längd eftersom de bor kvar i församlingen. I den föregående längden AI:6 1850-54 finns inga anteckningar om mormoner i Kyrkheddinge och inte heller i längderna efter 1866.

I AI:7 är mormonerna bosatta på Kornheddinge 1, Kornheddinge 4 samt i Vallby (bl.a Karna Jönsdotter med make). Det rör sig totalt om 19 män och 8 kvinnor. Den äldsta personen är född 1796 och den yngste 1850. Det är hela familjer men också flera ensamstående pigor och drängar. Några av dessa personer anges vara flyttade till Danmark (2) respektive Amerika (1) utan att återfinnas i utflyttningslängden. De har troligen rymt från Sverige. En av dessa mormoner dog 1855.

I AI:8 finns mormonerna bosatta på Kornheddinge 1 och 7 och i Vallby, totalt rör det sig om 13 personer, varav 2 kvinnor. En av dessa personer är antecknad *förrymd till Amerika* 1859 och om två personer finns anteckningen *Amerika*. Ingen av dem återfinns i utflyttningslängden - alla tre har troligen rymt.

I AI:9 har antecknats att det finns 12 mormoner i församlingen; på Kornheddinge 1, 4 och 7 och i Vallby. Det rör sig om 5 män och 7 kvinnor. Alla har noterats ha lämnat Sverige; 1 noteras vara förrymd, 1 antas vistas i Amerika, 2 vistas på utrikes ort och resten har emigrerat till Amerika mellan 1861 och 1862.

I och med att Hanna Hansdotter (f 1812) och hennes dotter Anna Persdotter (f 1837) enligt husförhörslängden AI:9 flyttat till utrikes ort i mars 1862 (noteringen saknas i utflyttningslängden) kan man konstatera att de sista mormonerna har lämnat Kyrkheddinge. Mormonförsamlingen har med andra ord upphört.

Mormoner i utflyttningslängden

Av utflyttningslängden kan man sluta sig till flera gemensamma utflyttningar. Den första, som jag tidigare refererat bestod av två familjer, totalt sju personer, som anmälde flyttning den 7/11 1854. Dessa emigranter bekräftas i Emibas. Två män, båda drängar från Vallby, anmälde flyttning 1855 och emigrerade enligt Emibas vid två olika tillfällen 1855. 1857 begärde 10 personer flyttningsbetyg till Amerika samma dag, den 26/3, en familj från 19 Vallby och i övrigt bestod sällskapet av pigor och drängar från Vallby. Alla bekräftas i Emibas. Här ingick Karna

Jönsdotters tre barn Gustaf (f 1834), Bengta (f 1840) samt Anna (f 1843 – endast 14 år gammal). Den 25/6 utvandrade dessutom smidesgesällen Jöns Jönsson (f 1833) till obestämd ort. Det är syskonen Jönssons äldsta bror, också han mormon. Enligt Emibas emigrerade han till Köpenhamn i maj 1858.

Inga gemensamma resor skedde 1858-1860. Den sista gruppen som begärde flyttbetyg gjorde det den 8/4 1861. Det rörde sig om 7 personer. Här ingick förre skolmästaren i Vallby Jöns Jönsson med hustru barnmorskan Karna Jönsdotter, en torpare med hustru och vuxen dotter från No 7 Kornheddinge samt en änka (f 1802) från No 4 Kornheddinge samt en piga från No 1 Vallby. Samtliga dessa personers emigration bekräftas av Emibas.

Karna och Jöns son Nils Jönsson (f 1838) är inte antecknad som mormon i kyrkoböckerna i Kyrkheddinge. Han lämnade föräldrahemmet 1855 före syskonens emigration. Enligt Emibas utvandrar han från Esarp till Danmark 1859. Han har emigrerat vidare till USA. I census för 1880 finns Nils som arbetare hos brodern Gustaf, boskapsuppfödare i Round Valley, Mendocino, Kalifornien. Jag menar att också Nils var mormon.

Vilken väg tog de till Amerika?

Vilken väg tog dessa mormoner från Sverige mot Amerika. Det är nog ingen alltför djärv gissning att anta att den gick över Köpenhamn. Det gäller både de som emigrerade legalt till Amerika eller till okänd utrikes ort, men också de som i husförhörslängderna antecknats förrymda eller med kommentaren *Amerika*. Men vidare från Köpenhamn då?

Utvandringen av mormoner från de nordiska länderna behandlas av den danske forskaren Henning Bender, tidigare stadsarkivarie i Aalborg och fördragshållare vid DIS Syds årsmöte 2017. I sin bok *Utomeuropeisk utvandring från de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1852-1873 Del 1* beskriver han den stora mormonutvandringen från Skåne. Vid ett kyrkomöte 1849 i mormonernas huvudstad Salt Lake City beslöts att arbeta för att få fler skandinaver till att flytta över. Orsaken var bristen på arbetskraft för att skapa sitt *nya paradiset på jorden*. Mormonerna var impopulära i USA och hade svårt att få tillräcklig arbetskraft, men hoppades att kunna attrahera nybyggare från Europa mot att de fick resan gratis och en frälsning för själen för de troende som nådde fram. De inrättade därför *Den eviga resefonden*, som säkrade resor på avbetalning och sände över en grupp missionärer till Norden.

Den allra första gruppen av mormoner från Danmark reste i december 1852 från Köpenhamn med 294 deltagare och 202 överlevande nådde Utah i oktober 1853. Sammanlagt avgick mer än 200 skepp med mormoner från Liverpool åren 1852-1873. I början gick ruten via New



Edvin Petersen 1890, *Utvandrere på Larsen plads*

Orleans och Mississippi, senare över New York och vidare med de järnvägar som efterhand byggdes längre och längre västerut. Mormonutvandrarerna från hela Skandinavien samlades i flera månader före avresan i Köpenhamn innan de i grupper reste med hjulångare till Kiel och därefter med tåg till Hamburg (från 1872 direkt Köpenhamn-Hull). Bender beskriver i sin bok flera dramatiska resor som olika kontingenter mormoner gjorde över Atlanten fr.o.m. 1852.

Religionsföljelse

Jag har antagit att mormonerna i Kyrkheddinge blev förföljda av både den kyrkliga och världsliga överheten. Mina misstankar bekräftas av Henning Bender som beskriver hur mormonerna i juni 1853 från olika orter i Skåne (Slimminge, Malmö, Lomma och Lund) slogs samman till ett gemensamt missions- och utvandringsdistrikt för Sydsverige, den s.k. Skånekonferensen. Alla mormoner som myndigheterna fick tag på efter grundandet av Skånekonferensen arresterades och fördes till Rådhusrätten i Malmö, där de i juli 1853 dömdes till stränga böter för *gäckeri med Guds ord*, för att de öppnat sina hem för religiösa möten och för att de överhuvudtaget närvarade vid mötena. Böterna, som i flera fall uppgick till en halv årslön, innebar att de för de flesta omvandlades till fängelsestraff. Detta sker bara åren innan konventikelplakatet upphävdes.

Min jämförelse mellan behandlingen av mormonerna i Kyrkheddinge med förföljelsen av Erik Jansarna i Uppland syns mot bakgrund av uppgifterna i Benders bok riktig.

Mats J Larsson

Källor

Husförhör Kyrkheddinge AI:6 - AI:10
 Utflyttningslängd Kyrkheddinge B:3
 In- och utflyttningslängd Kyrkheddinge B:4
 Emibas
 Henning Bender; *Utomeuropeisk utvandring från de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1852-1873 Del 1*



Släktforskarvecka **SKÅNE** 6–11 juli 2020

Arrangör:



Skånes Släktforskarförbund
i samarbete med lokala släktforskarföreningar

Måndag 6 juli

ACS Arkivcentrum Syd, Lund
Lund

Tisdag 7 juli

Mellanskåne
Staffanstorp
Eslöv-Höör

Onsdag 8 juli

Österlen
Ystadbygden
Söderslätt

Torsdag 9 juli

Kristianstadsbygden
Göinge
Dalbybygden

Fredag 10 juli

Åsbo
Kullabygden
Ängelholm

Lördag 11 juli

Kävlingebygden
Kullabygden
Landskrona



www.sfv2020.sgfm.se

Berättelsen om mormors farmor

Detta är berättelsen om min mormors farmor, Anna Christina Lindström, född Johansson (ej Johansdotter). Jag har i min släktforskning kommit att bli intresserad av hennes livsöde och vill gärna försöka visa på hur ett kvinnoliv kunde se ut på 1800-talet.

Anna Christina Johansson föddes i Malmö 21/3 1836 i Malmö Sankt Petri församling. Familjen bodde någonstans i närheten av Stortorget, i 8:e roten hus 709. Jag gissar att det låg någonstans i närheten av Sankt Petri kyrka, kanske i kvarteren vid Djäknegatan. Hon *hemmadöptes* där. Handlanden Magnus Möller höll henne till dopet. Vittnen var handlanden Luttröpp och handelsbokhållaren Lenander. Jag vet inte vad hon kallades för, jag kan tänka mig Anna. Men jag tänker här kalla henne för båda namnen, mest av nostalgiska skäl, eftersom min mor fick sitt namn uppkallat efter henne, alltså Anna Christina.

Hon växte upp med sina föräldrar Johan Petter Larsson, f 21/4 1799, och hans hustru Marna Jöransdotter, f 5/9 1795. Anna Christina var yngst av fyra syskon, ett litet sladdbarn, och enda dottern, modern hade hunnit bli 41 år vid hennes födelse. Fadern hade *arbetskarl* som yrke, det var någon form av diverse- eller grovarbete. Han dog 1850 av *tärande sjukdom*, det är inte preciserat vilken, men cancer räknades som en sådan sjukdom. Han *begrovs i fattigjord* från huset nr 709. Anna Christina var då 14 år gammal.

Två år efter makens död flyttade änkan Marna tillsammans med dottern Anna Christina, enda hemmavarande barnet, till hus 641. Året därpå flyttade Marna till hus 647 och Anna Christina till hus 415, och där arbetade hon som piga. Det gjorde hon även de följande åren. Hon flyttade 1854 till hus 868, 1856 till hus 728 och 1857 till hus 639, dit också hennes mor Marna flyttat. Jag tror att alla dessa hus låg inom ett begränsat område, några gatuadresser har jag inte funnit. I hus 639 bodde också snickaregesällen Emanuel Lindström, som hon så småningom gifte sig med.



S:t Petri kyrka



Gifter sig med Emanuel Lindström

Emanuel Lindström föddes 18/2 1835 i Ask församling mellan Billinge och Röstånga i Skåne. Han var son till snickaren Anders Lindström, f 24/6 1789 och Ellna Axelström, f 16/12 1796. Han var liksom Anna Christina yngst av fyra syskon, och även han ett sladdbarn. Efter att bland annat arbetat som dräng på Stångby 18 kom han så småningom till Malmö, till hus 639.

19/9 1858 lyste det första gången för Anna Christina Johansson och snickaregesällen, *ärebörne och välerfarne* Emanuel Lindström. De *hemmavigdes* 13/11 1858.

Första barnet, Joseph Daniel, var vid det tillfället redan född, ett trolovningsbarn, född 15/8 1858. Den lilla familjen bodde som nygifta i hus 60, beläget på Grönegatan i det område där nu Caroli City ligger. Där föddes även sonen Edwald 1859.

1860 stod Emanuel som f. snickaregesäll och var vaktmästare på sjukhuset, som låg i närheten av deras boende, som var hus 670. Där föddes min gammelmorfar Werner Brynolf, kallad Werner 1861. Emanuel slutade av någon anledning vid sjukhuset (fick han sparken?) och stod sedan åter som snickaregesäll, men jag undrar hur mycket han arbetade som sådan. Familjen hade det fattigt, och i februari 1862 lämnade han Malmö, medan Anna Christina fick klara familjen med hjälp av fattigunderstöd. Vart Emanuel tog vägen vet ingen, men han kom tillbaka igen senare samma år, han tog inte ut någon flyttningsattest.

Familjen flyttade flera gånger, först till olika lägenheter i samma kvarter, på eller i närheten av Djäknegatan men 1869 flyttade de tillsammans med Anna Christinas mor, Marna, till en lägenhet i kvarteret Lugnet. Fler barn föddes. Efter de tre som redan nämnts föddes Emma Charlotta 1865, Emil Otto 1867, Emilia Christina 1868, Otto Enoch 1871 och sist Alma Maria 1872. Inte blev fattigdomen mindre med alla dessa barn och boendet i trånga och obekväma lägenheter. Emilia Christina t. ex. intogs 1872 på kvarterets Barnhem. Två år senare, 9/2 1874, anträffades Edwald död i en grop i Rörsjömarken, som inte låg så långt från hemmet, 14 år gammal.



Kvarteret Lugnet har sitt namn efter en egendom på nuvarande Storgatans sydsida. Byggnaderna revs 1910.

Den 24/6 1874 dog Emanuel, enligt kyrkböckerna drunknade han *av våda* i Härkebergasjön, men enligt hörsägen från mina släktingar dränkte han sig. Alma Maria, det yngsta barnet, var inte fyllda två år vid faderns bortgång. Anna Christina fick åter fattigunderstöd.

Flyttar med familjen till Norge

Tre år senare, 1877, hände något. Då flyttade Anna Christina, alla barnen och även modern, Marna, till Norge. Vart de tog vägen där står ingenstans, men förmodligen flyttade de till Bergen. Jag har nämligen hittat en adress till en kvinna där, i min mormors adressbok och dessutom ett ateljéfoto av äldste sonen Josef (som det nu stavades) taget i Bergen. Hade de släktingar där, vänner? Ett halvår senare återkom Anna Christina med de yngsta barnen till Malmö, medan övriga stannade kvar. I inflyttningslängden finns det ingen annan information än att de kom från Norge. Marna kom tillbaka till Malmö följande år, 1879, medan de två äldsta pojkarna, Josef och Werner stannade kvar i Norge. Werner gjorde en kort visit i Malmö 1884, men återvände slutgiltigt först 1886. Då var han slaktare och hade råd både att köpa fastighet och köttaffär på Södra Förstadsgatan 94. Varifrån fick han pengar till det?

Överger Malmö

Marna dog 1896, 101 år gammal, av *åldersavtyning*. Anna Christina hade bott tillsammans med sin mor sedan 1850, då denna blev änka - en lång tid. Efter moderns död övergav Anna Christina Malmö för gott och flyttade till yngsta dottern, Alma, som bodde i Stockholm med sin man Karl Gustaf Årman och deras son Karl Gustaf Emanuel. Alma blev änka, gifte om sig med Lars Chris-

tersson, Lund, som hon skilde sig från och gifte slutligen om sig med Jörgen Kullander. Alma flyttade många gånger, några år bodde hon i Lund, annars på olika ställen i Stockholm, men hela tiden bodde modern Anna Christina tillsammans med Alma. Hon står emellertid inte någonstans med som medlem i hushållet utan som *hushållsrelation*, varför det var så kan man ju fundera över. Vad hon tyckte om alla dessa förflyttningar är ju något annat som fångat mina tankar.

Fram till moderns död 1896 stavs hennes namn Anna Christina, men sedan står hon skriven som Anna Kristina, så även i dödsannonserna. Vad fick henne att ändra stavningen, ännu en intressant fråga att spekulera över. Min mor, hennes namne, stavade sitt namn Anna Kristina.

Anna Christina dog 21/5 1924 av kronisk njurinflammation, 88 år gammal. Hon begrovs på Bromma kyrkogård. Vid bouppteckningen efter henne fanns bara dottern Alma närvarande av barnen. Två av barnen var döda (min gammelmorfar Werner dog redan 1915), en son fanns på okänd ort och för resten fanns det fullmakter. Intressant är att det framkom att äldste sonen Josef fortfarande var boende i Bergen i Norge och verksam där, alltså var min gissning om vistelseort i Norge korrekt.

Det var inte mycket Anna Kristina efterlämnade av värde, endast två saker; ett silverur, värt 5 kronor och en silversked, värd 3 kronor.

Lena Nerud-Franzén

På sidan 12 ses Anna Christina med sina tre äldsta barn, alla söner, yngst är min gammelmorfar som sitter i hennes knä.



Disbyt på webben

DIS har under en längre period arbetat med att modernisera Disbyt på webben och har visat resultatet av arbetet då och då. Utvecklingen har gjorts med ideella funktionärer i föreningen. Sedan en tid ger DIS sina medlemmar möjlighet att använda den nya Disbyt versionen. Både den nya och den gamla versionen kommer att finnas tillgängliga parallellt en tid framåt.

Den nya versionen innebär nya sökmöjligheter som bl.a. innebär att du inte behöver ha med efternamnet i sökningen. Försök undvika göra en sökning som ger

för stort resultat. Samma data finns i botten men de är bearbetade på olika sätt, så det är inte säkert att du får samma resultat i nya Disbyt som i klassiska Disbyt. Din behörighet styrs av dina bidrag till Disbyt men kan ge lite olika möjligheter i klassiska och nya Disbyt.

Prova och se vad du tycker! Du kan läsa mer i aprilnumret av Diskulogen (nr 124). Välkommen med dina synpunkter på DIS Forum. Logga in med ditt medlemsnummer på nya Disbyt!

MJL

56339 Gunnar Blomstrand	03011 Ingmar Berthelsen	03011 Ingmar Berthelsen
	Olof Hammar	Anders Börjesson Gathe f. 1647 Onsala, Hallands län (N) d. 1710 Onsala, Hallands län (N)
Christen Gatenhielm f. 1682 Onsala, Hallands län (N) [*] d. 1722 Onsala, Hallands län (N) [*]	Ingela Gatenhielm f. 1692 Onsala, Hallands län (N) [**] g. 1711 Onsala, Hallands län (N) [**]	Christina Larsdotter Hielm f. 1654 Tøls, Hallands län (N) d. 1735 Onsala, Hallands län (N)
Relation med Helena Katarina Utfall f. 1609 Göteborg, Göteborgs och Bohus län (O)	Relation med Lars* [Lasse I Gatan] Gatenhielm f. 1689 Onsala, Hallands län (N) g. 1711 Onsala, Hallands län (N)	Lars* [Lasse I Gatan] Gatenhielm f. 1689 Onsala, Hallands län (N) [*] g. 1711 Onsala, Hallands län (N) [**]
	Relation med	Relation med Ingela Gatenhielm f. 1692 Onsala, Hallands län (N) g. 1711 Onsala, Hallands län (N)

ÅRSMÖTE DIS Syd

2020-03-29

Plats: Seniorens Hässleholm

Program: Se annons på sidan 5

Tid: 13.00-16.00

BROMÖLLA

Plats: Kulturpunkten i Bromölla Släktforskareförenings lokaler.

Disgenhjälp på plats

Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25 kommer att finnas på plats för att svara på frågor om Disgen två tisdagar i vår mellan kl. 16.30-18.30

2020-03-17

2020-05-19

ESLÖV

Plats: Medborgarhuset (sidoingång), Södergatan 29 (3:e våningen), Eslöv.

DIS-träffar

Tid: 13.00-16.00

Obligatorisk anmälan (ange datum i ämnesfältet)

Kontaktperson: eslov@dis-syd.se

Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås

2020-03-28

Inställt p.g.a. Skånes Släktforskarförbunds årsmöte.

2020-04-04

Tema: Disgen och DNA. Magnus Hellblom visar hur funktionerna i Disgen kan användas som stöd efter ett DNA-test.

2020-04-25

Tema: Anders Larsson hjälper dig att städa din databas och rätta fel. Tag med din dator eller back-up.

2020-05-02

Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på i förväg inskickade frågor. Frågorna skickas till eslov@dis-syd.se.

HELSINGBORG

Plats: Stadsarkivet vån 3, Västra Sandgatan 7, Helsingborg

Tid: 9.00-12.00

Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp eller handledning? Ta med egen dator eller säkerhetskopior av databasen. Sven Kylefors och Sonja Månsson finns på plats och hjälper dig. Arrangeras parallellt med jourhavande släktforskare. Ingen anmälan behövs.

Kontaktperson: Sven Kylefors, sven@dis-syd.se,

0703-29 73 45

Disgenhjälp på plats

2020-03-10

DIS-träff

2020-04-28

Tema: Nyttan med Disgen och DIS Syd - program, support och förening. Slakten - DIS nya app för mobiler och surfplattor. **OBS tiden är 13.00-16.30.**

Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka

Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08.

KLIPPAN

Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskarens lokal, Sågenhuset, Ängelholmsgatan 7, Klippan. 5-10 min promenad från stationen. Buss från Stehag stannar utanför huset.

Tid: 18.00-21.00

Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund, lana@dis-syd.se, 070-232 00 79.

Vi presenterar ett tema på en 1/2 timma varje träff. Vill man ha hjälp med annat eller arbeta själv går det bra.

DIS-träffar

2020-03-17

Tema: Ortsträdet och utländska orter, redigera orter.

2020-03-31

Tema: Utskrifter av bl.a. Antavlor och Stamtavlor.

2020-04-14

Tema: Verktyg som t.ex. Analysera och kontrollera notiser.

2020-04-28

Tema: Disbyt.

Kartkvällar

2020-03-10

2020-04-21

Du får hjälp med kartorna i Disgen på din egen nivå.

Begränsat till åtta deltagare. Ta med egen dator.

Kontaktperson Lena Ringbrant Ekelund, Lena@dis-syd.se, 070-232 00 79. Anmälan till Lena. Kostnad 30 kr inkl. fika.

KRISTIANSTAD

Nybörjarkurs i Disgen 2019

DIS Syd erbjuder en nybörjarkurs i Disgen 2019. Ni använder era egna datorer där ni har installerat Disgen 2019. Anmälan till Mats J Larsson, mats@dis-syd.se, 0703-72 75 01.

LUND

Plats: Arkivcentrum Syd, Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund.

Tid: 14.00-17.00

Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08

Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.

DIS-träffar

2019-04-02

Tema: Lägga in en karta i Disgen.

2019-04-18

Tema: Patrik Hansson från DIS utvecklingsavdelning svarar på inskickade frågor. **OBS tiden är 10.00-14.00.**

2019-05-07

Tema: Hur spara och bevara släktforskningen, på papper eller digitalt? På externa minnen, i molntjänster, på Internet eller i appar? Hur kommunicera med andra och dela med sig?

MALMÖ

Plats: SeniorNet Malmö/DIS Syd, Bellevue Park, Eddagatan 3, Malmö, SeniorNets datorlokal
Kontaktperson: Viveca Kristiansen, 0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se.

Vårt **släktforskarkafé** fortsätter varje tisdag (utom första tisdagen i månaden). Kl. 13.00-16.00 är det Släktforskare/IT-café mellan den 10 mars och den 26 maj. Funktionärer finns på plats vid varje träff för att hjälpa medlemmar med Disgen och släktforskning och pröva-på-verksamhet för alla. I datorlokalen finns tillgång till olika databaser och program för släktforskning som Disgen, Arkiv Digital och Släktforskarförbundets CD-skivor.

DIS-träffar ordnas första tisdagen i månaden kl. 13.30-16.30 för högst tio deltagare med olika teman varje gång; Kontaktpersoner: Torgny Larsson och Viveca Kristiansen. Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08 Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.

2020-04-07

Tema: Frågor om orter och källor.

2020-05-05

Tema: Frågor om utskrifter och publicering på nätet.

RONNEBY

Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00-14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25. Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Vårens tema är hur du använder Disgen 2019, erfarenheter och tips.

2020-03-14

2020-04-18

SÖLVESBORG

Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6
Tid: 16.00-19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25. Begränsat med platser så ring gärna i förväg. Fika till självkostnadspris. Vårens tema är hur du använder Disgen 2019, erfarenheter och tips.

2020-03-22

2020-04-26

Disgenhjälp på plats

Bosse finns också på samma plats måndagar kl. 10.00-13.00 t.o.m 2020-04-06 för att svara på frågor om Disgen.

Distansutbildning i Disgen 2019

För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi nu möjlighet till en lärarledd distansutbildning i grunderna för Disgen. Utbildningen är framtagen av DIS Filbyter.

För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendium och de första fem delarna 600 kr och delarna sex till åtta kostar 200 kr.

Är du intresserad? Kontakta då Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08.

DISkutabelt som pdf ?

Om du önskar få alla nummer av **DISkutabelt** som pdf, erbjuder vi den möjligheten. Samtidigt som tidningen ges ut får du en e-post som innehåller pdf-filen. Det ger både en minskad belastning på miljön och en besparing.

Vill du ha tidningen som pdf? Skicka namn och gärna medlemsnummer till Staffan på staffan@dis-syd.se.

Tänk på att pdf-filen skickas till den e-postadress du har i DIS medlemsregister. Hur du ändrar uppgifter i medlemsregistret kan du se under Adressändring i redaktionsrutan på sidan 2.



Välkommen att teckna dig för vårt nyhetsbrev via hemsidan eller vårt kansli!

Som medlem i Hallands Släktforskarförning har du fri tillgång till vår Medlemsportal med drygt en miljon halländska släktuppgifter.

Härigenst är Hallands landskapsblomma

Hallands Släktforskarförning
Hallands Släktforskarförning
e-post: info@hallandsslaktforskare.se
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning retur
med den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund



Styrelse

Ordförande

Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-595 13 38
staffan@dis-syd.se

Vice ordförande

Viveca Kristiansen
Sjövägen 3
274 54 Skivarp
0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se

Kassör

Marie Munke
Smålandsvägen 38
286 35 Örkeklunga
070-344 21 12
marie@dis-syd.se

Sekr, webmaster

Anders I Andersson
Svarvaregatan 6
216 18 Limhamn
0706-84 96 85
webmaster@dis-syd.se

Utbildningsansvarig

Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se

Ledamot

Bo Lundgren
Tosteborgsvägen 11
295 73 Nymölla
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se

Ledamot

Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-232 00 79
lena@dis-syd.se

Ledamot

Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Ledamot

Torgny Larsson
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se

Faddrar

Disgen

Anders Larsson
Mellang 3 A lgh 1103
233 32 Svedala
anders@dis-syd.se

Disgen

Arne Sörlöv
Norra Alnaryd 216
370 33 Tving
0721-50 53 33
arne.s@dis-syd.se

Disgen

Bengt Kjällerström
Östra Vallgatan 41
223 61 Lund
070-270 39 44
bengt@dis-syd.se

Disgen

Benny Olson
Göingegatan 26
291 38 Kristianstad
044-33 11 03
benny@dis-syd.se

Disgen

Bo Lundgren
Tosteborgsvägen 11
295 73 Nymölla
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se

Disgen

Carl Strandberg
Arkitektgatan 53
215 63 Malmö
0705-94 27 75
carl@dis-syd.se

Disgen

Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Disgen

Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-595 13 38
staffan@dis-syd.se

Disgen

Sven Kylefors
Norra Brunnsvägen 75
256 55 Helsingborg
070-329 73 45
sven@dis-syd.se

Disgen

Torgny Larsson
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se

Karthantering och Disgen

Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-232 00 79
lena@dis-syd.se

Min Släkt

Lotta Sörensen
Nexövägen 27 C
294 35 Sölvesborg
0760-14 12 62
lotta@dis-syd.se

Apple/Mac

Helge Olsson
Segestrandsgatan 2
233 33 Svedala
0708-58 39 88
helge@dis-syd.se

Linux, Gramps

Thomas Björk
Jeppas gränd 1
243 30 Höör
077-378 86 85
thomas@dis-syd.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se

Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Disbyttombud

Kent Hektor
Götgängen 18
271 44 Ystad
0707-53 02 01
kent@dis-syd.se

Redaktör

Mats J Larsson
Lekholms väg 35
291 46 Kristianstad
0703-72 75 01
mats@dis-syd.se

Hedersordförande

Jan Nilsson
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorps
046-25 57 88
jan@dis-syd.se